

LIEDEREN LITURGIEKOOR

HET LIED VAN HET ANDERE LEVEN.

Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd.
Rest er niets meer dan te zingen:
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom breekt aan,
om de loftrumpet te steken
en Uw hofstad in te gaan.
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet?
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voorgoed.

ZO VRIENDELIJK EN VEILIG.

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep Zijn Naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Ontsteek die vreugde, die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

IK STA VOOR U.

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is Uw naam, onvindbaar zijn Uw wegen,
zijt Gij mijn God sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot; hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,
zult Gij mij bergen in Uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in Uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?

HET LIED VAN GODS AANWEZIGHEID.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven,
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in u volkomen zijn.

GEEF ALLE RUIMTE AAN DE LIEFDE.

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie jou griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog nog overleven,
geen water blust haar uit.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven,

wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
zeurt niet: "Hoe zal het morgen zijn?"
Het wordt een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

BLIJF MIJ NABIJ.

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor, dat U mij thuis verwacht.
Dan weet ik, Heer, dat u mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want u verlaat mij niet.

HEER IN DE HEMEL.

Heer in de hemel, zie ons aan!
Geef ons Uw licht op 't levenspaân,
leg toch Uw zegen hier in 't hart,
't leven, o Heer, is zo verward.
God in de hemel, hoor ons aan.
Geef ons de kracht om door te gaan.

Heer van de schepping, zie de mens,
die tot U komt en 't goede wenst,
geef hem de rijkdom van Uw macht,
geef vrede Heer, die U verwacht.
God in de hemel, hoor ons aan.
Geef ons de kracht om door te gaan.

Heer van de liefde, zie ons staan!
Neem onze dank en lofprijs aan,
Maak ons Uw lijden tot een deugd,
maak heel de aarde vol van vreugd.
God in de hemel, hoor ons aan.
Geef ons de kracht om door te gaan.

LIED AAN HET LICHT

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.

Koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad, de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt,
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien,
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen,
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren.
Licht, laatste woord van hem die leeft.

ALS JE GEEN LIEFDE HEBT VOOR ELKAAR.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Is je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. (2x)

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. (2x)

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen.
Denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. (2x)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen maak de liefde toch waar,

schrijf het op alle wegen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria. (2x)

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil Uw liefde loven,
of begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet waarom.
Eenmaal zie ik al Uw luister
als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

JERUZALEM MIJN VADERSTAD

Jeruzalem mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer
zal ik U zien zoals Gij zijt: de bruid van onze Heer.
Daar is geen pijn en geen verdriet, geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet, maar altijd vrolijkheid.

God geve, mij, Jeruzalem, dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben en dat ik binnen mag.
De negers met hun loftrompet, de Joden met hun ster:
de laatste is de eerste hier, al kwam hij ook van ver.

Van alle kanten komen zij de lange lanen door;
het is een eindeloze rij: de kinderen gaan voor.
Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer
zal ik U zien zoals gij zijt: de bruid van onze Heer.

U ROZENKRANS BEMIN IK.

U Rozenkrans bemin ik,
reeds van mijn vroegste jeugd;
ik zal U nooit verlaten,
in droefheid of in vreugd.
Tot het ogenblik,
van mijn laatste snik;
bij dag en nacht blijft gij,
o, Rozenkrans, bij mij.

O, Rozenkrans, ik eer U,
verheven hemelpand;
dat wij aan Maria danken;
aan hare Moederhand.
Moeder van de Heer,
U zij dank en eer,
voor 't grote liefdeblijk,
in 't hemels gunsten rijk.

Maria, ene bede,
o, weiger mij die niet;
Gij gaaft me 'n krans op aarde,
die nimmer mij verliet;
schenk mij nog een krans,
schitterend en vol glans;
schenk mij dat liefdeblijk,
eens in het hemelrijk.

GOD GROET U, ZUIV'RE BLOEME.

God groet U, zuiv're bloeme,
Maria maged fijn.
Gedoogd dat ik U roeme,
lof moet u altijd zijn.
Als Gij niet waart geboren,
o reine maged vrij.
Wij waren allen verloren,
aan U beveel ik mij.

O roosken zonder doren,
o violette zoet,
o bloemken blauw in 't koren,
wees mij Uw kinde goed.
Vol liefde en gestadig,
oetmoedig zo zijt Gij.
Och weest mij toch genadig,
aan U beveel ik mij.

Maria, lelie reine,
Gij zijt mijn toeverlaat.

Zoals een klaar fonteine,
die nimmer stille staat.
Zo geeft Gij ons genade
en staat Uw dienaars bij.
Och staat mij toch in stade,
aan U beveel ik mij.

Mijn allerliefste vrouwe,
o maagd gebenedijd.
Op U rust mijn vertrouwen,
want Gij Gods moeder zijt.
O zuiv're maged schone,
vraagt Uwen Zoon dat Hij
mij geve den hemel ten lone,
aan U beveel ik mij.

WEES GEGROET, O STERRE.

Wees gegroet, o sterre
wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt Uw licht,
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als de golven stijgen,
hoger, hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als in donk're luchten,
wij naar U verzuchten,
laat de wolken heind' en ver,
voor U vluchten, Morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Wees gegroet, o sterre,
wees gegroet van verre.
Op Uw zacht en zalig licht,
houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

TE LOURD' OP DE BERGEN.

Te Lourd' op de bergen
verscheen in een grot,
vol glans en vol luister
de moeder van God.
Avé, avé, avé Maria! (bis)

Zij riep Bernadette,
een nederig kind.
"Wie zijt Gij," vroeg het meisje,
"die U daar bevindt?"
Avé, avé, avé Maria! (bis)

"Ik ben de onbevleete
en zuivere maagd,
gans vrij van de zonden
heb 'k Gode behaagd."
Avé, avé, avé Maria!" (bis)

Aanvaard dan de hulde,
o moeder, zo goed.
De huld'uer kind'ren,
aanhoor onze groet.
Avé, avé, avé Maria! (bis)

IK BEN EEN KIND VAN MARIA.

Maria heeft mij aangenomen,
Maria de hemelvorstin.
Ja, 'k zal in de hemel wel komen,
indien ik die moeder bemin.

Refrein: Ik ben een kind van Maria,
mijn moeder is zij.
en elke dag zegent zij mij (2 x)
Ik ben een kind van Maria,
'k herhaal het blij van zin,
ja, 'k ben Maria's kind. (2 x)

Nooit, nooit hebt Gij iemand verstoten,
die hoopvol tot U was gevluht.
Dat zal mijn vertrouwen vergroten
indien ik hier angstvol verzucht.

Refrein:

Waar beter zou ik hulp kunnen vragen,
indien ik gevaren ontmoet.
Ja uitkomst zal altijd mij dragen,
die moeder die is toch zo goed.

Refrein:

GOD DIE ONS HEEFT VOORZIEN

God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep

en houdt in het bestaan.
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op Zijn Zoon,
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.

Hij heeft Zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
Zijn Geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt,
zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit
van God, ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

IN DIENE HAAND

Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe löt's mie los, Doe grip's mie wier.
Doe löt's mie goan, Doe zet's mie stil
want alles geet noar Dienen wil.
Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe hold's mie vast en Doe leid's mie altied wier.

Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe löt's mie los, Doe grip's mie wier.
Har ik gin ongemak verdeend,
was al wa'k har nich van Die leend?
Kan zonder Die gen tred vedan
mis ik de weg, dan wis Doe um mie weer an.

Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe löt's mie los, Doe grip's mie wier.
As Doe an't ean' mie roopen mos,
griep mie dan vast en loat nich los.
Mer trek mie op Dien Vaders erf,
zo da'k geröst bin en eeuwig nich verderf.

MAGNIFICAT

Zegen nu Maria, zegen nu uw kind

dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind.
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk
houd mij door uw zegen, altijd, altijd sterk.

Refrein: Magnificat anima mea Dominum
Magnificat anima mea Dominum

Zegen nu Maria, allen die ik min
door uw moederzegen, houd ze vroom van zin.
Spreid uw moederhanden, geef hen kracht naar kruis
zegen alle harten, zegen ieder huis.

Refrein

Zegen ons Maria, als wij sterven gaan
zegen ons bij 't einde, van ons aards bestaan.
Uwe hand Maria, sluit ons d'ogen dicht
als wij eenmaal opgaan, naar Gods glorielicht.

AVE MARIA

Avé Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu, benedicta tu,
in mulieribus.
Et benedictus, et benedictus,
fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus.
Nunc et in hora, nunc et in hora,
mortis nostrae.
Amen.

PANCRATIUSLIED

Wij komen u eren,
Pancratius goed,
Die ons steeds genadig
beschermt en behoed.

Refrein: Bevrijd ons van kwalen
o martelaar voor God.
Naar ziel en naar lichaam
begaan met ons lot.

Gij gaf in getrouwheid
voor God uwe jeugd,
verdrijf onze lauwheid,
versterk onze deugd.

Refrein.

Alvorens wij heengaan
aanhoor onze bee:
geef ons voor het leven
uw zegen toch mee.

Refrein

WIJ TREDEN BIDDEND IN UW LICHT

Wij treden biddend in Uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.

God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid.
Geef dat Uw al verlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

God, Zoon, die door de offer dood
de deur naar 't leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in Uw liefde, Heer.

God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
breng allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk

HOUD GIJ MIJN HANDEN BEIDE

Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat.
Geef mij Uw vast geleide op 't smalle pad.
Hoe zwaar valt m'elke schrede als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

Op d'ongewisse baren van d'ocean,
in stormen en gevaren, grijp Heer, mij aan!
Ik zie Uw aanschijn blinken in duist'ren nacht.
Behoed mij dan voor zinken door Uwe macht.

En blijft mij soms verborgen Uw grote macht;
Gij voert mij tot de morgen ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen, en leid Uw kind,
tot aan de eeuw'ge stranden ik ruste vind.

HET LIED OP LEVEN EN DOOD

Roept God een mens tot leven,

wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.

Gods woord roept door de tijden,
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.

Geroepen en verzameld,
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water,
dat volk van God zijn wij.

Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

Met Hem in geest en water,
tot Zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.

Gestorven voor de zonde,
in Jezus' bloed vereend,
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.

Wie Jezus' kelk wil drinken,
zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken,
en uit die dood opstaan.

Hij zal zijn leven geven,
Hij maakt zichzelf tot brood,
Hij sterft en and'ren leven,
Hij overleeft de dood.

DE ROOS

Men zegt liefde is een stormvloed
waarin menigeen verdrinkt.

Men zegt liefde is een oorlog
waardoor je wordt verminkt.

Men zegt liefde, dat is armoe
met zorgen en getob.

Ik zeg liefde is een bloem
eens komt ze uit de knop.

Zijn ze groot de moeilijkheden
een probleem waarmee je loopt.

Zijn de dingen niet gegaan
zoals je had gehoopt.
Zet je open voor degene
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen
dat is wat gelukkig maakt.

Zet je open voor degene
die je hart het meeste raakt.
Leer te geven, niet te nemen
dat is wat gelukkig maakt.
In de winter in de sneeuw
ligt elk zaadje vaak een poos.
Maar bedenk door zonnewarmte
groeit toch eens de mooiste roos.

DE NIEUWE STAD (JERUZALAIM)

Er is een stad van vriend en vreemde
Diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roept overal.

Refrein: Jeruzalaïm, stad van God,
Wees voor de mensen een veilig huis
Jeruzalaïm, stad van vrede
Breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen
Voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
Zij roepen overal. *Refrein.*

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
Dat volk roept overal. *Refrein.*

Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal. *Refrein.*

ZWARTE MADONNA

Als je hart zwaar is van zorgen
en je heel verdrietig bent,
is er iemand die je twijfels
en je moeilijkheden kent.
't Is Maria, onze moeder,
eindeloos is zij je trouw.
't Is alsof haar ogen zeggen:

'k wacht op jou.

*Refrein: Maria, moeder Maria,
hoe goed's het uw kind te zijn.
Bescherm ons, moeder Maria
laat ons bij u veilig zijn.*

Zoek je in 't woelige leven
af en toe een stil moment,
ga dan naar moeder Maria,
niemand die jou beter kent.
Geef haar je volle vertrouwen,
leg je vragen bij haar neer.
Zij zal je gebed verhoren,
telkens weer.

Refrein

Als je steun zoekt bij Maria,
blijft het kwaad bij je vandaan.
Alle namen van haar kind'ren
heeft z'in't hart geschreven staan.
Altijd zal ze naar je luist'ren
en je voorspraak zijn bij God.
Met haar hulp versta je beter God's gebod.

Refrein

Madonno, tsjarna Madonno,
jaak dobzje twim dzjets kjem bitjs.
O pozwoel, tsjarna Madonno,
vraam joena twojje sjeng skritsj

ZO ZAL HET ZIJN

Doof nu het licht en sluit je ogen
en vergeet de strijd.
Jouw leven hier is omgevlogen,
maar je liefde blijft.

En waar jij gaat zijn zon en maan gelijk;
de kleinste bloem is daar als de hoogste eik.
en alle koningen en kind'ren zijn daar gelijk.
en alle koningen en kind'ren zijn daar gelijk.

Laat nu die laatste droom maar komen.
en wees niet meer bang.

Jouw nacht van vrede is gekomen,
na een leven lang.

En waar jij gaat daar is geen haat of pijn,
't heetste vuur wordt daar als van een kaars zo klein.
Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn.

En waar jij gaat daar is geen haat of pijn,
't heetste vuur wordt daar als van een kaars zo klein.
Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn.
Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn.

En waar jij gaat daar zullen vriend en vijand samen gaan.
Wat stof is zal tot stof vergaan.
En elke storm komt weer tot rust daar,
zo zal je gaan.

En waar jij gaat laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan,
Jouw taak op aarde is voldaan.
Zoals je was in al je liefde, zo zal je gaan.
Zo zal je gaan, zo zal je gaan.

VOETSTAPPEN

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen saam het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd',
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen'k U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op't zwaarste deel van't pad..."

De Heer keek toen vol liefd' mij aan,
antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

U ZIJ DE GLORIE

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren blijde en welgezind
en zeg telkenkere: 'Christus overwint'.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

WE DRAGEN JE OP HANDEN

Mens, we dragen je op handen,
nooit vergeten we jouw naam
en jouw liefde zal niet stranden,
in en door ons verder gaan!
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel
zul je kind van licht en leven zijn.

Mens, we vouwen onze handen
bij het noemen van je naam
en we danken voor het goede,
dat je voor ons hebt gedaan.
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim,
in de hoge hemel
zul je kind van licht en leven zijn.

Mens, we strekken onze handen
vol geloof uit naar elkaar
en we bidden hier tezamen:
God, maak onze woorden waar!
Door het sterven mag je erven,
word je deel van het geheim
in de hoge hemel

zul je kind van licht en leven zijn.

ABBA VADER

Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U, mijn God, doorgrondt mijn hart.
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
Laat mij nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'uw anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer.
Laat mij toch nimmer gaan.
Abba Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.

LIED VAN DE GEBORGENHEID

Refrein: Laat mij nu gaan.
Ik ben geborgen en vind de rust,
een nieuwe morgen.

Van mijn dagen, zij zijn geteld,
van mijn nachten, zij zijn verduisterd,
van mijn leven, zij is voorbij,
van mijn sterven: bevrijd mij Heer. *Refrein*

In mijn daden, zij zijn gesteld,
in mijn weten, zij is vernomen,
in mijn lijden, zij is gedragen,
in mijn hoop: verhoor mij Heer. *Refrein*

Door vertrouwen, ben ik geworden,
door te geven, ben ik gesterkt,
door te zorgen, ben ik bemind,
om mijn leven: gedenk mij Heer. *Refrein*

GA MET GOD

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ALS IK VOOR U NEERKNIEL

Als ik voor u neerkniel,
mijn gebeden bij u breng,
weet ik steeds weer opnieuw,
dat gij mijn hart vervult.

Refrein: Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum benedictatu.

Mogen wij hier brengen,
elke zorg en wens bij u.
Moeder van God, neem dan ook
hier onze lofzang aan.

Refrein

Moeder, hoor ons bidden.
Wil ons nemen bij de hand,
op de weg naar uw zoon.
versterk de liefdesband.

Refrein

VENI JESU

Veni Jesu amor mi,
veni Jesu, veni amor Jesu.
Veni Jesu amor mi,
veni o amor mi.

Veni Jesu amor mi,
veni Jesu amor mi,
veni jesu amor mi,
veni, veni o amor mi 2x

Veni amor mi,
veni amor mi.

IK ZAL ER ZIJN

Als je eenzaam bent of in het duister,
roep dan mijn naam, ik zal er zijn.
Als geen mens je kent of niemand luistert,
zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan.

Refrein: Als een vriend zal ik je dragen,
 alle dagen zal ik er zijn.
 Als een ster in donk're nachten
 zal ik wachten, ik zal er zijn.
 Wees niet bang voor de stilte om je heen,
 wees niet bang, ik laat je nooit alleen.
 Als een vriend zal ik je dragen,
 alle dagen, ik zal er zijn.

Drukt de hele wereld op je schouders,
en spoken zorgen door je hoofd.
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in je gelooft.

Refrein.

IN DE STILTE VAN DE NACHT

In de stilte van de nacht,
Heer fluister ik uw naam heel zacht.
Want U neemt mij aan zoals ik ben.
U kent mij zoals niemand kent.
Ik ben bang Heer,
want de nacht is stil en koud, zo benauwd.
Ik hoor alleen maar stilte.

In de stilte zegt U mij:
'Mijn lieve kind ik ben dichtbij.
In de stilte zal ik bij je zijn,
met je delen in je angst en pijn.
Door te zwijgen zal je horen wat ik wil,
wees daarom stil.
Ik spreek tot jou in stilte.'

Is de nacht dan nu voorbij,
nam U mijn angsten weg van mij.
Ja, de stilte is anders stil,
de nacht is koud, maar niet meer kil.
En ik weet nu, dat hier Gods woorden aanwezig zijn.
U spreekt tot mij.
Dank U voor de stilte

VERDRONKEN VLINDER

Zo te sterven op het water met je vleugels van papier
Zomaar drijven, na het vliegen in de wolken drijf je hier
Met je kleuren die vervagen
Zonder zoeken zonder vragen
Eindelijk voor altijd rusten
En de bloemen die je kuste
Geuren die je hebt geweten
Alles kan je nu vergeten
Op het water vlieg je heen en weer
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier

Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht
wil ik sterven op het water
maar dat is een zorg van later
ik wil nu als vlinder vliegen
op de bloemen, blaren wiegen
maar zo hoog kan ik niet komen
dus ik vlieg maar in mijn dromen
altijd ben ik voor het leven op de vlucht
als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht

Om te leven dacht ik je zou een vlinder moeten zijn
Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn
Maar ik heb niet langer hinder van jaloersheid op een vlinder
Als zelfs vlinders sterven laat ik niet mijn vreugd bederven
Ik kan zonder vliegen leven
Wat zal ik nog langer geven
Om een vlinder die verdronken is in mij
Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn

JEZUS WAS EEN VISSER

Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei: ' Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan 't kruis.

Refrein: En je wilt wel met Hem meegaan,
 samen naar de overkant
 en je moet Hem wel vertrouwen,

want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.

Ik weet niet wat te zeggen,
of hoe het uit te leggen.
Je wilt hem wel vertrouwen
en je leven op hem bouwen.
Maar er zijn nog zoveel vragen
en je hebt soms van die dagen,
dat je steeds maar weer moet bukken
en dat niets meer schijnt te lukken.
Ja, zo is het aardse leven,
soms wat nemen, soms wat geven.
Mijn God, wijs mij Uw wegen,
geef genade, geef Uw zegen in dit uur.

Refrein

Bij absoute

Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
aan Hem behoren wij toe.

Of

Jouw naam blijft in ons hart,
jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven kent God het geheim
en Hij bewaart jou voorgoed.

REQUIEM

Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Geef hun de eeuwige rust Heer:
en het eeuwige licht verlichte hen.
U, komt lofzang toe, o God van Sion;
U ter ere vervult men de gelofte in Jeruzalem;
verhoor mijn gebed, tot U komt ieder mens.
Geef hun de eeuwige rust Heer:
en het eeuwige licht verlichte hen.

IN PARADISUM

In paradisum deducant te angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam, Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Mogen de engelen u begeleiden naar het Paradijs;
mogen bij aankomst de martelaren u ontvangen
en u geleiden naar de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor der engelen u ontvangen,
en moge u samen met de arme Lazarus van weleer
de eeuwige rust vinden.

HOO LANG BLIF 'T NOG WEAJEN?

Hoo lang blif 't nog weajen?
Hoo lang biester weer?
Hoo lang mö'w nog kleajen?
Zeg oons, Leven Heer.
Zeet es: Hoo lang lopen.
Zoa lang ônderweg.
Heure oons dan nich ropen?
Zeens nog zoawied weg?

Wat hef't oons noe anbracht:
Greutsigheed en eer?
Oonze kracht wôr ônmacht
Aands he'w recht nich meer.
Stoa oons half en loop oons
'n paar tred tegemeut;
Haal oons bieje Diej binnen,
Wiej zint koald en meu.

Eenmaol zöl wiej earven,
Wat oons was verzegd.
Nich in 't duuster stearven.
Geends wördt 't a 'n luk lecht.
Heer, as 't hoast zoa wied is:
Jaag de deur vust los.
Dan vedan, as 't tied is:
Lôp 't met oons wal los.

RUST IN VREDE

Rust in vrede bij de Heer,
de eeuw'ge rust omgeve u.
Het eeuw'ge licht omschijne u.
Rust in vrede bij de Heer.