



Informatieblad Geloofsgemeenschap H. Pancrattius Tubbergen



INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE
ST.-PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 53 nr. 09

27 april tot 10 mei 2019

IN DE GEEST VAN PASEN!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven. Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst.

Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22). Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezus’ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid.....

Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meelevens. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!

Pastor Linh

LITURGISCHE VIERINGEN:

Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)

- Zo. 28 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastoor Pikkemaat
- Wo. 01 mei 19.00 uur Marialof m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
- Vr. 03 mei 09.00 uur Eucharistie, Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Derde zondag van Pasen

- Zo. 05 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren!
- Zo. 05 mei 13.30 uur Doopviering
- Vr. 10 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vierde zondag van Pasen

- Zo. 12 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Oude Vrielink
- Vr. 17 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vijfde zondag van Pasen

- Za. 18 mei 19.00 uur Maria gebedsviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger parochiële werkgroep
- Zo. 19 mei **10.00 uur** Eerste H. Communie m.m.v. Kinderkoor
Voorganger pastoor Pikkemaat / diaken Huitink
- Wo. 22 mei 19.00 uur Marialof m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger pastoor Pikkemaat
- Vr. 24 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Zesde zondag van Pasen

Zo. 26 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastor Linh

**Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op:
www.hpancratius.nl**

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 27 - 28 APRIL 2019

Sien Hesselink-Westerhof; Frans Hesselink; Bernardus Johannes Mensink; Jan Stamsnijder.

INTENTIES WEEKEND 27 - 28 APRIL 2019

Zondag 28 april 10.30 uur:

Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Manny Velthuis; Gerard Kuiphuis; Thea de Wit-Gielen; ouders Lucas-Roelink; Gerhard Kroeze; Annie Bekhuis-Maathuis; Riky Geuke-Geerdink; Jan Stamsnijder en overleden familie; ouders Mensink-Bolscher.

Vrijdag 03 mei 19.00 uur:

pastoor van Bentum; Gerard Verdegaaal en zoon; voor roepingen tot priesterschap;

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 04 - 05 MEI 2019

Desmond Bekhuis.

INTENTIES WEEKEND 04 - 05 MEI 2019

Zondag 5 mei 10.30 uur:

Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; echtpaar Blokhuis-Hofhuis; ouders Hölscher-Hootsmans; Marietje Markslag; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; overleden familie Kempers; ouders Lenferink-Stopel en Jan en Benny Lenferink; Manny Velthuis; Bertus Haamberg; Riky Geuke-Geerdink; Bernard Sonder; Annie Hofhuis-Veldhuis; Jan Wenneger; Ben Wentrup; Henk Velthuis; Jan Lenferink; Jan Koopman.

Vrijdag 10 mei 09.00 uur:

Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

10 april 2019	Janny Lenferink-Webbink	Tubbergen	93 jaar
13 april 2019	Jan Meijer	Albergen	75 jaar
16 april 2019	Grada Velthuis-Kolthof	Geesteren	88 jaar
17 april 2019	Harrie ten Velde	Geesteren	76 jaar
18 april 2019	Jan Krikhaar	Geesteren	82 jaar
19 april 2019	Aloiys Bolscher	Vasse	71 jaar
20 april 2019	Ine Kuiphuis-Groothuis	Tubbergen	76 jaar
21 april 2019	Annie Kampkuiper-Oerbekke	Mariaparochie	84 jaar

OPBRENGST COLLECTEN PASEN

Plaatsengeld Pasen	€ 591,00
2 ^e Collecte Pasen	€ 560,15
Deurcollecte te voor Misdiens	€ 538,26

COLLECTE OP IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND

Graag herinneren wij onze parochianen aan de collecte ten bate van de restauratie van onze Basiliek! De tweede collecte..... Niet vergeten!

“De basiliek luidt de noodklok”

De collecte op de eerste zondag van de maand maart voor ‘**Basiliek Luidt de noodklok**’ heeft € **184.66** opgebracht. De totale opbrengst staat nu op € **25.425,00!** Hiervoor hartelijk dank.

Maar hier mee zijn we er nog niet. We hopen dat veel parochianen het voorbeeld gaan volgen en een bedrag overmaken naar ons nummer:

NL68 RABO 0151.4283.44 t.n.v. locatieraad Tubbergen o.v.v. actie:

DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK.

Op de thermometer achter in de kerk zullen we maandelijks de stand bijhouden.

De Commissie van Beheer

LINTJESREGEN

Vrijdag 26 april is het zover, dan vindt de jaarlijkse lintjesregen weer plaats. Velen mannen en vrouwen zullen met een smoes naar het gemeentehuis worden gelokt waar ze vervolgens door de burgemeester koninklijk worden onderscheiden. Dit gebeuren is altijd weer een feestje. Verrassende gezichten, ongeloof en met gepaste trots neemt men vervolgens de onderscheiding in ontvangst. Je ziet mensen genieten. Bijzonder is het om te horen hoe mensen zich inzetten in onze maatschappij en kerk.

De meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers van sportverenigingen, van voedselbanken, van carnavals- of buurtverenigingen, van zorginstellingen, van kerken, maar ook pleegouders of mantelzorgers kunnen een lintje toegekend krijgen. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan hen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen. Ook combinaties van bovenstaande toekenningen komen voor.

Binnen onze H. Pancratius parochie zijn diverse mensen in de loop van de jaren koninklijk onderscheiden. En ook dit jaar zullen weer een aantal vrijwilligers een onderscheiding ontvangen. Wat drijft deze vrijwilligers? De meest gehoorde opmerkingen zijn: 'Ik wil graag iets voor een ander betekenen', 'Ik doe graag dingen waar ik goed in ben', 'Het geeft voldoening.' Maar er zijn even zovele redenen meer.

Mocht u nu de komende tijd mensen tegenkomen die een lintje hebben ontvangen, vraag hen dan eens naar hun gedrevenheid, hun motivatie, hun liefde voor hetgeen ze zijn onderscheiden. U zult ontdekken hoe enthousiast ze vertellen, hoe zij nog steeds geraakt worden door mensen en dingen, maar ook hoe gewoon ze het vinden om het werk te doen.

Bijzondere mensen, koninklijke mensen, niet alleen op 26 april maar ook op de andere 364 dagen van het jaar.

Van harte proficiat aan u die dit jaar een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mag nemen. Het is u van harte gegund. Dank voor uw inzet voor maatschappij en kerk.

Een fijne dag toegewenst.

Jacqueline Meupelenberg

Pastoraal werker

JONGEREN VAN ROCK SOLID GAAN AUTO'S STOFZUIGEN.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de acties om geld te verdienen is auto's stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 29 april t/m zondag 5 mei staan jongeren om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te verdienen.



Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven? Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes.

Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart,
Diaken Bert Huitink

JONGEREN VAN ROCK SOLID KOMEN IN ACTIE:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de **dagkapel in Geesteren** zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

THEMA-AVOND

Vragen rond het levenseinde op 21 mei 2019 van 20.00 uur – 21.30 uur, in “De Delle”



Protestantse
gemeente Tubbergen

- o Welke medisch-ethische vragen spelen er ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden?
- o Wat verstaan we onder “euthanasie”?
- o Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over levensbeëindiging te zeggen?

Iedereen is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen

Spreker: dominee Johan Weijnenberg, voormalig ziekenhuispredikant

Opgave via: predikant@pkn-tubbergen.nl of 06 - 17080673

MARIAKAPELLENDAG 2019:



Op de laatste zondag in mei (26 mei) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum (27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het dames- en herenkoor verzorgt de zang. Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentenwegge.

Zeldam (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor de bezoekers.

Markelo (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo “De Hulpe” voor een oecumenische viering. Er zal worden gezongen door het Markelo’s Kerkkoor, er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.

Enter (119) Om 18.00 uur is hier de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaatsvinden bij de kapel. Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. *Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.*

Het nieuwe Mariakapellenboek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek ‘Landkruisen en kapellen in Twente’.

'BID TOT DE HERDER': ROEPINGENZONDAG 2019

Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven, wordt dit jaar gevierd op 12 mei. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en sociale media. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten" (Mt. 9, 37-38). Er is dus geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn, blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. 'Bid tot de Herder' is dus ook een uitnodiging aan ons allemaal om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens kosten veel geld. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. U kunt uw gift aan dit Fonds ook via iDeal overmaken op: www.aartsbisdom.nl/doneren. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers

Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

WEEKWACHT

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer **06 – 20 43 01 55**

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME

Indien u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders, dan kunt u of een huisgenoot / familielid dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV

Heeft u interesse voor KerkTV neem dan contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat via telnr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl
Voor informatie over de technische mogelijkheden tel. 06-53230467

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 62 12 38
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag
van 09.00 uur tot 11.30 uur

Pastorie: Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam: B. Bekhuis, Tel. 0546 – 62 12 75 of 06 – 38 29 09 79
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

NL84 RABO 015.14.04.194 t.n.v. Locatieraad Tubbergen
NL68 RABO 015.14.28.344 t.n.v. Kerkbalans Tubbergen

INFORMATIEBLAD

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad) mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws.

We sturen het u graag per mail!

Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven.

Wijzig uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

COLOFON PASTORES

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

BEHEERCOMMISSIE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546 – 62 23 38, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl
Th. Masselink, secretaris
tel. 06-48810939, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl
M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com
Patrick Kok, gebouwenbeheer
tel. 06-83820391, e-mail kokpatrick93@gmail.com

PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546 – 62 49 06, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com

Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 10, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl

Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 74, e-mail: brigitteolthof@cs.com

Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546 – 62 19 68, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 11 mei 2019
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van **11 mei tot 25 mei 2019** op te geven
bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur
tot uiterlijk 09 mei om 11.30 uur

Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl , in brievenbus op
huisnummer 70, of inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70,
Tubbergen Tel.: 0546-621238.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheer-
commissie. Tubbergen o.v.v. 'misintenties'.