

WERELDLICHTJESDAG



**13 december 2020**

## Muzikale bijdrage: Passe Partout uit Geesteren

### Lied 1: Kan ik iets voor je doen - De Dijk

Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?  
In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn.  
Kan ik iets voor je zijn, met een blik een gebaar,  
met een arm om je heen, of een hand uit je haar?  
Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis,  
omdat wie je zo liefhad er nu niet meer is?

Kan ik iets voor je doen? Met een blik met een woord?  
Dat doet denken aan toen, dat je even weer voort?  
Is er iets wat je wilt, wat je stilte verstoort?  
In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort?  
Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn?  
Wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn.

Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een gedicht,  
dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht?  
Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht.  
Dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht.  
Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet?  
Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog niet.

Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn?  
Wat iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn?  
Kan ik iets voor je zijn, een soort arm om je heen?  
Zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen?



## Lied 2: You've got a friend – Carole King

When you're down and troubled and you need a helping hand,  
and nothin', nothin' is goin' right.

Close youre eyes and think of me and soon I will be there,  
to brighten up even your darkest night.

You just call out my name and you know where-ever I am,  
I'll come runin', to see you again.

Winter, Spring, Summer or Fall, all you've got to do is call,  
and I'll be there, yes I will.

You've got a friend.

If the sky above you, should turn dark and full of clouds,  
and that old north wind, begins to blow.

Keep your head together, and call my name out loud,  
and soon you'll hear me, knocking upon your door.

You just call out my name and you know where-ever I am,  
I'll come runin', to see you again, see you again.

Winter, Spring, Summer or Fall, all you've got to do is call,  
and I'll be there, yes I will.

You've got a friend.

Ain't it good to know that you've got a friend,  
when people can be so cold.

They'll hurt you and desert you.

They'll take your soul if you let them.

But don't you let them.

You just call out my name and you know where-ever I am,  
I'll come runin', to see you again, see you again.

Winter, Spring, Summer or Fall, all you've got to do is call,  
and I'll be there, yes I will.

You've got a friend.



### Lied 3: Leun op mij - Ruth Jacott

Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt.  
Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op mij.

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn.  
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn. Leun op mij.

Kom maar hier en leun op mij.  
Kijk niet terug maar kijk naar mij.  
Al het wachten is voorbij.  
Leun op mij, leun op mij.

Als het lijkt alsof niemand om je geeft.  
Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij.

En als je hart gebroken is, leun op mij.

Kom maar hier en leun op mij.  
Kijk niet terug maak kijk naar mij.  
Al het wachten is voorbij.  
Leun op mij, leun op mij.



### Lied 4: De weg - Guus Meeuwis

Ik kan nauwelijks wat zien, door de waas voor m'n ogen  
leek alles gelogen al het mooie lijkt dood  
ik heb zelfs de kracht niet om op te geven  
al wil ik het niet, het leven gaat door.

We leefden ons leven om samen te sterven.  
De bergen beklommen en de dalen gedicht  
in het diepst van de nacht zelfs de zon laten schijnen  
niets wat niet kon en niets was teveel.

We wilden geloven, in het eeuwige leven  
ons samen verscholen, een wanhopig getroost.  
We hebben de waarheid zo diep als kon begraven  
'k was één met een engel zo lang het mocht.

Waar jij verscheen scheen de zon met je mee  
geen tijd voor verdriet maar elke dag omarmd  
en altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg  
met oneindig veel moed, het leven is niet fair.

De dans, gedanst, op een zilveren tapijt  
met jou dicht bij mij de verloren tijd beweent  
doelloos verzonken en dronken  
en niets dat niet mocht, wij twee door de tijd,  
de tijd heen, midzomernacht droom.

Waar jij verscheen scheen de zon met je mee  
geen tijd voor verdriet maar elke dag omarmd  
en altijd vrolijk hoe jij dat voor elkaar kreeg  
met oneindig veel moed het leven is niet fair.

Jouw stralende lach en je mooie gedichten  
jouw tedere woorden je onverwoestbaar krachtige wil  
je hebt je noodlot steeds het hoofd geboden  
tot het eind geloofde je jouw idee van geluk  
jouw idee van geluk.

Ik ga niet weg, 'k heb nog wat tijd gekregen  
'k zal altijd maar door gaan, tot aan het eind  
ik heb je voor altijd, m'n hart gegeven  
ik draag je bij me, tot het licht straks dooft  
ik draag je bij me, tot het licht straks dooft.



## Welkom en inleiding

### Gedicht: Licht in het donker

Licht in het donker...

Omdat jullie dat allemaal verdienen  
omdat er aandacht mag zijn voor jouw gevoel.  
Gevoel dat moeilijk is te dragen  
als er een dag is die verstrijkt zonder doel.

Licht in het donker...

Omdat ieder kind een wonder is.  
Prachtig sterk volwassen of uiterst kwetsbaar klein.  
In gedachten roepen we je naam  
bij maan- en zonneschijn.

Licht in het donker...

Omdat vragen mogen klinken.  
Steeds opnieuw, ook zonder antwoord.  
Het verhaal van leven en van einde  
mag eindeloos worden gehoord.

Licht in het donker...

Omdat je zou willen dat je hier niet zou horen  
en je er toch bent.  
In de hoop dat het licht zal laten weten  
dat jij wordt gekend.



## ONTSTEKEN VAN DE WERELDLICHTJESDAGKAARS

- luiden van de klokken • moment van stilte

*Tijdens het zingen van onderstaand lied worden kaarsen ontstoken voor alle opgegeven kinderen en wordt er een kaars ontstoken voor alle niet genoemde overleden kinderen.*

**Lied: Licht - Marjon Revet- Weerink**

Hoofd gebogen, regen op mijn huid  
dromen vervlogen, wat maakt het nu nog uit?  
Rauw van binnen, een blijvend stil verdriet,  
zelfs de zon verdrijft de kilte in mij niet.

Maar door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.

De dagen glijden door de vingers van de tijd,  
ik leef wel door, maar ben een stukje van mij kwijt.  
De wonden zijn genezen, het bloeden is voorbij,  
maar het rafelige randje hoort voor altijd bij mij.

Maar door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.

Met alle lichtjes samen willen wij hier de boodschap geven  
dat onze liefde voor jou is blijven leven.  
En mijn lieve kind waar jij nu ook naar toe mag zijn gegaan  
ik ben dankbaar dat ik een deel mocht zijn van jouw bestaan,  
van jouw bestaan.

Want door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.



## NAMENCEREMONIE

### Lied: Tears in heaven - Eric Clapton

Would you know my name  
If I saw you in heaven?  
Would you feel the same  
If I saw you in heaven?  
I must be strong and carry on  
'Cause I know I don't belong here in heaven

Would you hold my hand  
If I saw you in heaven?  
Would you help me stand  
If I saw you in heaven?  
I'll find my way through night and day  
'Cause I know I just can't stay here in heaven

Time can bring you down, time can bend your knees  
Time can break your heart, have you begging please, begging please

Beyond the door there's peace I'm sure  
And I know there'll be no more tears in heaven

Would you know my name  
If I saw you in heaven?  
Would you feel the same  
If I saw you in heaven?  
I must be strong and carry on  
Cause I know I don't belong here in heaven





## Verhaal: Vleugels fladderen, van hart tot hart



Vanavond, terwijl de kaarsen branden en de liefde voor al deze kinderen voelbaar aanwezig is, wil ik jullie graag uitnodigen op reis te gaan in jullie gedachten. Je bent welkom om met me mee te gaan, zoals dat in gedachten kan, op een avontuur dat niet echt waar kan zijn als je er praktisch over nadenkt. Maar even voorbij het denken is alles mogelijk.

Stel je eens voor... dat je een lichtje zou hebben, helemaal van jou. Een lichtje in je hart, precies in het midden misschien, of op een plek die jou past. Het lichtje heeft de kracht om werkelijk troostend en verwarmend te zijn voor wie het ontvangt. En stel je dan voor dat je dat lichtje zou kunnen geven, aan wie jij maar wilt. Dat je het zomaar weg kunt laten vliegen, naar een bestemming die jij kiest.

Het is trouwens geen lichtje dat je kwijtraakt, het wordt bij jou vanbinnen niet donkerder als je een lichtje weggeeft. Het is een lichtje dat zich steeds opnieuw vormt, binnen in je hart, vanuit een lichtbron, die jou gegeven is. Juist jou is die bron gegeven, omdat je het donker zo goed kent. Jullie kennen allemaal het donker van missen. Van niet meer knuffelen, van niet meer delen, niet meer samen zijn.

Die bron van licht, die je gegeven is omdat je leeft met het gemis van een kind, klein of groot, je had het nooit willen ontvangen. Maar het is er. En het geeft je, zo stellen we ons vanavond voor, ook de kans een lichtje door te geven. Een lichtje warm en troostend, zonder oordeel, zonder vragen, een lichtje dat er gewoon is. Een lichtje dat niet dooft bij tranen, dat alle vragen kan weerstaan. Een lichtje dat intenser gaat stralen als de stilte oorverdovend is, of de aandacht verstomt.

Waar zou jij zo'n bijzonder lichtje naartoe willen sturen? En, hoe zou je dat dan kunnen regelen? Omdat we toch al denken over dingen die niet werkelijk kunnen zijn, gaan we nog een stapje verder. Wat nu als die lichtjes vleugels krijgen? Kunnen vliegen als vlinders, kwetsbaar en

kleurrijk. Heel zachtjes kunnen landen. Hoe mooi is dat? Als vlinders fladderen de lichtjes vanuit jullie hart. Naar het hart van de ander. Om troost en aandacht te brengen. Misschien naar de vader, die net als jij zijn kind zag lijden. Hij kon de pijn niet overnemen, wat had hij dat graag gedaan. Alles had hij willen doen om zijn kind beter te maken. Misschien vliegt het naar een klein dapper meisje, dat ergens ook al een groot meisje is. Grote zus is ze, voor altijd, ook zonder een ander kindje naast haar aan tafel. Die tafel is wel af en toe stilletjes voor haar en wat is het fijn als zij door jouw lichtje gezien wordt, als kind.

Hé daar fladdert een lichtje, oranje is het volgens mij. Op zoek naar heldenharten, die zijn er veel vanavond. Held zijn kent vele vormen. Het verlies van een kind dragen, iedere dag opnieuw, is er zeker eentje van.

Talrijke vlinders vliegen hier, zo kwetsbaar als het leven dat voorbijging. Misschien was het al heel lang geleden, misschien nog maar pas. Vlinders trekken zich daar niks van aan. Die brengen licht, steeds opnieuw. Naar de broers en zussen die een grote klus te doen hadden, te groot voor een kind. Naar de papa's en mama's die vol tranen en liefde hun best doen verder te leven. Naar alle mensen, verbonden met het kind dat wordt gemist.

Misschien vliegt jouw lichtje met krachtige vleugelslagen naar de moeder, die jij zo goed begrijpt. Die ook moed verzamelde om hier te komen. Ze kent het, het alleen zijn. Het niet begrepen worden. Misschien ook het gevoel te moeten strijden om het kind dat ze verloor een plek in het gezin, de familie te mogen blijven geven.

Er zijn ook lichtjes die fladderend landen op de schouder van de man, de vrouw, het kind dat nog nauwelijks kan bevatten dat het echt waar is. Dat het echt zo is dat met één klap een leven dat zo gekoesterd werd is weggenomen. Heel veel zachtheid en licht mag er zijn, juist bij machteloze boosheid en nooit te beantwoorden vragen.



Misschien stuur jij het lichtje, met al haar kwetsbare vrolijkheid, naar degene die weinig woorden gebruikt, maar wiens ogen spreken van groot verdriet. Strijken de vleugels even speels langs de wang, als wilden ze zeggen: ik ben hier, special voor jou.

Ik zie voor me hoe hier op deze plek, dit moment, vele vlinders, groot en klein, in de meest prachtige kleuren, over en weer vliegen. Hoe ze contact maken, teder en vol aandacht. Harten vullen met licht van verbinding, van samen. Van gedeeld licht dat intenser straalt dan lichtjes die binnenblijven.

Als je heel stil bent kun je ze haast horen, de fladderende vleugels die licht meenemen op hun vlucht. Ze bewegen tussen hemel en aarde, alsof het geen moeite kost. Het zou zomaar kunnen dat je even op de smalle rug van die prachtige vlinder zou willen stappen, om samen voorbij de horizon te kijken, even voelen hoe het is, daar waar wij niet bij kunnen. Dat is logisch. Als je maar weet dat de vlinders altijd weer hier komen, om lichtjes te halen in de harten van mensen die weten wat missen is. In alle kleuren van gemis vliegen vlinders. In alle kleuren van liefde brengen ze licht. Licht in het donker. Steeds weer.

## **Lied: Avé Maria**

## **Gedicht: Voor altijd is alles anders**

Voor altijd is alles anders.  
Het is anders om te leven zonder jou,  
om te praten, maar geen gesprek met jou,  
om te lachen, maar niet die schaterlach van jou.

Voor altijd is alles anders,  
maar ik neem jou mee op mijn levenspad.  
In gesprekken praat ik zo graag over jou.  
En tovert een gedachte aan jou een glimlach op mijn gezicht.



Voor altijd is alles anders  
een gemis mijn hele leven lang,  
maar als ik jou vol trots mag noemen  
besef ik dat ik steeds meer van jou hou.

Lieve schat toen ik jou moest laten gaan,  
werd alles voor altijd anders.



### **Lied: Hart van mijn gevoel – De Kast**

De contouren in het land vervagen in de mist.  
Het schemer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist.  
In een doolhof van emoties is de tijd voorbijgegaan.  
Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan.

't Is net of ik mezelf verloren ben  
't Is net of ik de diepste dalen ken.  
In het hart van mijn gevoel  
zal ik je nooit vergeten.  
In het hart van mijn gevoel mis ik je lach.  
Had ik kunnen weten  
dat het leven zonder jou me breken zou  
vanaf de eerste dag.

M'n werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld.  
Het lichaam lamgeslagen als door de griep geveld.  
In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet.  
Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet.

't Is net of ik mezelf verloren ben  
't Is net of ik de diepste dalen ken.  
In het hart van mijn gevoel  
zal ik je nooit vergeten.  
In het hart van mijn gevoel mis ik je lach.  
Had ik kunnen weten

dat het leven zonder jou me breken zou  
vanaf de eerste dag.

Zou ik m'n wilskracht naar de hemel kunnen stijgen.  
De rotsen laten splijten om jou terug te krijgen.

In het hart van mijn gevoel  
zal ik je nooit vergeten.  
In het hart van mijn gevoel mis ik je lach.  
Had ik kunnen weten  
dat het leven zonder jou me breken zou  
vanaf de eerste dag.

### **Gedicht: Een teken van mijn vlinder**

Lieve vlinder, kom je ons even groeten?  
Laat je even zien dat onze kinderen er nog zijn?  
Zorg je ervoor dat we aan ze blijven denken?

Lieve vlinder,  
onze mooie kinderen vergeten we niet,  
maar blijf wel bij ons komen.  
We zijn zo blij met elke nieuwe groet.  
Het maakt ons hart even wat lichter.

Lieve vlinder,  
kun jij onze kinderen groeten  
en laten weten dat ze bij ons horen en wij zielsveel van hun houden?  
Pas je goed op onze kinderen en knuffel je ze voor ons?  
Doe je alles wat wij zo graag voor ze zouden doen?

Lieve vlinder,  
bedankt dat je soms die onzichtbare brug kunt bouwen.  
Dat jij met je kleine tekens  
ons leven op donkere dagen dragelijk maakt.



## **LIED: WANNEER ZIE IK JOU TERUG – K3**

Iedereen zegt dat jij nu in de hemel bent.  
Een betere plek, je wordt er vast verwend.  
Nee ik moet niet huilen  
want ik weet dat jij van me houdt.  
Maar ik zou alles ruilen voor nog een seconde met jou.

Wanneer zie ik jou terug?  
Mijn engel die over me waakt.  
Wanneer zie ik jou terug?  
Een ster die naar me knipoogt  
en me nooit verlaat.  
Die elke avond aan de hemel staat.

Iedereen zegt dat jij nu vast geen pijn meer voelt.  
Weet iemand echt wat men daar dan mee bedoelt?  
Nee ik moet niet treuren want ik weet toch jij ziet me graag.  
Wat er morgen ook mag gebeuren  
maar wie antwoordt echt op mijn vraag?

Wanneer zie ik jou terug?  
Mijn engel die over me waakt.  
Wanneer zie ik jou terug?  
Een ster die naar me knipoogt  
en me nooit verlaat  
die elke avond aan de hemel staat.

## **AFSLUITING**



## **Jij bent verstild**

Jij bent... verstild, zo sereen

Nog elke dag, als een zilveren draad  
Onlosmakelijk verbonden met mij

Jij bent waar ik ben

Niet altijd, maar wel altijd weer

Jij, zo bijzonder in mijn leven  
Korte tijd, langere tijd

Jij blijft in mijn tijd  
Die verder gaat

Jij blijft in mijn gemis

Jij hebt  
Gewone plaatsen anders gemaakt

Jij hebt mijn leven anders gemaakt

Nog elke dag, als een zilveren draad  
Onlosmakelijk verbonden met mij

Ik zal je nooit meer vergeten  
Nooit meer vergeten  
Nooit meer  
Nooit meer



(Uit: Verstilde woorden- Marinus van den Berg)