



JEUGD

Heilige
Pancratius Parochie

Kinderkerk | Jeugdkerk | H Pancratiusparochie

Beste ouders, verzorgers en kinderen,



Met Pinksteren gaan de kinderkerk online de viering verzorgen, en vragen om een bijdrage van ouders en kinderen. Waar gaat Pinksteren over? De betekenis van het Pinksterfeest is aan jonge kinderen nog niet heel goed over te brengen. Ik wil voor u ouders een poging wagen om het uit te leggen zodat u het aan uw kinderen kunt uitleggen.

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Hij zou een helper sturen. Op de Eerste Pinksterdag zaten de leerlingen in een in een huis, ramen en deuren waren gesloten. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreiden. Ze werden in vuur en vlam gezet, ze werden blij, ze konden naar buiten toe. Ze mochten de boodschap van Jezus door vertellen.



De leerlingen komen in beweging, ze gaan naar buiten. Dat doen wij ook graag, naar buiten gaan. De viering van Pinksteren heeft als thema: **Kom in beweging!** Hoe komen jullie als kinderen of als gezin het liefste in beweging? Wat doe je graag als je naar buiten gaat en in beweging gaat komen?

De werkgroep kinderkerk zou graag afbeeldingen van kinderen en gezinnen ontvangen die in beweging zijn. Laat maar zien hoe jullie in beweging zijn als je naar buiten gaat. Deze foto mag je mailen naar de kinderkerk: kinderkerk@hpancratius.nl

Deze foto's kun je terug zien in de viering, daar zal in het kort het verhaal van Pinksteren worden verteld en aansluiten laten wij aan elkaar zien hoe wij in beweging komen. Wij hopen dat u ouders medewerking wilt verlenen. De foto en afbeeldingen kunt u tot uiterlijk 1 mei insturen.

De viering is zaterdag 22 mei beschikbaar Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website van de H. Pancratius-parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboedschap: <https://hpancratius.nl/videoboedschap/> en via KerkTV - herhaling, bij alle locaties, <https://hpancratius.nl/kerk-tv/>

Hartelijke groeten, Werkgroep kinderkerk. Diaken Bert Huitink