

WERELDLICHTJESDAG



**12 december 2021**

## Lied: 1 | **Something inside so strong – LI87**

The higher you build your barriers. The taller I become  
The further you take my rights away. The faster I will run.  
You can deny me. You can decide to turn your face away  
No matter, cos there's

**Something inside so strong. I know that I can make it**  
**Tho' you're doing me wrong, so wrong**  
**You thought that my pride was gone**  
**Oh no, something inside so strong**  
**Oh oh oh oh oh something inside so strong**

The more you refuse to hear my voice. The louder I will sing  
You hide behind walls of Jericho. Your lies will come tumbling  
Deny my place in time. You squander wealth that's mine  
My light will shine so brightly. It will blind you, cos there's

**Something inside so strong. I know that I can make it**  
**Tho' you're doing me wrong, so wrong**  
**You thought that my pride was gone**  
**Oh no, something inside so strong**  
**Oh oh oh oh oh something inside so strong**

Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough  
When we know better. Just look 'em in the eyes and say  
We're gonna do it anyway 2x

**Something inside so strong and I know that I can make it**  
**Tho' you're doing me wrong, so wrong**  
**You thought that my pride was gone**  
**Oh no, something inside so strong**  
**Oh oh oh oh oh something inside so strong**

Brothers and sisters, when they insist we're just not enough  
When we know better, just look 'em in the eyes and say  
We're gonna do it anyway 4x

Because there's something inside so strong  
And I know that I can make it  
Tho' you're doing me, so wrong  
Oh no, something inside so strong  
Oh oh oh oh oh something inside so strong

## **Lied: 2 | Nooit Meer Een Morgen – LI 29**

Als er nooit meer een morgen zou zijn  
En de zon viel in slaap met de maan  
Heb je enig idee wat het met je zou doen  
Als je nog maar een dag zou bestaan

Zou je hart zich weer vullen met vuur  
Van de eeuwige schaamte bevrijd  
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur  
Kwam je los uit de greep van de tijd

Zouden zorgen niet langer je leven bepalen  
En had je voor angst geen ontzag  
Was je held of heldin van je eigen verhalen  
Al was het dan maar voor een dag

Zou de toekomst niet langer je denken beheersen  
En leefde je voor het moment  
Met een luisterend oor voor het kind in jezelf  
Zou je eindelijk weer zijn wie je bent

We verbannen de dromen naar morgen en later  
Maar doet het je stiekem geen pijn  
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou  
Als er nooit meer een morgen zou zijn

We verbannen de dromen naar morgen en later  
Maar doet het je stiekem geen pijn  
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou  
Als er nooit meer een morgen zou zijn



### Lied: 3 | De weg

Kan nauwelijks wat zien door de waas voor m'n ogen,  
lijkt alles gelogen, al het mooie lijkt dood.  
Ik heb zelfs de kracht niet om op te geven.  
Al wil ik het niet het leven gaat door.

We leefden ons leven om samen te sterven  
De bergen beklommen, de dalen gedeeld.  
In het diepst van de nacht zelfs de zon laten schijnen  
niets wat niet kon, niets was te veel.

We wilden geloven in het eeuwige leven.  
Samen verscholen in wanhopige troost.  
We hebben de waarheid zo diep als kon begraven  
Ik was een met een engel zolang het mocht.

Waar jij verscheen scheen de zon met je mee.  
Geen tijd voor verdriet maar elke dag omarmt en altijd vrolijk.  
Hoe jij dat voor elkaar kreeg... met oneindig veel moed.  
Leven is niet fair.

De dans, gedanst, op een zilveren tapijt.  
Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweend.  
Doelloos verzonken, en dronken.  
En niets dat niet mocht. Wij 2 door de tijd, de tijd heen.  
Midzomernacht droom.

Waar jij verscheen scheen de zon met je mee.  
Geen tijd voor verdriet maar elke dag omarmd en altijd vrolijk.  
Hoe jij dat voor elkaar kreeg... met oneindig veel moed.  
Leven is niet fair

Jouw stralende lach, en je mooie gezicht.  
Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil.  
Je hebt je noodlot, steeds het hoofd geboden.  
Tot het eind geloofd in jouw idee van geluk.  
Jouw idee van geluk.

Ik ga niet weg, heb nog wat tijd gekregen.  
Zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind.  
Heb je voor altijd, m'n hart gegeven.  
Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft.  
Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft.



## Lied 4 | From this moment on (li 68)

Today you're giving your own  
You've never trusted like this before  
You heard him knocking at your hearts' door  
You whisper your name, and you answered the call

Now tears of joy fall like rain  
They seem to wash you with every fear  
You feel god's presence so very near  
So how you know, that you're not the same  
And a brand new life  
is waiting for you, starting here, starting now

**From this moment on, from here to forever  
He will carry you, safe inside his love  
He has promised you, he'll never forsake you  
You'll never be alone, from this moment  
on, from this moment on**

Tomorrow questions may come  
Those same old questions, those same old thoughts  
Don't let them certainly pull you down  
Christ will complete what he has begun  
And a brand new life  
is waiting for you starting here, starting now

**From this moment on, from here to forever  
He will carry you, safe inside his love  
He has promised you, he'll never forsake you  
You'll never be alone, from this moment on**



**From this moment on, from here to forever  
He will be your strength, when life's troubles come  
He will be your joy in times of sorrow  
You'll never be alone, from this moment on**

This world may pass away,  
but that won't separate you, from his love

**From this moment on, from here to forever  
He will carry you, safe inside his love  
He has promised you, he'll never forsake you  
You'll never be alone, from this moment on**

**From this moment on, from here to forever  
He will be your strength when life's troubles come  
He will be your joy in times of sorrow  
You'll never be alone, from this moment  
on, from this moment on**



## **Welkom en inleiding**

### **Gedicht: een lichtje voor jou**

Een lichtje voor jou,  
liefdevol ontstoken.

Een lichtje voor jou,  
nu onze aardse verbinding is verbroken.

Een lichtje voor jou,  
een schrale troost bij intens gemis.

Een lichte voor jou,  
om warmte te voelen in plaats van  
de leegte die er nu is.

Een lichtje voor jou  
als eerbetoon aan jouw bestaan.

Een lichtje voor jou,  
omdat mijn liefde voor jou nooit zal  
vergaan.

(@hartedingen)

### **Ontsteken van de wereldlichtjeskaars • klokken worden geluid**

*Tijdens het lied worden de kaarsen ontstoken voor alle kinderen die zijn opgegeven voor deze plechtigheid. Tevens wordt er een kaarsje ontstoken voor de niet genoemde kinderen.*

**Lied:** "Licht" van Marion Weerink

Hoofd gebogen, regen op mijn huid  
dromen vervlogen, wat maakt het nu nog uit?  
Rauw van binnen, een blijvend stil verdriet,  
zelfs de zon verdrijft de kilte in mij niet.

Maar door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.



De dagen glijden door de vingers van de tijd,  
ik leef wel door, maar ben een stukje van mij kwijt.  
De wonden zijn genezen, het bloeden is voorbij,  
maar het rafelige randje hoort voor altijd bij mij.



Maar door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is

Met alle lichtjes samen willen wij hier de boodschap geven  
dat onze liefde voor jou is blijven leven.  
En mijn lieve kind waar jij nu ook naar toe mag zijn gegaan  
ik ben dankbaar dat ik een deel mocht zijn van jouw bestaan,  
van jouw bestaan.

Want door hier samen te zijn met zovelen  
heeft ons verlies een stem gekregen.  
We branden een kaars en delen het gemis  
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.



## **Namenceremonie**

### **Lied: | Imagine**

Imagine there's no heaven. It's easy if you try.  
No hell below us, above us, only sky.  
Imagine all the people. livin' for today. Ah  
Imagine there's no countries. It isn't hard to do.  
Nothing to kill or die for and no religion, too.  
Imagine all the people livin' life in peace. You

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.  
I hope someday you'll join us and the world will be as one.  
Imagine no possessions, I wonder if you can.  
No need for greed or hunger a brotherhood of man

Imagine all the people, sharing all the world. You  
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one  
I hope someday you'll join us and the world will live as one

### **Verhaal | Land van missen**

Ik zou graag een wandeling met jullie maken. Niet een wandeling waarbij we nu allemaal uit de banken komen, maar een wandeling in gedachten. Ik neem jullie in dit verhaal mee naar een land dat jullie allemaal kennen. Het land van missen.

Het is geen populair land, de meeste mensen blijven er liever weg. Want missen doet pijn. Wandelen door het land van missen is soms een opgave. Er liggen obstakels, er zijn wegen opgebroken, doolhoven vangen je, steile hellingen verbruiken al je energie.

Het is bovendien niet altijd makkelijk om iemand te vinden die naast je wil lopen.

Toch hoop ik dat jullie met mij mee lopen. Want vandaag zijn we samen. Niemand loopt de weg vandaag alleen. Je kunt niet verdwalen, want we blijven bij elkaar. Als je struikelt is er een arm om je op te vangen. Als je even niet verder kunt wacht er iemand naast jou tot het weer gaat .

We zijn op weg naar een bijzondere plek in het land van missen, een bos, dat weinig wordt bezocht. Het schijnt er donker te zijn, er komt nauwelijks daglicht door het vergroeide bladerdak.

Bovendien, zo fluisteren de verhalen, kan het intens regenen in het bos. Het water stroomt met regelmaat, zo zeggen ze, vanuit de veelal beschadigde bomen op de grond, als tranen die vloeien om wie gemist wordt. Zo gaat dat in het land van missen.

En toch... misschien is er daar meer te vinden dan tranen. Als we ooit sterk genoeg zijn om dat bos te betreden dan is het vandaag. Omdat we samen zijn.

Via een open veld, wandelen we richting ons doel. De wolken zijn dik en grijs, zo is dat wel vaker in het land van missen. Toch zie je het van een afstandje al, een donkere cirkel in het landschap.

Onderweg is er tijd om elkaar verhalen te vertellen. Verhalen die nog veel verteld worden, of misschien al tientallen jaren niet meer zijn gehoord. Daar gaat het ook zo over in het land van missen. De verhalen over wie gemist wordt, ze worden met liefde verteld en beluisterd vandaag. Met of zonder woorden.

Als we dichterbij het bos komen wordt het wat stiller, voorzichtig stappen we tussen de bomen. Omdat de overgang vanuit het open landschap groot is lijkt het in eerste instantie aardedonker te zijn. Wat zullen we hier aantreffen?

Gelukkig, even later, wennen onze ogen aan het duister. En dan blijkt dat er meer bijzonder is aan dit bos dan de verhalen vertellen. Aan de takken van de bomen hangen hartjes, als

liefdevol teken in dit verder verlaten bos. Hartjes met boodschappen, wensen, namen. Raak, lief en ontroerend, woorden uit het hart. Uit jullie hart. Aan ieder boom zijn ze te vinden.

Kijk maar eens rond, aan welke boom hangt het hart dat bij jou hoort? Aan de grote, stevige boom, rijk aan bladeren, die getekend is door ziekte? Aan het kleinste boompje, teer en nog nauwelijks geworteld? Aan de jonge boom die met wortel en al uit de bodem gerukt lijkt te zijn? Aan de boom die het niet meer op kon brengen bladeren te geven, omdat dit teveel pijn deed? Aan de boom die haar takken brak, zomaar opeens?

Allemaal vinden jullie een boom, een hart, en anderen, die dezelfde boom vonden. Niemand is alleen.

Op het moment dat ieder zijn of haar boom heeft gevonden, het hart, de naam die spreekt in het land van missen gebeurt het... nog voor dat je het voelt hoor je het. Zachte druppels dalen neer.

Druppels als tranen. Tranen om wat niet meer kan zijn, tranen om wat zo onbegrijpelijk mis ging. Tranen om wat je zo graag nog zou delen, tranen om wat je nooit hebt gedeeld.

Tranen om wat je mist, af en toe of iedere dag opnieuw. Alle soorten tranen vloeien samen in een intense en toch zachte regenbui.

We zijn even stil, samen.

Terwijl de regen zachtjes blijft druppelen, minder intens dan voorheen, vinden we elkaar weer. We verzamelen op een open plek, midden in het bos.



Het bijzondere en ogenschijnlijk ondoordringbare bos. Dat niet vaak bezocht wordt, wiens regen nog nooit met zoveel aandacht gevoeld en beluisterd werd. Dat bos opent zich. Zonlicht vindt haar weg naar de donkere aarde. Tranen weerspiegelen het liefdevolle licht.

Het bladerdak breekt open. En aan de hemel, voorbij alle donker, straalt een heldere regenboog. Kleurrijker en stralender dan ooit eerder werd gezien in het land van missen.

*Het land van missen - ©Floortje Agema*

### **Lied | Ave Maria As I Kneel before you**

As I kneel before you  
As I bow my head in pray'r  
Take this day, make it yours  
And fill me with your love

### **Ave maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu**

All I have I give you  
Ev'ry dream and wish are yours  
Mother of Christ, mother of mine  
Present them to my lord

As I kneel before you  
And I see your smiling face  
Every thought, every word  
Is lost in you embrace



## **Gedicht | Een hart**

Een hart  
Jouw hart  
Mijn hart  
Onze harten

Onze harten weten wat missen is  
Onze harten soms of heel vaak vol verdriet  
Onze harten die soms stuk gaan van de pijn

Een hart  
Jouw hart  
Mijn hart  
Onze harten

Onze harten zo vol met liefde  
Onze harten die overlopen van trots  
Onze harten zo vol van onze kinderen, die zo gemist worden

## **Lied | Leun op mij**

Als het lijkt alsof er niemand naar je kijkt,  
als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt,  
leun op Mij.

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn,  
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn,  
leun op Mij.

Kom maar hier en leun op Mij.  
Kijk niet terug, maar kijk naar Mij.  
Al het wachten is voorbij.  
Leun op Mij.  
Leun op Mij.

Als het lijkt alsof er niemand om je geeft,  
als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft,  
leun op Mij.

En als je hart gebroken is,  
leun op Mij.

Kom maar hier en leun op Mij.  
kijk niet terug, maar kijk naar Mij.  
Al het wachten is voorbij.  
Leun op Mij.  
Leun op Mij.

Kom maar hier en leun op Mij.  
Kijk niet terug, maar kijk naar Mij.  
Al het wachten is voorbij.  
Leun op Mij.  
Leun op Mij.



## **Gedicht | Wij blijven ze noemen**

Wij blijven ze noemen  
Onze kinderen die zo gemist worden  
Onze kinderen die het verdienen om genoemd te worden

Wij blijven ze noemen  
Onze kinderen die niet bij ons mochten blijven  
Onze kinderen die we los moesten laten  
We blijven ze noemen  
Onze kinderen die we niet los kunnen laten  
Onze kinderen die voor altijd heel dicht bij ons blijven

Wij blijven ze noemen  
De namen van onze kinderen die we zo lief hadden  
De namen van onze kinderen die we voor altijd lief hebben

Wij blijven ze noemen, onze kinderen  
Door hun naam te noemen, ontsteek er een lichtje in ons hart

## **Lied | Kijk ik naar jouw ster**

Als 's avonds weer het duister valt  
Ons verdriet naar binnen knalt  
Voel ik me zo klein, want ik wil alleen maar bij jou zijn.

't lot heeft echter voor ons beslist  
Zich daarin toch erg vergist  
Een leven zonder jou  
Voelt nu nog steeds zo leeg en koud





**Maar kijk ik naar jouw ster  
Al staat die dan heel ver  
Voel ik je even heel dichtbij  
Je blijft een deel van mij**

Maar in mijn hart ben jij bij mij  
Ik weet jij blijft een deel van mij  
Soms noem ik je naam en steek een kaars voor je aan

**Dan kijk ik naar jouw ster  
Al staat die dan heel ver  
Voel ik je even heel dichtbij  
Je blijft een deel van mij (2x)**

**Mededelingen & Afsluiting**



## Jij

De datum dat jij jarig bent  
speciale dagen van het jaar,  
dat zijn van die extra moeilijke  
en zo zijn er nog een paar.

Maar toch is dat nog 't ergste niet;  
je bereidt je er op voor.  
Je wapent je, je zet je schrap  
en zo kom je er wel door.

Nee, 't moeilijkst is als onverwacht  
't verleden binnendringt.  
Als iemand iets over je vraagt,  
of muziek van toen, plots klinkt.

Een geur, een woord, een gebaar  
waarin ik jou herken,  
laat me pijnlijk voelen  
hoe kwetsbaar ik nog ben.

(Ina van de Beek uit: *Kun je de dood ook groeten?* – Riet  
Fiddelaers)

