

In dit weekend van de diaconie is het thema; “de kracht van verbinding”. Verbinding die ieder van ons nodig heeft in het leven. Verbinding geeft kracht, samen sterk. Geeft vertrouwen, maar evenzo is er vertrouwen nodig voor verbinding. In deze tijd, waar verdeeldheid heerst en tegengestelde belangen, blijft verbinding de bouwsteen voor de toekomst.

Verbinding geeft kleur aan je leven, aan de toekomst.

Je verbonden voelen doet ons het leven ten volle beleven.

Verbinding geeft gehoor aan onze behoefte ergens bij te horen.

Je verbonden voelen maakt dat we minder snel ontsporen.

Verbinding geeft “bodem”, geeft kracht aan ons bestaan keer op keer.

Je verbonden voelen is liefde en dat smaakt altijd naar meer.

De verbondenheid tussen de geloofsgemeenschappen van onze parochie wordt al door vele werkgroepen vormgegeven. Zij zijn genoemd voorop dit boekje. Deze werkgroepen hebben we ook hier met handen en voeten weergegeven. De verbondenheid van onze parochie, de handen en voeten die ons samen één, samen sterk maken.

Dat we tijdens deze viering die kracht van verbondenheid met allen hier aanwezig, met ieder die thuis met ons mee viert, met alle geloofsgemeenschappen van onze parochie en heel de wereld mogen ervaren.