



Locatie Geesteren



Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

Parochiebode 13 t/m 19 maart 2023

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren, telefoon: 0546-631216.

Openingstijden: Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur.

Misintenties: Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.

Bankrekeningnummer: NL43 RABO 0115 7924 49

Emailadres: bode.geesteren@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl

Weekwacht: voor dringende pastorale hulp in geval

van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u 06-20430155.

Ziekte: Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via nr. 0546- 631216

Aanvragen vieren:

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur - 12.00 uur en 13:30 uur - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

FINANCIËLE EN BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.

Maandag afwezig.

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Pastorpraat voor de veertigdagentijd.

Tijdens de veertigdagentijd krijg ik wel eens de vraag, soms ook wat ironisch gesteld: “Pastoor, mogen we nu geen koekje, want het is toch vasten?”

Mijn antwoord is dan wel eens: “U snoept maar rustig door. Dat is aan u want daar gaat het in deze vastentijd niet om. Maar wel dat we ruimte maken voor God en voor elkaar. Dat we werk maken van ons geloof.”

Aan het begin van de veertigdagentijd worden ons in het evangelie van Aswoensdag door Jezus drie oefeningen gegeven.

Namelijk: vasten, aalmoes geven en bidden. Jezus legt bij deze wijzen van leven niet de nadruk op hoe stevig je vast, hoeveel je bidt of hoeveel aalmoezen je geeft. Maar Hij wijst op de intentie van waaruit deze werken van gerechtigheid beoefend worden. En deze intentie wordt door de ogen van God gezien. Vasten wil zeggen: ik probeer los te komen van mijn eigen ik, om zo de kwetsbaarheid van me zelf te ervaren. Juist op momenten dat ik trek krijg, kan ik gaan beseffen dat het niet altijd zomaar vanzelfsprekend is dat ik me zo maar weer kan voeden, of zomaar de kraan kan opendraaien. Het wijst me op de nood en de onrechtvaardigheid die door de gebrokenheid ons leven binnen komt en waar heel veel mensen op deze aarde mee te maken hebben. De armoede waar velen mee moeten leven. Dit bewustzijn kan me tot inkeer brengen. Hoe ga ik om met de schepping ons gegeven. Aalmoes geven is gericht op je naasten, wil zeggen tegen de ander: ik heb je nood gezien en dat raakt me. Ik wil je tot steun zijn. Oprecht een aalmoes geven, is niet een paar euro in een collectemandje doen, maar het vraagt van je om jezelf aan de ander te durven geven. Zou een aalmoes geven in onze tijd niet betekenen: wat tijd vrij te maken en aandacht te schenken aan hen die er om vragen, soms heel dichtbij in je gezin, je

familie je vrienden, maar ook hen die vragen om hulp en aandacht?

Bidden is gericht op God. Wanneer je oprecht bidt, durf je je afhankelijk te maken van onze Hemelse Vader. Je legt je leven in zijn handen. Hiermee erken je ook dat je niet alles in de hand hebt en dat je eindig bent. Juist in het gebed is het mogelijk de relatie met God te verdiepen en tot het besef te komen dat God van ons houdt als liefdevolle vader, ons nabij wil zijn over de dood heen. Bidden, vasten en aalmoezen geven zijn veeleer een manier van leven die ons gevoelig maakt voor wat werkelijk belangrijk is in ons leven, mits dit vasten, bidden en aalmoes geven niet gericht is op eigenbelang.

Tenslotte zijn onze prestaties en roem even vergankelijk als ons leven zelf. Bidden, vasten, aalmoezen geven: mag het ons ruimte geven om ons hart te openen voor God en voor elkaar. Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe opweg naar Pasen.
Pastoor Hans Hermens

LITURGIEKALENDER:

Zaterdag 11 maart:

19.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, mmv herenkoor. **In de kapel**

Donderdag 16 maart:

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens
In de kapel

Zaterdag 18 maart:

19.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor Saris, mmv Cantare, **In de kerk. Vastenactieviering.**
Koffiedrinken en presentatie project door Inge Kuiphuis

Donderdag 23 maart:

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens
In de kapel

Zondag 26 maart:

09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, mmv herenkoor. **In de kapel**

Zondag 26 maart:

12.30 uur: Doopviering. **In de kapel**

Donderdag 30 maart:

14.00 uur: Paasviering Zonnebloem, pastor Saris
In de kapel

Donderdag 30 maart:

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens
In de kapel

Weekend 18 en 19 maart:

Jaargedachtenis: Jan Schröder

Intenties: Jan Kreuwel, Bennie Oude Nijhuis, Rieky Telgenkamp-Hoek, Ria Ketelaar, Frans Busscher, Betsie Kottink-Werger, Frans Kienhuis

Overzicht van de overleden parochianen van woensdag 1 maart 2023 t/m dinsdag 7 maart 2023

- Frans Kienhuis in de leeftijd van 84 jaar uit Geesteren
- Lies Hagedoorn-Nijhuis in de leeftijd van 85 jaar uit Harbrinkhoek behorende bij de geloofsgemeenschap Mariaparochie

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 31 maart van 18:30 uur tot 19:00 uur.

Met de digitale kruisweg op weg naar Pasen

Op 22 februari begint de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.

Het is een periode van bezinning op ons leven en onze leefstijl. Op facebook en andere sociale media lijkt het alsof het leven alleen maar fantastisch is. Dat dit maar één kant van het verhaal is, weten we zelf maar al te goed. Het leven kan ook heel lastig zijn. We kunnen mislukken, struikelen, vallen, maar gelukkig ook weer opstaan en leven terugvinden.

In ons geloof laat Jezus zien dat succes en mislukking, leven en dood samen gaan en nieuw leven kunnen brengen. Zijn kruisweg kan ons inspireren en bemoedigen.

De Pancratius Commissie heeft er daarom voor gekozen om, net als vorig jaar, stil te staan bij gebeurtenissen uit die kruisweg en deze te vertalen naar deze tijd.

We gaan in gesprek met een vader van een kind met een verstandelijke beperking en een moeder die twee overleden kinderen heeft. Wat doet het met hen, hoe gaan ze ermee om, wat is hun steun en kracht hierbij? We spreken met de missionair werker van onze parochie die sinds 2015 in Guatemala werkt en een vrijwilliger die al jaren werkt bij stichting Leendert Vriel om te waken bij stervenden. Wat drijft hen om dit te doen? Wat brengt dit werk hen?

Vier mensen, die met ons hun verhaal willen delen en laten zien waarvan ze leven. Mensen die zich herkennen in gebeurtenissen van de kruisweg van Jezus. Dat hun verhalen ons mogen bemoedigen en ons het inzicht geven dat in ieders levensverhaal een blijde boodschap zit. Een boodschap dat het leven sterker is dan de dood. Dat we met vallen en opstaan het volle leven mogen vinden.

U kunt de uitzendingen zien door op de link “digitale kruisweg” te drukken op de voorpagina van de website van de parochie (www.hpancratius.nl) U kunt ook via kerktelevisie de uitzendingen volgen. Tenslotte wordt er ook een link naar het filmpje van het betreffende gesprek op de facebookpagina van onze parochie geplaatst. We nodigen u van harte uit om te kijken!

Hieronder het overzicht van de gesprekken:

Vrijdag 17 maart: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Aandacht voor mensen die zich inzetten voor hun medemens.

Tevens aandacht voor het project van de vastenactie.

Gesprek met missionair werker Inge Kuiphuis

Vrijdag 24 maart: Jezus sterft aan het kruis

Aandacht voor het bijstaan van stervenden

Gesprek met Pia Pekelder van Stichting Leendert Vriel

Vrijdag 31 maart: Vooruitblik naar de Goede Week en Pasen

Vastenactie voor veilig onderwijs in Guatemala

Project Vastenactie

Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je ook een eigen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de Pancratius parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld inzamelen voor veilig onderwijs in Guatemala. Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren is bij dit project betrokken.

Achtergrond project

Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging van boeren en arbeiders. MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, als antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via de verschillende parochies werden trainingen gegeven over arbeidsrechten en werden de mensen gemotiveerd om zich te organiseren. Zo ontstonden eerst arbeidscomités en later ontwikkelingsverenigingen. Ze worden ondersteund door een klein team van betaalde medewerkers. MTC biedt tal van diensten aan zowel leden als niet-leden, zoals vakopleidingen, studiebeurzen, juridische en psychologische hulp.

Tweeledig doel

De opbrengst gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs. Het tweede project is het aankarten van wel geweld tegen kinderen op 11 scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. Door geweld

bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen.

Themaweekend vastenactie

In het weekend van 18 en 19 maart staan de weekendvieringen in het teken van dit project. **Inge Kuiphuis** zal in enkele locaties aanwezig zijn om te vertellen over het project. **Op zaterdagavond 18 maart in Geesteren. Na de viering is er koffie/thee en kunt u haar ontmoeten.**

Zondagmorgen 19 maart om 9.00 uur is ze aanwezig in Vriezenveen en om 10.30 uur in Tubbergen. Ook in Tubbergen kunt u haar na de viering ontmoeten bij de koffie of thee. Van harte uitgenodigd!

Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala?

U kunt doneren **via de collectebus in de kerk/kapel** of een donatie overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v.

Vastenactie, Den Haag, [o.v.v. Projectnummer 402164](#).

Doneren via bijgaande QR-Code kan ook.



De collectebus voor de Vastenactie staat tijdens vieringen in kerk of kapel. Daarbuiten kunnen de Vastenactie-donaties in de brievenbus naast de zijdeur pastorie gedaan worden.

De kinderkerk viert Palmpasen

Na het grote succes van vorig jaar viert de kinderkerk dit jaar wederom Palmpasen. We gaan samen met kinderen en de hulp van ouders de palmpaasstok versieren. De Palmpaasstok zit vol met symboliek over de goede week. Stap voor stap geven wij uitleg en gaan wij de stok versieren.

Uiteraard beginnen wij met het verhaal van Palmpasen dat is de start van de goede week, wij geven aan kinderen uitleg wat er gebeurd met Jezus, welke weg hij moet gaan en hoe we uitkomen bij Pasen.

Het kinderkerkkoor zal deze viering muzikaal gaan begeleiden. Aansluitend gaan wij de Palmpaasoptocht door het dorp maken, de dr. Schaepman harmonie zal ons daar muzikaal gaan begeleiden.

Vorig jaar was het een groot succes en zat het helemaal vol, wij konden plaats bieden aan 60 kinderen. Voor dit jaar zal dit wederom het maximaal aantal kinderen zijn die kunnen deelnemen. Gezinnen moeten zich aanmelden voor de viering van Palmpasen. U kunt zich aanmelden via de mail van de kinderkerk: kinderkerk@hpancratius.nl Geeft u in de mail aan hoeveel kinderen er gaan deelnemen.

De werkgroep van de kinderkerk zal zorgen voor de stok en de versierselen. Wij vragen voor de onkosten een vrijwillige bijdrage.

De viering zal gaan plaats vinden op zondag 2 april, wij beginnen om 10.00 uur in de Hüve prins Bernardstraat 11 Tubbergen. De optocht vertrekt om 11.15 uur vanaf de Hüve.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl



Hartelijke groet namens de werkgroep kinderkerk, Diaken B. Huitink.

Boodschappenmand

Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door, in al onze kerken en in de aula van Albergen, levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan normaal gesproken naar de voedselbank die deze mensen al of niet tijdelijk kan ondersteunen. De komende periode worden de ingezamelde producten echter bewaard voor de jaarlijkse Paaspakkettenactie van de parochie. Zo willen we in de aanloop naar Pasen een teken geven van omzien naar elkaar. Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Hierbij is het wel van belang op te letten op de houdbaarheidsdatum.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!
Pastoraal werker Christianne Saris

JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSPUZZELTOCHT

Na twee voorgaande jaren gaat de jeugdkerk wederom de geloofspuzzeltocht organiseren. Voorgaande jaren waren wij te gast in Fleringen, dit jaar gaan wij naar Langeveen. De puzzeltocht is ontstaan in de coronatijd en werd georganiseerd voor gezinnen van communicantjes. Er namen vorig jaar vele gezinnen deel aan de puzzeltocht. Het was wederom een succes. De reacties van ouders waren positief, kinderen werden puzzelend aan het nadenken gezet over geloof. Dit jaar is deze puzzeltocht niet alleen voor gezinnen van communicantjes, gezinnen uit de gehele parochie zijn van

harte welkom. Wat kunt u dit jaar verwachten van de geloofspuzzeltocht?

De start zal gaan plaats vinden bij de kerk in Langeveen, daar zal een Bijbelverhaal verteld worden door Diaken Bert Huitink.

Vanuit dit verhaal gaan gezinnen puzzelen letters zoeken, op zoek naar het thema van de puzzeltocht. We beklimmen treden, bij iedere trede een vraag, deze moet je goed

beantwoorden om door te kunnen. We gaan langs het water van de koel, daar gaan we vissen, wat zit er in het net?

Vandaaruit gaan we door de pastorietuin, we gaan zoeken naar woorden. De afsluiting zal bij de Lourdesgrot zijn om licht te ontsteken. Onderweg is er uiteraard een pauzeplaats, ieder

gezin krijgt een tasje met boekje, een pen van de parochie, brood om te breken, drinken om te delen. Voor de ouders is er

bij de pauzeplaats koffie en thee. Wie weet zit er nog iets in om te snoepen. Wij nodigen gezinnen van harte uit om deel te

nemen. Deze puzzeltocht gaat plaats vinden op zondag 19 maart in Langeveen. We starten vanaf 09.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de jeugdkerk

jeugdkerk@hpancratius.nl in de mail graag aangeven hoeveel

kinderen en volwassenen gaan deelnemen. U krijgt van ons de starttijd door, ieder gezin loopt zijn eigen geloofspuzzeltocht.

Hartelijke groet namens de jeugdkerk. Diaken Bert Huitink.

Passie verplaatst naar 2024

Helaas zal de start van de Passie in de nieuwe opzet worden verplaatst naar 2024. Het is voor 2023 niet gelukt om het

financiële plaatje rond te krijgen. En daarmee is het niet haalbaar gebleken om het evenement de herstart te geven die

het in onze ogen verdient. Daarom hebben we er toch voor moeten kiezen om het evenement dit jaar niet uit te voeren. Wij

richten ons vizier op 2024 en hopen samen met u dan een mooie Passie neer te kunnen zetten!

We wensen u een goede Paastijd en hopen u in 2024 in grote getale te mogen begroeten.

Werkgroep Passie 2023/2024

Bezinningsboekje 'onderweg'

De afgelopen jaren heb ik Bert Huitink regelmatig bezinningen geschreven, deze zijn met regelmaat verschenen op de sociale media. Het zijn bezinningen die geïnspireerd zijn door ontmoetingen uit het dagelijkse leven. Het gaat over geloof, over gevoed worden in het leven, bezinningen over de feestdagen, bezinningen die geïnspireerd zijn door vele ontmoetingen die ik heb gehad met mensen.

Wat doe je met deze vele bezinningen? Dat heeft mij het afgelopen jaar aan het nadenken gezet. Ik heb de mooiste bezinningen gebundeld in een boekje, bij iedere bezinning staat een foto die van toepassing is op de bezinning. Er is van iedere bezinning een mooie lay out gemaakt, het is een bijzonder boekje geworden.

Dit boekje is te koop voor €10,00; de opbrengst is voor WensAmbulance Oost-Nederland. Stichting WensAmbulance Oost-Nederland laat bijzondere wensen in vervulling gaan. Graag wil ik met dit bezinningsboekje dit bijzondere doel ondersteunen.

U kunt het boekje bestellen via de mail: b.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet,
Diaken Bert Huitink



Gezocht: vrijwilliger voor fotografie

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor het maken van foto's voor alle kerkelijk gerelateerde activiteiten voor onze geloofsgemeenschap.

Frans Kuipers heeft deze taak, die hij meer dan 30 jaar met volle overgave heeft ingevuld, sinds 1 januari van dit jaar in goed overleg met het bestuur beëindigd.

Frans maakte foto's van diverse kerkelijk gerelateerde activiteiten als Eerste Heilige Communie, Vormsel, St.Ceacilia vieringen, jubilea tijdens vieringen, vrijwilligersavonden en diverse bijzondere gebeurtenissen. Hij deed dat veelal ook op eigen initiatief doordat hij nauw betrokken was en op de hoogte was van gebeurtenissen.

Inmiddels hebben we zodoende ook een heel mooi digitaal archief van allerlei gebeurtenissen dat de moeite waard is. Graag willen we aan deze vrijwilligerstaak een vervolg geven door het benoemen van een opvolger voor Frans.

Men kan zich melden voor deze taak door aanmelding via emailadres: bode.geesteren@hpancratius.nl of aanmelden op het secretariaat Vriezenveenseweg 2, telnr. 0546 – 631216 elke donderdagochtend tussen 09.00 – 10.30 uur.

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligerstaak dan kunt u dit kenbaar maken en dan geven we u graag wat meer informatie, eventueel in een persoonlijk gesprek.

Namens Commissie van Beheer geloofsgemeenschap Geesteren.

Dames Vereniging Geesteren.

Dames, onze ledenavond is donderdag 16 maart a's om 20.00 uur in zaal Kottink.

We hebben een spelavond met Oud Hollandse Spelen, en denken dat het een gezellige en spannende avond zal worden. Voor de winnaars is er een prijsje.

Wij hopen dat u erbij bent.

Veel spelplezier gewenst. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom.