



STEUN DE KRACHT VAN ONZE GEMEENSCHAP



**GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN**

De kerk betekent voor mij:

Een plek waar je even niets hoeft,
en waar je tot rust kunt komen.



Dat je niet persé in de kerk
hoeft te zijn om te geloven.

Ontmoeten en samen zijn



Verbondenheid



Het geloof verdiepen. Dat gun ik iedereen.



■ Gastvrije kerk

De kerk is er voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. In de kerk kunt u even pauze nemen en uitstijgen boven de drukte van de dag.

■ Zorgzame gemeenschap

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

WAAROM ACTIE KERKBALANS?

We zien als parochiebestuur dat er de laatste jaren bij verschillende mensen twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan Actie Kerkbalans. In enkele dorpen zal de kerk de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken of is dit inmiddels al gebeurd. Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: "Waarom zou ik nog geven aan Actie Kerkbalans?"

Van oudsher was de opbrengst van de actie bestemd voor het eigen kerkgebouw en de desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel overzichtelijk. Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen bestaat, lijkt het geld te verdwijnen in een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat ermee gebeurt.

Maar ook in dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt, blijven er plekken waar mensen samen kunnen komen voor het beleven van het geloof. Denk aan kapellen, aula's en begraafplaatsen, die allemaal worden onderhouden met het geld dat wordt opgehaald uit Actie Kerkbalans.

Levende stenen

De opbrengst wordt niet alleen besteed aan het onderhoud van gebouwen. Het pastoraal team bezoekt mensen in de hele parochie die daar behoefte aan hebben. Ze gaan bij zieken langs en geven, als zij dat wensen, een ziekenzegen of het sacrament der zieken. Gelukkig worden er nog steeds kinderen gedoopt, en ouders worden hierop voorbereid. Ook worden kinderen voorbereid op hun Eerste Heilige Communie, ontvangen ze het sacrament van het Vormsel en worden zowel zij als hun ouders hierop voorbereid.

Voor jonge kinderen is er de Kinderkerk, voor opgroeiende jeugd de Jeugdkerk en Rock Solid. Volwassenen kunnen deelnemen aan het Leerhuis, waarin men gelovig kan ontmoeten en verdiepen in het geloof. Verschillende diaconale werkgroepen zijn actief in onze parochie, waardoor we als geloofsgemeenschap elkaar kunnen ondersteunen. Dit alles en meer proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.

Als we allemaal een steentje bijdragen, houden we samen onze parochie en geloofsgemeenschap draaiende, ook in moeilijke tijden. Daarvoor onze hartelijke dank!

Parochiebestuur en pastoraal team





OPBRENGST ACTIE KERKBALANS

	31-12-2023	31-12-2022
Albergen	€ 8.975	€ 11.868
Fleringen	€ 9.301	€ 13.026
Geesteren	€ 78.460	€ 83.688
Langeveen	€ 12.919	€ 12.502
Mariaparochie	€ 42.206	€ 43.319
Reutum	€ 20.862	€ 22.961
Tubbergen	€ 69.217	€ 71.601
Vasse	€ 17.442	€ 17.788
Vriezenveen	€ 22.514	€ 24.595
Centraal	€ 2.728	€ 2.274

In april start de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer, cruciaal voor de financiële stabiliteit van onze parochie in 2024. De opbrengst komt geheel ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap. Naast het onderhoud van gebouwen, ondersteunt de actie ook levende aspecten zoals pastorale zorg en jeugdactiviteiten. Samen bijdragen is essentieel om onze parochie te laten bloeien, zelfs in uitdagende tijden.

Lees er alles over in deze folder.

SAMEN BIJDAGEN IS ESSENTIEEL VOOR ONZE PAROCHIE

Geven kan op verschillende manieren!

Of u nu kiest voor een eenmalige donatie, een periodieke bijdrage of een andere vorm van ondersteuning, elke bijdrage draagt bij aan het versterken van onze gezamenlijke missie.



Wist u dat uw gift aan Actie Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting? Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl