

Informatieblad

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Reutum en Haarle



2-3 maart 2024

Derde zondag veertigdagentijd.

54e jaargang, nr. 5

LICHPUNTJES OP WEG NAAR PASEN

We zijn op weg naar Pasen, het feest van de hoop, het nieuwe leven. Het feest waarop we vieren dat Gods licht alle duisternis overwint. Het lijkt echter nog een lange reis er naartoe. De winter, de regen, de omstandigheden in de wereld bedrukken ons. En dan hebben we het nog niet gehad over onze persoonlijke zorgen. Wat kan ons kracht geven om verder te gaan?

In de evangelielezing van de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we dat Jezus met zijn leerlingen een berg opgaat, in een tijd dat ze het moeilijk hebben. Jezus gaat daar bidden en de leerlingen zien Hem dan veranderen. Hij gaat stralen, zijn gezicht lijkt wel de zon en zijn kleding straalt licht uit. De menselijke bezorgdheid en vermoeidheid maken plaats voor iets hemels. En ze horen de woorden: “Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld.” Dezelfde woorden die ook klonken bij de doop van Jezus in de Jordaan. Maar nu wordt er aan toegevoegd: “Luister naar Hem.” Het wordt duidelijk dat Jezus Gods geliefde kind is, dat Hij veilig geborgen is in zijn liefde. Jezus is niet alleen de mens die moet lijden, Hij is ook de Zoon van zijn hemelse Vader, die Gods liefde mag uitdragen. Even wordt het al Pasen voor hen. Dan gaan ze de berg weer af en gaan terug naar het gewone leven. Maar wel anders dan dat ze zijn gekomen.

Niet alleen Jezus, ook wij mogen weten dat we Gods geliefde zonen en dochters zijn. Met de doop van ons is dat bevestigd en bezegeld en zijn we voor altijd verbonden met zijn Liefde. Hopelijk hebben we daarna, gedurende ons leven, ervaringen gehad dat we er mochten zijn, ervaringen

van geborgenheid. In het gezin waar we vandaan komen, bij een geliefde oom of tante, bij vrienden, of op een speciale plaats, bijvoorbeeld in Lourdes. Waarschijnlijk hebben we ook allemaal wel eens een dieptepunt in ons leven overwonnen. Ervaringen van verlies van een dierbare, van werk, of van gebrek aan waardering in de kring waar je je toen bevond. En dat het leven zich uiteindelijk weer herstelde en je er weer bovenop kwam. Ervaringen van opstanding tijdens het leven zelf. Mogen al die ervaringen ons sterken en vertrouwen geven in het leven. Dat er iemand is die ons draagt en ons telkens weer wil leiden naar het leven en de toekomst. Dat wij leren met die ogen naar het leven te kijken. Dat wij op onze beurt er mogen zijn voor onze medemensen. En we zo stap voor stap op weg gaan naar Pasen. Een goede voortzetting van de veertig-dagentijd gewenst!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Telefoon: 06-20428594,

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel. 06-33 56 40 02, **bereikbaar op:**

dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur,

donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Financiële en begraafplaatsadministratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,

E-mail: administratie@hpancratius.nl, tel. 06-17808864, **bereikbaar op:**
woensdag: 09.00 uur-13.00 uur.

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl

LITURGISCHE VIERINGEN:

2-3 mrt.: Derde zondag veertigdagentijd.

Zo. 3/3: 09.00 uur eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor.
Voorganger: pastoor Hermens.

***Extra kerkdeurcollecte voor het project van de Vastenactie
(zie informatie elders in dit blad).***

9-10 mrt.: Vierde zondag veertigdagentijd.

Za. 9/3: 19.00 uur woord- en communieviering m.m.v. Timeless.

Thematische viering in het kader van de Vastenactie.

Voorganger: pastor Thöni.

16-17 mrt.: Vijfde zondag veertigdagentijd.

Za. 16/3: 19.00 uur woord- en communieviering m.m.v. 'nJoy.

Voorganger: Liesette Dijkers.

Extra kerkdeurcollecte voor het project van de Vastenactie.

INTENTIES 2-3 MAART 2024:

Jaargedachtenis:

Joke Groothuis-Steggink, Annie Droste-Stevelink, Anna Brunninkhuis-Poppink, Eef en Marietje Lammerink-Groothuis, Gerrit en Truus Stevelink.

Intenties:

Jan Braakhuis (Agelerweg 26), Wies Wesselink, Siny Vrerink-Deterink, Nats Sijders-Brunninkhuis, Gerrit en Annie Deperink-Volmerink, Frans Deperink, Eef Deperink, Johan Poppink.

INTENTIES 9-10 MAART 2024:

Jaargedachtenis:

Elly Veenhuis-Santen, Aleida Poppink-Postel, Johan Poppink.

Intenties:

Siny Vrerink-Deterink, Nats Snijders-Brunninkhuis, Rik Groothuis.

DOORDEWEEKSE VIERINGEN DE EESHOF:

In verband met een verbouwing zijn er de komende tijd geen doorde-weekse vieringen in de Eeshofkapel. Wel is er elke zaterdagmiddag om 15.00 uur een viering. Iedereen is van harte welkom!

DOORDEWEEKSE VIERING ERVE HARMELINK:

Op **wo. 27 maart** is er om 11.00 uur een woord- en communieviering bij Erve Harmelink met parochiële werkgroep. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee. Iedereen is van harte welkom.

OPBRENGST COLLECTE:

Zaterdag 17 febr.: plaatsengeld € 38,70

Zaterdag 17 febr.: collecte: € 36,75

H. DOOPSEL:

Op **zondag 3 maart a.s.** om 10.30 uur wordt door het sacrament van het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen Sanne Hofsté, De Gruttenmaat 18 te Reutum.

DIENST KOSTERS:

Zo. 03/3 09.00 uur: Hans Groothuis.

Za. 09/3 19.00 uur: Fons ter Haar.

Za. 16/3 19.00 uur: Agnes Booyink.

LECTOR:

Zo. 03/3 09.00 uur: Johan Snijders.

Za. 09/3 19.00 uur: Fons ter Haar.

Za. 16/3 19.00 uur: **geen lector.**

ACOLIETEN:

Zo. 03/3 09.00 uur: Gerard Pegge en Rob Scholten.

Za. 09/3 19.00 uur: Harry Wilmink en Rob Veelers.

Za. 16/3 19.00 uur: **geen acolieten.**

KERKSCHOONMAAK EN KOPER POETSEN:

Herinnering: op **maandag 25 maart a.s.** is er weer kerkschoonmaak én koper poetsen. Aanvang 13.30 uur.

WERKGROEP MEDITATIEVE WANDELINGEN N.O.TWENTE:



Samen meditatief wandelen vanuit de Protestantse Kerk te Ootmarsum met als thema 'Op tocht'.

Op zaterdagmorgen 23 maart 2024 wordt er weer meditatief gewandeld. We verzamelen om 9.30 uur in de Protestantse Kerk, Ganzenmarkt 31, 7631 EM Ootmarsum.

Na de auto of fiets te hebben gestald (bijv. op de Stadsweide, 7636 PK aan de Oldenzaalsestraat of Huize Franciscus aan de Meijerij (aan achterzijde van Huize Franciscus is vrij parkeren)) wordt u om 09.30 uur voor een korte overweging verwacht in de kerk waarna we zo'n 10 à 11 km. in en om het oude stadje met z'n prachtige omgeving wandelen. In dat glooiende landschap wordt op een gezellig plekje ook tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur beëindigen we onze wandeling op het vertrekpunt bij de kerk. Deelname is gratis; na afloop is er de mogelijkheid voor een vrije gift ter bestrijding van de kosten. Waarschijnlijk kennen alleen échte wandelaars de prachtige plekjes die we 23 maart bezoeken. Laat u verrassen!!

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel 'iets hebben' met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente. De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen, dus... iedereen is welkom.

Opgave per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com.

Bij opgave s.v.p. tevens uw woonplaats vermelden.

Onze volgende (korte) zomeravondwandeling staat gepland op woensdag 3 juli 2024 vanuit het Landgoed Herinckhave nabij Fleringen.

VASTENACTIE TIJDENS DE VEERTIGDAGENTIJD:

In deze veertigdagentijd vragen wij uw aandacht voor ons Vastenactie-project. Samen met de H. Plechelmus Parochie willen wij jongeren steunen in Guatemala. Deze jongeren wonen in een van de armste gebieden van het land en hebben geen toegang tot onderwijs of werk. Via een project dat hen leert hoe ze op een duurzame manier voedsel kunnen verbouwen, kunnen ze hun families en gemeenschappen helpen en krijgen ze weer toekomstperspectief. Helpt u ons mee om hen te steunen? U kunt uw bijdrage deponeren in de collectemanden achter in de kerk.

Of u kunt uw gift overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van 'Betere toekomst voor jonge ecologische landbouwers in Guatemala'. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

5-DAAGSE VOORJAARSBEDEVAART NAAR BANNEUX:



Dit voorjaar, **van 31 mei t/m 4 juni**, gaan we vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda. Het thema dit jaar is: **Onder Maria's mantel**. Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariëtte Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenir. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en/of bloemenhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit alles voor een prijs van **€ 390,-** alles inbegrepen. Voor een 1-persoonskamer is er een toeslag van € 50,- (dus dan € 440,-). U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: propagandist Ans Olde Theussink, tel. 06 - 27 40 82 73 of bij: tridiumcoördinator Bert Elferink, tel. 06 - 23 77 03 41. Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

DE PASSIE 2024:

Na een aantal jaar van afwezigheid wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opzet van de Passie. Deze zal plaatsvinden op Goede Vrijdag, 29 maart 2024. Er is ervoor gekozen om het evenement dit jaar op één locatie in de openlucht plaats te laten vinden, bij recreatieplas "de Koele" in Langeveen. Er is afscheid genomen van de processie met het kruis, maar het iconische wit verlichte kruis keert uiteraard op andere manieren terug. Tijdens de Passie wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld, vanaf de maaltijd op Witte Donderdag, de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en de opgang naar Pasen. Hierbij nemen parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen rollen op zich. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door de koren Courage uit Langeveen en Cantabilé uit Mariaparochie. De Passie zal starten om 19.00 uur. Wij hopen u 29 maart te zien!
Projectgroep Passie 2024

CHR. MANNENKOOR VROOMSHOOP ZINGT PASSIESTONDE:

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2024 weer twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 10e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 25^e keer. Dat is dus al een kwart eeuw! Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

Op **woensdag 27 maart** wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op **Witte Donderdag 28 maart** wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop. Het mannenkoor zal samen met Klaasjan Pullen een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals 'Midden in de dood het leven' op een tekst van Muus Jacobse en 'Dit ene weten wij', een stuk op tekst van Henriëtte Roland Holst en op muziek van Gezinus Veldman. Ook zingt het koor het prachtige 'Pie Jesu' van Andrew Lloyd Webber en 'Jesus bleibet meine Freude' van Johann Sebastian Bach. Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor 'In manus tuas Pater'. De Passiestonde eindigt met het bekende 'Nader mijn God, bij U' en daarna het krachtige 'Lift high the cross' van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen. Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur.

De entreprijs bedraagt € 5,00 (contant te voldoen bij de ingang van de kerk). Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd 'Via Dolorosa' opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost slechts € 5,00 en is te koop bij de Passiestonden. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl, tel. 0546-642191.



VIER.NU PASEN:

www.vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke kerk. De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk de Paaswake. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze website kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn. Zo ook in de informatiebladen, in Kompas en Op en Rond de Essen. Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen.

Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

KBO ACTIVITEIT VEILIG VERKEER:

Op **donderdag 21 maart** zal de heer Sagel van Veilig Verkeer Nederland komen om een presentatie te houden over allerlei vernieuwingen in het verkeer. Het is voor ons allen al weer heel lang geleden dat we rijlessen hebben gehad. Er zijn in de loop van de jaren veel nieuwe regels en verkeersborden bijgekomen in het steeds drukker geworden verkeer. Vanuit VVN worden we bijgepraat en daarom verwachten we ook dat het

een leerzame en informatieve middag wordt waarvoor we jullie van harte uitnodigen. De middag begint om 14.30 uur in het Kulturhoes.

Wij vragen jullie om je aan te melden bij Gerrie Samsen, tel. 0634345482 of Marga Nijhuis, tel. 0612540863 zodat we weten hoeveel leden we die middag kunnen verwachten. Bedankt voor jullie medewerking.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er een enquête gehouden en de uitslag daarvan is in het kort dat de ruime meerderheid tevreden is over o.a. de invullingen en kosten van de KBO-middagen. Voor het bestuur voelt dit als een prettige bevestiging. Jullie worden hierover nog verder bijgepraat op een van de volgende bijeenkomsten.

Naar aanleiding van de uitslag is besloten dat de contributie van € 35,-- per lid dit jaar nog hetzelfde blijft net als de donateursbijdrage van € 15,--. We verzoeken jullie (voor degenen die dit nog niet hebben gedaan) de contributie over te maken naar de Regiobank NL62 RBRB 0955 1120 36 t.n.v. Kath. Bond Ouderen. Alvast hartelijk dank.



Luisterend op weg

UITNODIGING GESPREKSAVOND:
Samen bouwen aan een synodale kerk

Graag nodigen wij u uit voor een gespreksavond op donderdagavond 21 maart bij Zaal Kottink in Geesteren. Op die avond praten we samen over de vraag van paus Franciscus: “Hoe vormen wij als gedoopte gelovigen een meer synodale, missionaire en uitnodigende kerk?” Dat is een kerk waar jong en oud zich thuis voelen. Een kerk die vooral luistert naar verhalen van mensen. Een kerk die dicht bij de mensen wil staan. Een kerk waar mensen zich graag voor in willen zetten.

Wereldwijd vraagt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen om samen na te denken over de kerk van de toekomst. Dat is een spannend proces. Het gaat vooral om goed luisteren naar elkaar én naar wat de Heilige Geest ons hierbij wil zeggen. We gaan dus samen ‘luisterend op weg’. Dit alles wordt synodaal proces genoemd. Dit synodale proces startte in 2021 in Rome. In de hele wereldkerk werden bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uitgenodigd om samen aan ronde tafels te praten over voor de kerk belangrijke thema’s. De verslagen van al die gesprekken zijn besproken op de eerste bijeenkomst van de bisschoppensynode in Rome, oktober 2023. Enkele belangrijke thema’s hieruit zijn: hoe ziet een synodale, missionaire en verwelkomende kerk eruit? En wat is de positie en de zending van de vrouw in de kerk?

In oktober 2024 vindt in Rome de tweede bisschoppensynode plaats. Opnieuw nodigt paus Franciscus bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen uit om samen over deze thema's te praten. De samenvattingen van al deze wereldwijde gesprekken dienen als input voor de tweede bisschoppensynode.

Als Pancratius Parochie gaan we graag in op deze uitnodiging van paus Franciscus. Door samen over de aangereikte vragen na te denken, te praten en te luisteren naar de stem van de Heilige Geest kunnen we ontdekken wat belangrijk is voor onze kerk.

U bent van harte welkom op donderdagavond 21 maart in Zaal Kottink, Dorpsstraat 36 in Geesteren. De avond begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur.

We vragen u wel om u op tijd aan te melden, uiterlijk vóór 14 maart 2024:

- per mail: info@hpancratius.nl

- per telefoon: 06 – 33564002 via het centraal secretariaat op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmorgen.

Parochiële werkgroep Luisterend op weg :

Dianne Nijhuis, Brigitte Holtschlag, Bernadet en Johan Brouwers,
pastoraal werker Christianne Saris en pastoor Hermens

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM:

Op **dinsdag 19 maart** is er bij Borghuis weer een dag voor gasten van de **Zonnebloem**. Het vertrek is om 9.30 uur vanaf het Baysplein. Voor vervoer kan gezorgd worden. Rond de middag zijn we weer thuis. Bij Borghuis krijg je 10% korting op de aankopen en wordt koffie met wat lekkers aangeboden. Ook leden van de KBO kunnen zich hiervoor aanmelden vóór 7 maart bij Tekla Groothuis, tel. 06-18363316.

Nieuwe activiteit: Game, Eet en Match

Na enthousiaste reacties van mensen uit Tubbergen, maken we u graag attent op een nieuwe bijeenkomst in het Meester Siebelinkhuis in Almelo. Eén keer per maand op dinsdag is er de mogelijkheid om samen te komen. U wordt opgehaald van huis maar kunt ook met eigen vervoer naar de locatie komen. U wordt verwacht tussen 11.45 en 12.00 uur en op 27 februari is de eerstvolgende dag. GEM is een combinatie van een ontvangst met koffie en lekkers en een uurtje bewegen door te gamen. Denk hierbij aan o.a. bowlen, skiën, tennissen, boksen en nog veel meer. Doordat je wel bewegingen maakt maar b.v. geen bowlingbal hoeft te tillen kan iedereen dit doen en zo nodig kunnen vrijwilligers hierbij helpen. Daarna volgt een heerlijk drie gangen verrassingsdiner. Sinds dit jaar subsidieert de gemeente Tubbergen en dus worden jullie van harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

De kosten voor deze dag zijn € 6,-- per persoon. Op dit moment zijn er 8 deelnemers en de groep kan nog uitgebreid worden tot 24 personen. Mocht je een keer niet kunnen, dan worden de kosten niet in rekening gebracht.

Wilt u meer informatie of opgeven, bel dan Tekla Groothuis, 06-18363316.

POTGRONDACTIE VV KADOENG:

In het weekend van **8 en 9 maart** zal wederom de jaarlijkse potgrondactie plaatsvinden van de volleybalvereniging Kadoeng. Vanaf 7 maart is het al mogelijk om potgrond af te halen op het verkoopadres (Ootmarsumseweg 316). Vrijdag 8 maart van 17.45 tot 21.00 uur en zaterdag 9 maart van 9.00 tot 16.00 uur zullen leden aan de deur komen om de potgrond te verkopen. Daarna is het ook mogelijk om potgrond te halen of te laten bezorgen (tel. 0541-670607). Potgrond wordt in normale 40 ltr. zakken met dezelfde kwaliteit afgeleverd.

VIOLENVERKOOP DOOR ACTIVA:

Beste mensen uit Reutum en Haarle,

Vrijdag 15 maart, de middag en de avond of **zaterdag 16 maart** komen wij weer bij u aan de deur voor onze jaarlijkse violenverkoop. Er is weer een breed assortiment aan kleur en groot- en kleinbloemig. Zoals elk jaar levert kwekerij Hofsté uit Weerselo deze prachtige violen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de violen zelf af te komen halen bij de familie ter Haar aan de Brokmansweg 12. Eén bak heeft 12 plantjes en deze kost € 7,00. Neemt u meerdere bakken dan is elke volgende bak € 6,50. Graag met contant geld betalen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Bestuur Activa

**Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678
(24 uur bereikbaar).**

**Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie:
06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).**

Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.

Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS:

Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.

Spreekuur pastorie: wo. 9.30-11.30 uur.

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. H. Pancratius – Reutum.

Belangrijke telefoonnummers:

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met **de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55**

Algemene vragen:	Marga Nijhuis	670473
	Siny Poppink	06-83520907

Meldingen schade enz. aan en rond de kerk en het kerkhof:	Johan Deterink	06-28383524
Coördinator kosters:	Gerard Vrooijink	06-51297479
Avondwake en uitvaart:	Hennie Deterink	670210/06-55177591
Aulabeheer/bezoek aan de aula:	Petra Steggink	06-21567842
Reserveren parochiecentrum:	Anita Hemmer	670118
Abonnement informatieblad:	Marian Vrooijink	06-14371982
Kerkradio	Johan Nijhuis	670473

**Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier
van www.hpancratius.nl**

**Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend
van 16-17 mrt. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot
uiterlijk ma. 11 mrt. 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7,
tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com. Misintenties
dienen binnen te zijn op woensdag 6 mrt. vóór 12.00 uur bij
info.reutum@hpancratius.nl**