



**Informatieblad
Geloofsgemeenschap
H. Pancratius Tubbergen**



INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE
ST.-PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 58 nr. 07

30 maart tot 12 april 2024

PASTORPRAAT VOOR PASEN

Met Pasen gaan we over van donker naar licht, van dood naar leven. De dood is overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg van dood naar leven is voor velen van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven van alle dag. Immers, wij kennen in onze beleving alleen maar de weg van leven naar dood. We zien het bij onze dierbaren, die ziek worden, die sterven. We zien het bij onszelf, in onze gebroken relaties, in de eenzaamheid, in het ouder worden, in onze tekorten en beperkingen. We zien het in onze wereld, in de oorlogen, in de uitgebuite mensen, in het zinloos geweld op straat. Dan grijpt de machteloosheid, de pijn en de dood zo hard om je heen. De vernietigende kracht van het kruis is dan zo machtig dat je bijna niks anders meer kan dan uitroepen: “dood is dood”!

Deze ervaring moeten de vrienden van Jezus ook hebben gekend toen Jezus gevangen werd genomen, gezeseld en aan het kruis werd gehangen om daar te sterven. En aan het kruis sprak Jezus zelf: “mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?” Zo zwart kan de nacht zijn dat naar onze menselijke maatstaven het nooit meer licht lijkt te worden.

Ik denk aan Piet die onlangs heeft gehoord dat hij ongeneselijk ziek is en waarschijnlijk nog enkele maanden heeft te leven. Ik denk aan Marie en Jan die vol vreugde en goede verwachtingen het huwelijk zijn binnen gestapt, maar nu ten volle de sleur voelen die hun relatie is binnengeslopen. Piet, Marie en Jan, en zovelen met hen, in twijfel gevangen.

En dan...

Ja, dan wordt er gesproken over een leeg graf, zou het dan toch, ach nee dat kan niet, beuzelpraat. Ook Jezus' vrienden, die drie jaar met Hem zijn opgetrokken, zijn in twijfel gevangen.

De vrouwen aan het graf, zij hebben iets ervaren wat voor de vrienden van Jezus nog in het verborgene ligt, ook al zien deze vrienden het lege graf en de zwachtels. De vrouwen verstaan de tekenen van Gods belofte: dat God een God van levenden is en niet van doden. En zij herinneren Jezus' woorden dat Hij zou sterven aan een kruis, maar op de derde dag zal verrijzen. De twijfel die mensen gevangen houdt, wordt doorbroken.

In het pastoraat ben ik al verschillende malen diep getroffen door mensen die, ondanks het verdriet en de pijn die het leven met zich mee kan brengen, de tekenen van Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw van in de vijftig zegt met de dood in de ogen: "Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik afscheid moet nemen van het leven, zal het loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook als ik gestorven ben. Immers, in zijn woning is ruimte voor velen". Ik denk aan een man die keer op keer tegenslag na tegenslag in het leven heeft moeten verwerken, maar geïnteresseerd blijft in de verhalen van de mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een hersenbloeding heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw haar man nauwelijks nog terug en wordt zij soms ongelofelijk boos op hem.

Toch blijft deze man zeggen: "Ik heb veel van haar gehouden en dat doe ik nog steeds". Dat ontroert mij ten diepste. Op zulke momenten merk je dat door de pijn en de dood heen de liefde en het leven toch sterker zijn.

Pasen, Jezus' opstanding uit de doden. God heeft zijn Zoon door de dood heen gehaald. Door de twijfel en de dood heen, wijst Jezus ons de weg naar het leven.

Pasen is niet slechts een historische gebeurtenis. We moeten niet blijven hangen bij het lege graf. Pasen gaat verder. Het gaat om die levenwekkende kracht van Gods geest, die mensen in beweging zet, mensen doet leven. En ons doet geloven in Gods liefde, dat wij allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus' verrijzenis geeft ons uitzicht op Gods liefde en trouw. In Christus mogen wij weten dat God ons niet los laat ook niet over onze dood heen.

Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja, Alleluja.

Zalig Pasen.

pastoor Hans Hermens

LITURGISCHE VIERINGEN:

Paaszaterdag

Za. 30 maart **19.30** uur Paaswake m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens
en Pastoraal werker Saris

Paaszondag

Zo. 31 maart **11.00** uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Tweede Paasdag

Ma. 01 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor (heren)
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 05 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vr. 05 april 19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste.
Voorganger pastoor Hermens

Tweede zondag van Pasen

Zo. 07 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Huisman
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Zo. 07 april 15.00 uur Concert Mardi le Vingt

Aankondiging van de Heer

Ma. 08 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 12 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Derde zondag van Pasen

Zo. 14 april 10.30 uur Eucharistieviering **Eerste Heilige Communie**
Tubbergen en Langeveen m.m.v. koor Langeveen
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 19 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vierde zondag van Pasen Roepingenzondag

Zo. 21 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Vieringen zijn live te volgen via KerkTV, adres; http://pancratius.kerkentv.nl hiervoor is een abonnement nodig. Aanmelden kan via tel. 06-33564002
--

JAARGEDACHTENIS PAASWEEKEND 30 – 31 MAART / 1 APRIL 2024:

ouders Steggink-Vrooijink; Santje Bekhuis-Rikhof; Aleida Koopman-Reinders;

INTENTIES PAASWEEKEND 30 – 31 MAART / 01 APRIL 2024

Paaszaterdag 30 maart 19.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Marina Eshuis; ouders Eshuis-Schoemaker; Jan Siegerink; Chris van Midden; overleden ouders van Midden en Haarman; Peter van Midden; Hennie Lenferink; Gerhard en Jan Elferink; Frans Haarhuis; Harrie Nolte; Johan en Annie Beernink-Droste; ouders Pinners-Elferink; Gerard Boswerger; Dionne Meijer-Boswerger; overleden familie Ten Velde-Frons; Gerard Hekwolter of Hekhuis;

1^e Paasdag 31 maart 11.00 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Ad Lenferink; Marina Eshuis; ouders Eshuis-Schoemaker; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders Lenferink-Stopel en overleden familie; Riky en Jan Lenferink-Kerkhof Jonkman; Jan Perik; Sien en Teun Hesselink; Lyde en Threes Buijvoets; Gerrit en Marietje Steggink en overleden familie; Herman en Sien Nijhuis-ter Grote; Gerard en Truus Bekhuis-Niehuys; Wies Wesselink; Jan Perik; Frans Hesselink; Riky Geuke-Geerdink; Gerard Geuke en Santje Geuke-Dierink;

Bertus Haamberg; Gerard en Suze Mensink-Lenferink; Bernard en Santje Bekhuis-Rikhof; ouders Bekhuis-oude Vrieling; ouders Velnaar-Nijkamp; Bernard en Marie Leferink-Booijink; Bernard en Annie Loohuis-Koopman; Harry en Truus Meijer-Zoontjes; Jan Voorhuis; Jan Wenneger; Jan Stroot; ouders Bekhuis-Nobbenhuis en overleden familie; Maria ter Beke-Derksen; Floris Grootelaar en overleden familie; ouders Bossink-Grootelaar; ouders Lucas-Roeling; Gerard Smienk en familie Demmer-Dekker; overleden ouders Wolf-Kreuwel; overleden ouders Mensink-Geerdink en Jos Mensink; Gerrit Sprakel; Sientje en Hendrik van der Wal en familie; ouders Oude Engberink-Nijkamp; Gerrit Snijders en dochter Annette; Bennie Ophof; Bennie Olde Hampsink; Riek Olde Hampsink-Nieuwe Weme; Eef en Marie Mensink-Waaijer en dochter Annie; Harrie Nolte; Joke Mittendorff-Böckers; ouders Mittendorff-Nijhuis en Herman Mittendorff; ouders Lenferink-Stopel en overleden familie; Margareta Potijk; Henk en Marietje ter Haar-Meijer; Jan ter Haar; Gerard Goossen; Johan en Lenie Löbker-Oude Wesselink; ouders Löbker-Voorhuis en familie; ouders Vrieling-Busscher en familie; Jan Lenferink;

2^e Paasdag 01 april 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Annie Bekhuis-Maathuis; Marina Eshuis; ouders Eshuis-Schoemaker; Jan Lenferink;

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 06 - 07 APRIL 2024

Marie Engbers Vlierman en haar echtgenoot Toon; Gerhard Elferink; Jan Koopmans; Johan Beernink;

INTENTIES WEEKEND 06 - 07 APRIL 2024

zondag 07 april 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Marina Eshuis; ouders Eshuis-Schoemaker; Annie Bekhuis-Maathuis; Rik Groothuis en overleden familie; Riky en Jan Lenferink-Kerckhof Jonkman; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; overleden familie Kempers; Henk en Mien Velthuis-Mensink; Manny Velthuis; Truus en Jan Bekhuis-Steggink; Herman en Wendel Nijhof; Thea de Wit-Gielen; Amadé en Marc Baecke; overleden familie Elferink-Lansink; Jan Koopmans; Jan Lenferink;

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

21 maart	Bennie Horenberg	Langeveen	72 jaar
25 maart	Lenie Punt-Parre	Vasse	76 jaar

COLLECTE VOOR DE MISDIENAARS.

Tijdens de vieringen in het Paasweekend: de Paaswake en 1^e Paasdag, zal er dit jaar weer een kerkdeurcollecte worden gehouden voor de misdienaars. Van het bedrag wordt er een leuke middag of avond georganiseerd. Dit als bedankje voor hun inzet tijdens de vieringen.

Alvast dank voor uw gift

BASILIEK OPEN VOOR AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE.

In navolging van de Aanbidding van het Allerheiligste in de Vastentijd, is op de Eerste vrijdagavonden van de maand de basiliek, het eucharistisch centrum van onze parochie, van 19.00 uur tot en met 19.30 uur geopend voor alle parochianen en belangstellenden uit de gehele Pancratius parochie, voor stille aanbidding van het Allerheiligste. Even een half uur tijd voor bezinning, gebed, rust en stilte in deze soms zo drukke tijd. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De eerste vrijdagavond aanbidding is op 5 april.

pastoor Hans Hermens

DANKWOORD

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de tot standkoming van ruim 200 Paasattenties.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

WEEKWACHT

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer **06-20430155**

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME

Als u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen tijdens verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op website.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Openingstijden: woensdag 09.00 uur tot 11.00 uur

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op: Dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur
donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864 **Telefonisch bereikbaar op:**

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196 E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594 E-mail: c.saris@hpancratius.nl

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

Dhr. P. Kooiker, voorzitter, tel. 06-10638508, e-mail pkooiker@gmail.com

Dhr. Th. Masselink, secretaris, tel. 06-48810939,
e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546-621374, e-mail lenferinkmarian@gmail.com

Dhr. P. Kok, gebouwen tel. 0639287513, e-mail kokpatrick93@gmail.com

PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter werkveld vrijwilligers,
tel. 0546-624906, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com

Mevr. A. Bossink, tel. 0546-622710, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl

Mevr. B. Olthof-Hollink, tel. 0546-622774, e-mail: brigitteolthof@cs.com

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 13 april 2024
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van **13 april tot 26 april 2024** op te geven
bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur en 11.00 uur
tot **uiterlijk woensdagmorgen 10 april 11.00 uur**.

Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl, in brievenbus op
huisnummer 70, door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat
70, Tubbergen, per tel.: 0546-621238, of via het opgaveformulier op
onze website www.hpancratius.nl bij menu van de locatie Tubbergen.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of

overmaken op nr. NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v.

H. Pancratius Tubbergen o.v.v. 'misintenties'.

Of Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
een Misintentie of Jaargedachtenis in Tubbergen.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

