



**Informatieblad
Geloofsgemeenschap
H. Pancratius Tubbergen**



INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE
ST.-PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 58 nr. 08

13 april tot 26 april 2024

EERSTE HEILIGE COMMUNIEVIERINGEN 2024

Zondag 14 april aanstaande zullen de kinderen van Tubbergen en Langeveen hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Ze hebben zich voorbereid op vier woensdagmiddagen en een ouder-kind avond. Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris kijken heel tevreden terug op de voorbereiding! Onderstaande tekst zal als slottekst worden gelezen in deze viering:

Je mag zijn wie je bent.

*We hebben allemaal wel iets
wat we anders zouden willen
veel te lang of veel te kort
dunne benen of dikke billen
sproeten of veel te klein
we willen als die ander zijn*

*Maar schoonheid zit van binnen
als je kunt lachen en huilen
of gewoon kunt zingen
als je blij bent omdat je leeft
als je liefde aan anderen geeft
als je dat kind helpt dat wordt gepest
als je niet liegt, maar de waarheid zegt*

*Dan ga je stralen van binnenuit
en maakt de rest niet zoveel meer uit
je mag zijn wie je bent
goed van buiten en binnen
je bent het waard om van te houden
dan gaat je hart van blijdschap zingen*

We wensen hen en hun familie een hele mooie viering
en een fijne dag toe!

LITURGISCHE VIERINGEN:

Derde zondag van Pasen

Zo. 14 april 10.30 uur Eucharistieviering **Eerste Heilige Communie**
Tubbergen en Langeveen m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens en
pastoraalwerker Saris

Vr. 19 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vierde zondag van Pasen Roepingenzondag

Zo. 21 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Vr. 26 april 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vijfde zondag van Pasen

Zo. 28 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Wo. 01 mei 19.00 uur Marialof m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 03 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Zesde zondag van Pasen

Zo. 05 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Vieringen zijn live te volgen via KerkTV, adres; <http://pancratius.kerkentv.nl>
hiervoor is een abonnement nodig. Aanmelden kan via tel. 06-33564002

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 13 - 14 APRIL 2024

INTENTIES WEEKEND 13 - 14 APRIL 2024

Zondag 14 april 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders Lenferink-Stopel en overleden familie; Riky Geuke-Geerdink; Marcel de Vet; Hendrik Bekhuis; Maria ter Beke-Derksen; Jan Lenferink; In dierbare herinnering aan Ad Lenferink; Jan Leus en Annie Leus-Engbers; Bart Oude Hengel; Jan Handlogten; Bennie en Richard Veldhuis; Wilfried Snijders;

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 20 - 21 APRIL 2024

Hein Lucas; Chris van Midden;

INTENTIES WEEKEND 20 - 21 APRIL 2024

Zondag 21 april 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Annie Bekhuis-Maathuis; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; ouders Lucas-Oude Steenhof; Gerard en Suze Mensink-Lenferink; Chris van Midden; Jan Stroot; Maria ter Beke-Derksen; Gerard Smienk; Jan Lenferink;

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

26 maart	Bert Hofman	Vasse	69 jaar
27 maart	Ben Vlaskamp	Albergen	72 jaar
30 maart	Henk Heppenhuys	Langeveen	96 jaar
30 maart	Barry Lesscher	Harbrinkhoek	52 jaar
31 maart	Edmond Geers	Langeveen	56 jaar
02 april	Bertus Keppelink	Geesteren	71 jaar
02 april	Siny Lenferink	Albergen	73 jaar
05 april	Gerard Braamhaar	Mariaparochie	72 jaar
04 april	Kjeld Wigger	Tubbergen	0 jaar
08 april	Elly de Ruiter	Vasse	89 jaar

SCHOOL GEBOUWD IN GUATEMALA MET DANK AAN DE VASTENACTIE 2023

De vastentijd ligt net achter ons. Traditiegetrouw zetten veel kerken zich tijdens de vastentijd in om geld in te zamelen voor de Vastenactie.

Vorig jaar, in 2023, zamelden de Pancratius parochie, Lumen Christi en Plechelmus geld in voor de bouw van een school en de aanpak van geweld tegen kinderen in Guatemala. Wat er met dit geld is gedaan leest u hier.



Nueva Primavera is een dorpje dat nog maar enkele jaar bestaat, en dat midden tussen de koffieplantages ligt in het Midden-Amerikaanse Guatemala. Het dorpje bestaat uit families die voorheen zelf op een koffieplantage woonden en werkten en die na een langdurig conflict met de plantage-eigenaar een stuk van de koffieplantage kregen toegewezen.

Landarbeidersbeweging MTC heeft de bewoners van dit dorp al jaren ondersteund. Eerst met juridische advies bij het conflict met de plantage-eigenaar en later met het opzetten van een nieuw dorp. Zo heeft MTC geholpen bij de organisatie van basisvoorzieningen, zoals de aanvraag van een leraar bij het Ministerie van Onderwijs. Er stond op dat moment een zeer eenvoudig schoolgebouw van houten planken en stukken golfplaat. Hierdoor was het tijdens regen niet mogelijk om er les te geven.

Met de donatie van de Vastenactie 2023 is er een nieuwe school gebouwd met twee leslokalen. Hierbij is gebruik gemaakt van lokale materialen en het is gemaakt op een aardbevingsbestendige manier. Bij de bouw van de school hebben 25 families, onder leiding van een lokaal wooncomité, geholpen met de werkzaamheden. Daarnaast hebben ze een financiële bijdrage gekregen van de gemeente en hebben enkele familieleden die in de VS wonen een donatie gedaan. Hierdoor kunnen nu 28 kinderen uit de gemeenschap naar school in sterk verbeterde omstandigheden.

Met hulp van de donaties heeft MTC ook trainingen gegeven over geweld tegen kinderen. Via de vrouwenraad van MTC zijn ouders van schoolgaande kinderen, leraren en schooldirecties uit 11 gemeentes van departement San Marcos geïnformeerd over hoe ze signalen van geweld tegen kinderen kunnen herkennen en welke acties ze hierop kunnen ondernemen. Dit is helaas maar al te nodig. Zo kwamen deelnemers van de trainingen met verschillende praktijkvoorbeelden. Helaas is geweld tegen kinderen niet van de ene op de andere te stoppen. Daarom zal MTC komend jaar via de vrouwenraden en de ouderraden op scholen het thema onder de aandacht proberen te houden en ze begeleiden bij acties om het geweld te doen stoppen.

Namens landarbeiders beweging MTC, hartelijk dank voor de donaties aan het Vastenactieproject 2023, in het bijzonder dank aan de parochies H. Pancratius, H. Plehelmus en Lumen Christi, de Aloysiusschool Geesteren, de Mariaschool Vasse en Kindcentrum Trotz in Vriezenveen.

ONTMOETINGSMIDDAG H. PANCRATIUS PAROCHIE

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.

Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 Tubbergen.

De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 uur.

We starten met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.

Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.

Er zal ook een spreker zijn. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur.

De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich tot 9 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-33564002 .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie en pastoraal team

START WERKZAAMHEDEN RESTAURATIE DAK BASILIEK

Binnenkort wordt begonnen met de restauratie van het dak van de basiliek. Volgens de planning beginnen de werkzaamheden ongeveer in week 20 (half mei). De gevolgen hiervan zijn dat er naast de toren een steiger komt te staan, waar we waarschijnlijk enige hinder van gaan ondervinden.

FAMILIESPEURTOCHT PANCRATIUS PAROCHIE

De Jeugdkerk van de H. Pancratius Parochie organiseert op zondag 21 april een familie speurtocht in Langeveen. Deze speurtocht start in de kerk van Langeveen met het verhaal van Zacheüs. Daarna volgen er allerlei opdrachten tijdens een mooie rondwandeling. De start is om 10:00 uur. Graag aanmelden voor 14 april. Van harte welkom!



JAARLIJKSE COLLECTE ROEPINGENZONDAG

Het door de Nederlandse Bisschoppenconferentie vastgestelde Collecteschema 2024 schrijft een extra collecte voor in het weekend van 20 en 21 april (naast de eerste en tweede collecte) die middels een collectebus of -schaal achter in de kerk gehouden wordt. Het betreft de jaarlijkse collecte op Roepingenzondag voor het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

WAT VRAAGT GOD VAN JOU?

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen.

Thema van dit jaar is: *Wat vraagt God van jou?* Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden ondersteund en begeleid.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daarom nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code bij dit artikel.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers *Rector Ariënsinstituut en voorzitter Diocesane Roepingenraad*

VORMELINGENDAG IN UTRECHT OP 12 MEI

Kardinaal Eijk en de andere vormheren nodigen vormelingen uit het Aartsbisdom Utrecht (die dit sacrament de afgelopen maanden hebben ontvangen c.q. het binnenkort ontvangen) en hun begeleiders van harte uit voor de Vormelingendag op 12 mei in Utrecht. Dit “om te vieren dat de vormelingen dit mooie en heilige sacrament hebben mogen ontvangen,” aldus de organisatoren. De Vormelingendag 2024 begint om 11 uur met een pontificale Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal; daarna volgt een divers programma in de binnenstad van Utrecht. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor vormelingen uit alle drie de vicariaten van het Aartsbisdom Utrecht.

ZOMMERKAMPEN 2024: MELD JE SNEL AAN

Na de succesvolle editie van 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2024 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van 3 t/m 8 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. De aanmelding is geopend!

KINDERKAMP

Ga je mee op wereldreis?

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Tijdens de vieringen en de catechese luisteren we naar verhalen uit de Bijbel en leren we van de reizen van onder anderen Abraham en Paulus. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen. Wij hebben er al veel zin in!

- **Wanneer:** 3 tot en met 8 augustus 2024
- **Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a - Haarle
- **Wie:** Kinderen van 7 t/m 12 jaar
- **Aantal deelnemers:** Maximaal 30
- **Hoofdleiding:** Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
- **Kosten:** € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
- **Meer informatie via e-mail:** zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
- **Aanmelden:** www.jongaartsbisdom.nl (vóór 30 juni 2024)

TIENERKAMP

Feestweek

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn samengebracht. Met veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten en interessante catecheses gaan we er een feestelijke week van maken. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest met jou erbij, dus meld je snel aan! Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen.

- **Wanneer:** 3 tot en met 8 augustus 2024
- **Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a – Haarle
- **Wie:** Tieners van 13 t/m 16 jaar
- **Aantal deelnemers:** Maximaal 30
- **Hoofdleiding:** Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis
- **Kosten:** € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
- **Meer informatie via e-mail:** zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
- **Aanmelden:** www.jongaartsbisdom.nl (vóór 30 juni 2024)

'CHRISTENDOM EN SLAVERNIJ' IN MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Deze zomer organiseert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling 'Christendom en slavernij'. Hierin komen bezoekers meer te weten over de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. "Het christendom was zeer bepalend voor het denken over slavernij. Voors en tegens werden uit de Bijbel gehaald," zo schrijft het museum in de vooraankondiging van de expositie.

Volgens Museum Catharijneconvent "is 'Christendom en slavernij' een tentoonstelling over de dubbelzinnige rollen van kerken en individuen, diep geloof, troost, afkeer en voortdurend verzet. Deze geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Het is tijd dat dit complexe verhaal verteld wordt." In de tentoonstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hedendaagse kunst.

'Christendom en slavernij' is te zien van 29 juni tot 22 september in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. Meer informatie, openingstijden en toegangsprijzen/tickets (let op: in het museum kan alleen nog met pin of creditcard worden betaald): www.catharijneconvent.nl.

WEEKWACHT

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer **06-20430155**

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME

Als u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders, dan kunt u of een huisgenoot/ familielid dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV

Alle kerkdiensten van Fleringen, Geesteren, Mariaparochie, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op onze website www.hpancratius.nl of via onze directe link; <http://pancratius.kerkentv.nl/> hier kunnen uitzendingen van vieringen live gekeken en teruggekeken worden.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 621238
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: woensdag 09.00 uur tot 11.00 uur

Pastorie: Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam: B. Bekhuis, Tel. 06-38290979
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen

INFORMATIEBLAD

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad) mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws. We sturen het u graag per mail! Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven. Wijzig uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig. Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

Dhr. P. Kooiker, voorzitter.

tel. 06-10638508, e-mail: pkooiker@gmail.com

Dhr. Th. Masselink, secretaris.

tel. 06-48810939, e-mail: secretaris.tubbergen@hpancratius.nl

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,

tel. 0546-621374, e-mail: lenferinkmarian@gmail.com

Dhr. P. Kok, gebouwenbeheer.

tel. 0639287513, e-mail: kokpatrick93@gmail.com

PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546-624906, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com

Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546-622710, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl

Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546-622774, e-mail: brigitteolthof@cs.com

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 27 april 2024
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van **27 april tot 10 mei 2024** op te geven
bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur en 11.00 uur
tot **uiterlijk woensdagmorgen 24 april 11.00 uur**.

Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl, in brievenbus op
huisnummer 70, door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat
70, Tubbergen, per tel.: 0546-621238, of via het opgaveformulier op
onze website www.hpancratius.nl bij menu van de locatie Tubbergen.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v.

H. Pancratius Tubbergen o.v.v. 'misintenties'.

Of Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
een Misintentie of Jaargedachtenis in Tubbergen.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

