

Informatieblad

Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Reutum en Haarle



22-23 juni 2024

Twaalfde zondag door het jaar.

54e jaargang, nr. 13

Donderdag 6 juni vond de tachtigjarige herdenking van D-day plaats. De dag dat Engelse, Canadese en Amerikaanse militairen Frankrijk binnenvallen, via de kust bij Normandië. Deze militaire operatie luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Premier Rutte was bij de herdenking en hield er een mooie toespraak over. Hij gaf aan dat dankzij deze militaire operatie, de koers verlegd kon worden van oorlog naar vrijheid.

Volgens Rutte is de les die we uit D-day kunnen leren: al die individuele mensen brachten samen vrede, vrijheid en veiligheid. Dat kon alleen doordat iedereen bereid was naar vermogen bij te dragen. Zo kunnen we D-day zien als het symbool voor wat mogelijk is als we onze krachten bundelen. Voor wat kan, als we samen opkomen voor wat voor ons van waarde is.

Samen staan voor waarden die het goede leven bewerkstelligen. Dat is onze opdracht in het hele leven. Vrede is nooit vanzelfsprekend. Daar mogen we elke dag met elkaar aan werken. In ons gezin, onze buurt, onze samenleving, onze parochie. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Als we dat doen werken we aan Gods wereld, waar we er zijn voor elkaar. Daar zijn we allemaal voor nodig, ieder met zijn eigen gaven en talenten. En als we met elkaar samenwerken kunnen we heel veel betekenen voor elkaar.

Want alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. Alleen het doel dat we samen stellen is bereikbaar. Alleen de vrede die wij samen maken, wordt wereldwijd.

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Telefoon: 06-20428594,

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel. 06-33 56 40 02,

telefonisch bereikbaar op dinsdag: 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur,
donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Begraafplaatsadministratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,

E-mail: administratie@hpancratius.nl, tel. 06-17808864,

telefonisch bereikbaar op woensdag: 09.00 uur-13.00 uur.

De website van de H. Pancratius Parochie is:

www.hpancratius.nl

LITURGISCHE VIERINGEN:

22-23 juni: Twaalfde zondag door het jaar.

Geen viering in onze geloofsgemeenschap.

29-30 juni: Dertiende zondag door het jaar.

Geen viering in onze geloofsgemeenschap.

6-7 juli: Veertiende zondag door het jaar.

Zo. 7/7: 09.00 uur eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenchoor.

Voorganger: pastoor Hermens.

GEEN INTENTIES in de weekenden 22-23 en 29-30 juni 2024:

VIERINGEN DE EESHOF:

Elke zaterdagmiddag om 15.00 uur is er een viering in de kapel van de Eeshof (Hof van Tubbergen). Iedereen is van harte welkom! Voorlopig zijn er geen doordeweekse vieringen.

DOORDEWEEKSE VIERING ERVE HARMELINK:

Op **wo. 26 juni** is er om 10.45 uur een eucharistieviering bij Erve Harmelink, voorganger is pastoor Hermens. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie/thee. Iedereen is van harte welkom.

OPBRENGST COLLECTE:

Zo. 2 juni: plaatsengeld € 32,50

Zo. 2 juni: collecte € 23,40

DIENST KOSTERS:

Zo. 7/7 09.00 uur: Hans Groothuis.

LECTOR:

Zo. 7/7 09.00 uur: Gerard Eerdman.

ACOLIETEN:

Zo. 7/7 09.00 uur: Jeroen Groothuis en Gert-Jan Poppink.

UITNODIGING ZOMERWANDELING:

Ook dit jaar organiseert de Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie weer een zomerwandeling voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie. Op 25 juli 2024 verzamelen we ons om 9.20 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstr. 5. We starten de wandeling om 9.30 uur en gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen door het bos en over de heide van Langeveen. Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen. De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering. Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Mogen we u begroeten op 25 juli? Van harte welkom! Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

2-DAAGSE BEDEVAART NAAR BANNEUX:

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2-daagse bedevaart en wel op **za. 24 en zo. 25 augustus**. Banneux is dé bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariëtte Beco. Opstapplaatsen in De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma.

Voor deze 2-daagse bedevaart bedragen de kosten met 2 personen op 1 kamer € 175,-- p.p. Alleen op een kamer kost € 190,-- p.p. Op zaterdag is er een lunch in het mooie plaatsje Thorn waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren. Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend vieren we het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie. Op zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale eucharistieviering en rond 12 uur een lunch in het kasteeltje. Na de lunch is er gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken. Om 15.00 uur is er een lof met ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen (drinkjes voor eigen rekening).

Opgeven uiterlijk 1 augustus.

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:

Ans Olde Theussink, tel. 06-27408273

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

5-DAAGSE NAJAARSBEDEVAART NAAR BANNEUX 30 AUGUSTUS T/M 3 SEPTEMBER 2024:

We gaan dit najaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom 's Hertogenbosch. Het thema dit jaar is: ***Onder Maria's mantel***.

Banneux is dé bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Kerk de Mariaverschijningen in Banneux officieel heeft erkend. De kerkelijke erkenning vormt de bevestiging van wat er tussen 15 januari en 2 maart 1933 is gebeurd. Maria verscheen in 1933 aan Mariëtte Beco. Er zal in dat weekend een feestelijke herdenking zijn, met op beide dagen een internationale viering die voorgegaan zal worden door verschillende bisschoppen waaronder een Nederlandse. Ook zal er op zaterdagavond een extra feestelijke lichtprocessie zijn. U kunt daar als gast bij aanwezig zijn

door mee te gaan met ons op die 5-daagse bedevaart. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. We hebben vele vieringen die allemaal rolstoeltoegankelijk zijn. Voor de Mariavereerders onder u is dit bijna een must om te gaan en dit alles voor een prijs van **€ 390,-** p.p. alles inbegrepen. Voor een 1-persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus € 440,-).

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven (vóór 15 juli) bij:

Propagandist: Ans Olde Theussink, tel. 06-27408273

Tridiumcoördinator: Bert Elferink, tel. 06-23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

OPBRENGST VASTENACTIE 2024:

Afgelopen veertigdagentijd hebben we als parochie uw steun gevraagd voor een project van de vastenactie 'Een betere toekomst voor jonge landbouwers in Guatemala'. Daar is heel ruimhartig voor gedoneerd. De basisscholen uit Geesteren en Mariaparochie lieten de kinderen er een heitje voor een karweitje voor doen. De basisschool uit Vasse heeft een sponsorloop georganiseerd. Daarnaast konden mensen doneren via de bussen voor Vastenactie in de kerk. In totaal is er een bedrag van € 10.324,- opgehaald! Iedereen van harte bedankt hiervoor. Zo is er weer toekomst voor jongeren in Guatemala. Ook namens hen, van harte bedankt!

Mede namens de groepen Missie Ontwikkeling en Vrede

Pastoraal werker Christianne Saris

JEUGDKERK EN ROCK SOLID JUNIOR BEKLIMMEN KERKTOREN TE TUBBERGEN:

Vrijdag 7 juni hebben de jongeren van de Jeugdkerk en Rock Solid Junior een bijzondere activiteit ondernomen: ze hebben de kerktoren van Tubbergen beklommen. Deze toren, een markant punt in het dorp, bood de jongeren niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een prachtig uitzicht over de omgeving. Na een korte introductie begon de beklimming van de toren. Onder begeleiding van de kosterstrotseerden de jongeren de smalle trappen en genoten ze van het avontuur en de toenemende hoogte. Eenmaal boven werden ze beloond met een prachtig uitzicht over Tubbergen. Ook kregen ze een korte uitleg over de geschiedenis van de toren. Na de afdaling werden de jongeren getraakteerd op drinken en chips en volgde een rondleiding door de kerk. De kosterstvertelden boeiend over de historische en religieuze betekenis van verschillende onderdelen.

Als afsluiting van deze geslaagde avond genoten we samen van een heerlijk ijsje bij Jut en Jul. Speciale dank gaat uit naar de kosters en vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken in het organiseren van deze activiteit. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de jongeren niet alleen een leuke, maar ook een leerzame avond hebben gehad.

ORIËNTATIE- EN BASISCURSUS KOORDIRECTIE:

Dit najaar start de Kerkelijke instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan. De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag-technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer. Cursusdagen vinden zoveel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2^e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2^e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318.

E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

INZAMELING PRODUCTEN VOEDSELBANK:

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank. Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken. Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken. We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum. We merken dat, na screening van de producten, in sommige gevallen de houdbaarheidsdatum allang is verstreken. De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde. Dat willen we graag voorkomen. Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren die minimaal nog een maand houdbaar zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris

WOL VOOR AFRIKA EN ROEMENIË:

In onze parochie breien een aantal dames voor Afrika en Roemenië. Zij kunnen wol of katoen goed gebruiken. Daar worden mutsjes, dekentjes en truitjes van gemaakt. Mocht u nog wol of katoen over hebben, waar u niets meer mee doet, dan kunnen zij het goed gebruiken. U kunt het brengen naar het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingstijden: dinsdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur, donderdag van 13.30-16.30 uur en vrijdag van 9.00-12.00 uur, telefoon 06-33564002. Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

**Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678
(24 uur bereikbaar).**

**Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie:
06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).**

Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.

Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS:

Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.

Spreekuur pastorie: wo. 9.30-11.30 uur.

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. H. Pancratius – Reutum.

Belangrijke telefoonnummers:

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met **de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55**

Algemene vragen:	Marga Nijhuis	670473
	Siny Poppink	06-83520907

Meldingen schade enz. aan en rond de kerk en het kerkhof:	Johan Deterink	06-28383524
Coördinator kosters:	Gerard Vrooijink	06-51297479
Avondwake en uitvaart:	Hennie Deterink	670210/06-55177591
Aulabeheer/bezoek aan de aula:	Petra Steggink	06-21567842
Reserveren parochiecentrum:	Anita Hemmer	670118
Abonnement informatieblad:	Marian Vrooijink	06-14371982
Kerkradio	Johan Nijhuis	670473

**Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier
van www.hpancratius.nl**

**Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend
van 6-7 juli. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot
uiterlijk ma. 1 juli 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7,
tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com. Misintenties
dienen binnen te zijn op woensdag 26 juni vóór 12.00 uur bij
info.reutum@hpancratius.nl**