



Vriezenveenseweg 2  
7678 VC Geesteren  
tel.: 0546-631216

## Parochiebode

**15 t/m 21 juli 2024**

## Parochiesecretariaat:

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC  
Geesteren, telefoon: 0546-631216

## Openingstijden:

Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur

## Misintenties:

Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

## Kerkhof en aulabeheer:

H. Lammertink, Broenenstraat 41,  
tel. 06-38898053

## Bankrekeningnummer:

NL43 RABO 0115 7924 49

## Emailadres:

[bode.geesteren@hpancratius.nl](mailto:bode.geesteren@hpancratius.nl)

## Website:

[www.hpancratius.nl](http://www.hpancratius.nl)

## Weekwacht:

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u 06-20430155.

## Ziekte:

Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

## Aanvragen vieringen:

Bij voorkeur via mail:  
[info.geesteren@hpancratius.nl](mailto:info.geesteren@hpancratius.nl) of  
telefonisch op donderdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

## CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: [info@hpancratius.nl](mailto:info@hpancratius.nl)

Telefoon: 06-33564002

### **Telefonisch bereikbaar op:**

Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 13:30 - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

## BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: [administratie@hpancratius.nl](mailto:administratie@hpancratius.nl)

Telefoon: 06-17808864

### **Telefonisch bereikbaar op:**

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

## COLOFON PASTORES

### **J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.**

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: [pastoorhermens@hpancratius.nl](mailto:pastoorhermens@hpancratius.nl)

### **L.H. Huitink, diaken.**

Tot nader bericht afwezig.

### **C.M. Saris, pastoraal werker.**

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: [c.saris@hpancratius.nl](mailto:c.saris@hpancratius.nl)

## Dorpsondersteuner Geesteren

Nicole Bekhuis; 06- 27003393

## Pastorpraat juli 2024

Heeft Bidden zin? Een vraag die nogal wat gelovigen zich wel eens gesteld hebben. Een vraag die ook regelmatig aan mij wordt gesteld. “Pastor, al die oorlogen, al die gruwelijke terreur, we bidden zo vaak om vrede, maar de ellende blijft. Heeft bidden überhaupt wel zin?” En ook de leerlingen van Jezus zullen die vraag hebben gehad, heeft bidden zin?

Maar toen ze zagen hoe Jezus zich helemaal vrijmaakte voor zijn hemelse Vader; hoe in Zijn bidden Zijn vertrouwen, geloof en liefde voor Zijn hemelse Vader als het ware voelbaar werd, maakte dat bidden van Jezus toch ook een grote indruk op zijn leerlingen. Daarom vroegen zijn leerlingen aan Hem dan ook: Leer ons bidden. Ze vragen niet zomaar een gebed, maar ze vragen om te leren bidden, zoals Hij bidt, met het vertrouwen, het geloof, waarmee Hij bidt tot God. Zijn bidden wekte verbazing en bovenal verwondering. Bij bidden gaat het toch allereerst om verbondenheid, verbondenheid met God en daardoor met de mensen om je heen. En dat draagt toch ook zijn vruchten.

In een rustig dorp, op enkele kilometers gelegen van een middelgrote stad, stortte op een gegeven moment in de vroege ochtend door een lek in de gasleiding een huis in elkaar. In het huis woonde een oudere vrouw met haar kleinkind. Bij de klap kwam het hele dorp op straat en toen ze in de gaten kregen wat er was gebeurd, boden vele dorpingen zich aan om te helpen en gingen ze op zoek naar de twee bewoners van het ingestorte huis. Uren waren ze bezig en tenslotte vonden ze de grootmoeder die helaas al was overleden. Ze bleven door zoeken en tenslotte hoorden ze een stemmetje onder het puin vandaan komen. Een jongen van een jaar of zes zat vast. Met veel zwoegen en met het gevaar het eigen leven lukte het de dorpingen tenslotte om de jongen los te krijgen. Met spoed

werd hij naar het ziekenhuis gebracht en een operatie bleek van levensbelang. Urenlang was een team van chirurgen bezig om de jongen te redden. Vol spanning wachtten de dorpsgenoten op de uitslag en in de dorpskerk die voor deze gelegenheid open was, hadden bij Maria nog nooit zoveel kaarsen gebrand. Aan het eind van de avond kwam het nieuws: de jongen had het gered en over enkel maanden zou hij weer volledig hersteld zijn.

De volgende morgen vonden de dorpingen in hun brievenbus zoals gebruikelijk de krant. De krant opende: ‘In de stad, twee doden en vijf gewonden bij een vechtpartij, na een avond stappen.’

Bij vele dorpingen kwam een zucht van afschuw. ‘Hoe is het mogelijk’ zeiden velen tegen elkaar, ‘dat hier met velen urenlang wordt gevochten voor het leven van een kind en dat vijf kilometer verder ze elkaar afmaken als beesten!! In wat voor wereld leven wij?’

Terug naar de vraag: Heeft bidden dan zin? Wanneer bidden slechts betekent het prevelen van oude bekende gebeden, of bidden wordt meer een verlanglijstje, zoals je dat zou maken voor Sinterklaas, dan zou ik zeggen; ‘nee’. Maar wanneer er gebeden wordt met het hart, wanneer bidden betekent: op zoek zijn naar God en daar mee naar elkaar, zeer zeker wel. Want dan wordt Gods naam geheiligd, worden we voor elkaar het dagelijks brood dat ons gaande houdt. Immers bidden maakt je bewust dat je anderen nodig hebt, dat je leeft in relatie met mensen om je heen, maar ook in relatie met God. Het gebed houdt die verbondenheid, die relatie levend. Daarom is het gebed onmisbaar, ook al worden onze gebeden dan niet altijd verhoord zoals wij het graag hadden gehad.

Waarom niet?

Daar weet ik ook het antwoord niet op, maar toch, dat weet ik wel, door te volharden in het gebed blijven we wel verbonden met onze hemelse Vader om zo Gods handen en voeten voor elkaar te kunnen zijn. Dan leeft God in ons, maar ook leeft God door ons, krijgt Hij een gezicht. De dorpelingen maakten dit waar, aan een kind van zes, maar ook aan elkaar. En ze hielden vol, zelfs met het risico het eigen leven daarbij te verliezen. Daar waar liefde is en vriendschap daar is God Geest in ons midden, die ons allen tot Zijn kinderen maakt.

Pastoor Hans Hermens

## **LITURGIEKALENDER:**

### Zaterdag 13 juli 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Cantare. In de kerk; **Afscheid van José Wesselink als dirigente van Cantare**

### Woensdag 17 juli 2024

09.15 uur: Slotviering basisschool. In de kerk

### Donderdag 18 juli 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

### Zondag 21 juli 2024

09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv herenkoor In de kerk

Na afloop van de viering koffiedrinken in de kapel

### Zondag 21 juli 2024

12.30 uur: Doopviering

Flore a/d Stegge

Chris Drees

Teun Paus

### Donderdag 25 juli 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

### Zondag 28 juli 2024

09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, mmv herenkoor. In de kerk

## **Jaargedachtenissen en intenties**

### **Zaterdag 20 en zondag 21 juli**

#### **Jaargedachtenis:**

**Intentie:** Frans en Erik Lenferink, uit dankbaarheid, Betsy Teikotte-Kienhuis, Annie Krikhaar-Kuiper, Bram Wesselink, Grada Engbers-Busscher, Jeroen Kamphuis, Ria Rekers, Johan Krukkert, Annie Ekkerink-Beernink, Sien Waaijer-Schröder, Annie Heering-Kuipers, Truus Wolberink-Hagedoorn, Gerard Oude Hengel, Rieky Gehring-Booijink

### **Overleden parochianen van woensdag 26 juni 2024 t/m dinsdag 2 juli 2024**

- Annie Koopman-Bos in de leeftijd van 82 jaar uit Tubbergen
- Annie Heering-Kuipers in de leeftijd van 72 jaar uit Geesteren
- Theo Mensink in de leeftijd van 86 jaar uit Reutum

## **Overleden parochianen van woensdag 3 juli 2024 t/m dinsdag 9 juli 2024**

- Dien Scholten-Weerink in de leeftijd van 100 jaar uit Tubbergen
- Rieky Gehring-Booijink in de leeftijd van 69 jaar uit Geesteren
- Truus Wolberink-Hagedoorn in de leeftijd van 101 jaar uit Geesteren
- Gerard Oude Hengel in de leeftijd van 58 jaar uit Geesteren

## **Uitnodiging zomerwandeling**

Ook dit jaar organiseert de Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie weer een zomerwandeling voor belangstellenden uit alle locaties van de parochie. Op 25 juli 2024 verzamelen we ons om 9.20 uur op de parkeerplaats bij de kerk van Langeveen, Kerkstraat 5.

We starten de wandeling om 9.30 uur en gaan dan ongeveer vijf kilometer lopen door het bos en de heide van Langeveen.

Onderweg zullen er enkele toepasselijke bezinnende teksten worden gelezen. De wandeling wordt besloten bij het parochiecentrum van Langeveen met een kop koffie of thee en een versnapering. Aanmelden is niet nodig. Goede wandelschoenen worden aanbevolen.

Mogen we u begroeten op 25 juli? Van harte welkom!

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

## **Pancratiusdag 2024: Leven met een oprecht hart**

Zondag 1 september aanstaande starten we het nieuwe pastorale werkjaar met onze jaarlijkse Pancratiusdag. Alle parochianen worden uitgenodigd voor een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen, waarin het pastoraal team zal voorgaan. Na de viering is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

De viering begint om 10.00 uur en het thema van dit jaar is: "Leven met een oprecht hart". Nadere informatie volgt nog. Noteert u de datum en tijd vast in uw agenda? We hopen velen van u te mogen begroeten!

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie  
Pastoraal team