



Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

- Parochiebode** 14 oktober t/m 20 oktober 2024
- Parochiesecretariaat:** Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren, telefoon: 0546-631216
- Openingstijden:** Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
- Misintenties:** Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Digitaal kan ook:
bode.geesteren@hpancratius.nl
- Kerkhof en aulabeheer:** H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 06-38898053
- Bankrekeningnummer:** NL43 RABO 0115 7924 49
- Emailadres:** bode.geesteren@hpancratius.nl
- Website:** www.hpancratius.nl
- Weekwacht:** Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u 06-20430155.
- Ziekte:** Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
- Aanvragen vieringen:** Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 13:30 - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Dorpsondersteuner Geesteren

Nicole Bekhuis; 06- 27003393

Maria geeft hoop in deze wereld

Oktober is een bijzondere maand voor katholieken wereldwijd. Het is, naast de maand mei, de tweede Mariamaand van het jaar.

Maria is ons allen dierbaar en heeft een speciaal plekje in ons hart. Wij bidden tot haar met de rozenkrans, steken een kaarsje bij haar aan thuis, of in een kapel of kerk.

We voelen ons met haar verbonden, omdat zij een gelovige vrouw was, die altijd is blijven vertrouwen op God, ondanks de beproevingen die ze heeft ondergaan.

Bij haar voelen we ons gezien en begrepen en we vragen haar om bijstand en kracht wanneer we ons zorgen maken voor ons of het leven van onze medemens.

Zorgen zijn er genoeg. Niet alleen in ons persoonlijke leven. De wereld staat in brand. Er gebeurt van alles waar we onze vraagtekens bij hebben en als we het journaal beluisteren vallen we van de ene verbazing in de andere. Wat een onrecht gebeurt er op grote schaal. Hoe moeten wij daarmee omgaan?

Maria wijst ons de weg. De omstandigheden in haar leven waren ook niet rooskleurig. Ook in haar tijd waren er volop spanningen. In het Magnificat (dat lofzang betekent) laat ze haar verbondenheid horen met God, zij voelt zich door Hem gezien. Zij spreekt in dit lied haar geloof uit dat God er is voor zoekende mensen en dat Hij onze reddende kracht is in onze wereld. Dit heeft haar Zoon ons voorgeleefd en in dit leven is zij helemaal meegegaan.

Dat wij ons in deze maand extra tot haar mogen wenden. Door in de stilte tot haar te bidden of met een Weesgegroet. Dat we mogen bidden dat alles in ons leven ten goede gekeerd mag worden, en ook in onze wereld. Dat wij aan elkaar Gods licht en liefde mogen laten zien.

Wij willen daarvoor ook bidden in de centrale Mariaviering op 13 oktober om 10.30 uur in Tubbergen. Het koor Cantare uit Geesteren zingt en de viering wordt verder mede ondersteund door vrijwilligers uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Van harte welkom!

Hartelijke groet,

Christianne Saris, pastoraal werker

LITURGIEKALENDER:

Zondag 13 oktober 2024

10.30 uur: Centrale Mariaviering, pastoor Hermens, mmv Cantare. **Tubbergen**

Donderdag 17 oktober 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zondag 20 oktober 2024

09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv herenkoor In de kerk. **Na afloop viering koffiedrinken in de kapel.**
Missiezondag: extra deurcollecte voor Missio Wereldmissiedag

Zondag 20 oktober 2024

Dopen: 12.30 uur
Sven Geerdink
Lori Timmerhuis

Donderdag 24 oktober 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zondag 27 oktober 2024

09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, mmv herenkoor. In de kerk. **Weekend van de diaconie.**

Donderdag 31 oktober 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zaterdag 2 november 2024

19.00 uur: Woord- en Communieviering.

Allerzielenviering, Uitvaartgroep, mmv Cantare

In de kerk

Donderdag 7 november 2024

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Jaargedachtenissen en intenties

Donderdag 17 oktober

Jaargedachtenis: Jan en Riek Wesselink-Klumpers

Zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober

Jaargedachtenis: Anna Ten Velde-Maathuis, ouders Ter Heine-Dierink

Intentie: Betsy Teikotte-Kienhuis, Truus Wolberink-Hagedoorn, Lida Paus-Oude Reimer, Annie Harmelink-Elferink, Erwin Tijhuis, Ine Kuiphuis-Ruel, Jim Wesselink

Overleden parochianen van woensdag 2 oktober t/m dinsdag 8 oktober 2024

- Lies Haarhuis-Oude Luttikhuis in de leeftijd van 83 jaar uit Mariaparochie
- Annie Mensen-Bertels in de leeftijd van 81 jaar uit Langeveen

Centrale Mariaviering in Tubbergen



Op zondag 13 oktober is er een centrale Mariaviering voor alle parochianen en belangstellenden om 10.30 uur in de basiliek in Tubbergen. Het pastorale team zal voorgaan en het koor Cantare uit Geesteren zal zingen. De viering wordt verder mede gedragen door mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen. U bent van harte welkom!

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2025

In onze parochie is de aanmelding voor de Eerste Heilige Communie in 2025 gestart. De kinderen uit groep 5 worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Kinderen die op de plaatselijke basisscholen zitten, krijgen via de werkgroep of de scholen een brief met aanmeldformulier.

Kinderen die niet op deze scholen zitten zijn uiteraard ook van

harte welkom! De ouders kunnen bij pastoraal werker Christianne Saris een aanmeldformulier aanvragen: c.saris@hpancratius.nl

De vieringen staan gepland op zondag 11 mei 2025.

(reservedatum is zondag 1 juni)

De tijden en plaats van de vieringen worden nog vastgesteld, op basis van de aanmeldingen. De voorbereiding op deze viering vindt plaats op een viertal woensdagmiddagen in 2025.

Alle belangstellende ouders worden uitgenodigd voor de informatieavond.

Deze avond vindt plaats op donderdagavond 7 november aanstaande om 20.00 uur in de dagkapel van Geesteren (bij het kerkhof in de Dorpsstraat).

U kunt uw kind tot en met 10 november 2024 opgeven.

Van harte welkom!

Het pastoraal team

Uitnodiging herfstwandeling

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van onze parochie organiseert dit jaar een herfstwandeling op donderdagmorgen 17 oktober aanstaande. De wandeling van ongeveer 6 kilometer gaat door de mooie natuur rondom Vasse. Er is onderweg volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Na afloop is er koffie/thee in het parochiecentrum. Bij regen vervalt de wandeling. De start is om 9.30 uur bij de kerk van Vasse. Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag tot dan!

Parochiële Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie:

Anne Bossink, Sybille Franken, Johan Steggink
en pastoraal werker Christianne Saris

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op vrijdag 1 november 2024 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de aartsbisschop van Luxemburg, Jean-Claude Kardinaal Hollerich. Aansluitend zal de aartsbisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 21 oktober bij de broedermeester van uw parochie/ locatie.

De reiskosten bedragen € 30,- per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren: mevrouw R. Rosenberg telefoon 06 – 42 43 68 90

Langeveen: de heer J. Paus telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel telefoon 06 – 11 46 27 48

Reutum/Fleringen mevrouw M. Nijhuis telefoon 0541 – 67 02 04

Tubbergen mevrouw B. Olthof telefoon 0546 – 62 27 74

Vasse mevrouw R. Kemna telefoon 0541 – 68 02 94 of mevrouw
L. aan de Stegge telefoon 06 – 50 61 08 70

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit
Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42),

Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38)
of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

Inzameling producten voedselbank

In onze kerken worden het hele jaar producten ingezameld voor de voedselbank.

Wij willen iedereen die hieraan bijdraagt heel hartelijk danken.

Het komt vele mensen ten goede die wat materiële ondersteuning kunnen gebruiken.

We willen wel aandacht vragen voor de houdbaarheidsdatum.

We merken dat, na screening van de producten, de houdbaarheidsdatum allang is verstreken. De producten moeten dan worden weggegooid, dat is zonde.

Dat willen we graag voorkomen.

Daarom willen we u vragen om alleen producten aan te leveren, die minimaal nog twee maanden houdbaar zijn. Daarnaast zijn producten als koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, aardappelpuree, soep, jam, pindakaas, chocopasta altijd bijzonder welkom. Bij voorbaat hartelijk dank!

Pastoraal werker Christianne Saris

Geloofsbijeenkomsten in het nieuwe seizoen

Het pastoraal team start ook dit seizoen met een serie van zeven geloofsbijeenkomsten. De avonden bestaan uit een gezellige maaltijd en een groepsgesprek over onderwerpen die ons geloof aangaan.

De eerste avond begint op donderdagavond 17 oktober om 17:30 uur.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met maandag 14 oktober.

Hieronder vindt u de toelichting.

Van harte welkom!

Het leerhuis

Het leven is leren en groeien. Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles wat je meemaakt in je leven zal van invloed zijn op de mens die je bent. Wij stellen daarbij de vraag: “Heeft geloof voor u te maken met het leven van alledag?” Wanneer u hier met ‘ja’ op antwoord, is het leerhuis voor u een plek om te groeien in dat geloof.

In onze parochie willen we onze verbondenheid met elkaar en onze verbondenheid met God en de Blijde Boodschap doen groeien en versterken door middel van een leerhuis.

Het begrip leerhuis stamt uit de Joodse traditie. Het is een plaats waar mensen samenkomen om te leren. Leren in een leerhuis is vragen durven stellen. Leren vragen stellen zonder daar direct een pasklaar antwoord op te willen krijgen.

Een leren dat niet alleen gebeurt met het hoofd, maar vooral met hart en ziel.

Centraal staat de ontmoeting. De gelovige ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, de vragen en twijfel die we als gelovigen meenemen. En de ontmoetingen met de Blijde Boodschap en de traditie van waaruit wij ons geloof beleven.

Het leerhuis zal een belangrijk instrument worden om de verbondenheid als geloofsgemeenschap, maar ook ons geloof in God, in Jezus Christus te verdiepen en wellicht te versterken.

Het leerhuis biedt een programma voor jong en oud waar we elkaar gelovig ontmoeten, inspiratie opdoen, zoeken en groeien in dat geloof en ons menszijn.

Algemene geloofsbijeenkomsten

Een eerste stap om te komen tot geloofsverdieping in onze parochie zijn de algemene geloofsbijeenkomsten.

In deze bijeenkomsten komen drie aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van enige kennis en verdieping rond aspecten van het (RK-)geloof.

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten met tien tot twaalf deelnemers, die worden verzorgd door de leden van het pastorale team. Elke bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd, waarbij deelnemers elkaar ongedwongen leren kennen.

De geloofsbijeenkomsten hebben de volgende globale opzet

1. Kennismakingsbijeenkomst

De eerste bijeenkomst staat in teken van kennismaking met elkaar, weten wie we zijn en waar we staan in ons geloof. We doen dat door middel van stellingen en vragen die we om de beurt beantwoorden, waarbij ieder vrij is om erop te reageren. Aan het eind van de bijeenkomst wordt een kort overzicht gegeven van de volgende bijeenkomsten.

2. God de Vader

Deze bijeenkomst en de volgende twee bijeenkomsten zijn opgebouwd aan de hand van de drie namen van God, zoals we die tegenkomen in de omschrijving van God als Drie-eenheid. Ook kan de Geloofsbelijdenis als basis dienen, die ook is opgebouwd vanuit de Drie-eenheid. In deze tweede bijeenkomst staat God de Vader centraal.

3. God de Zoon – Jezus Christus

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de figuur van Jezus. Wie was Hij en welke betekenis heeft Hij in ons (geloofs)leven?

4. God de Heilige Geest

In deze bijeenkomst spreken we over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest een kracht kan zijn in ons (geloofs)leven.

5. Bidden

In het christelijk leven is het gebed een belangrijk aspect. Maar ook niet voor iedereen even makkelijk, zeker om het gebed een vaste plek in het persoonlijk leven te geven. We staan stil bij wat gebed kan betekenen, welke vormen van gebed er zijn en hoe je gebed een plek in het dagelijks leven kan geven.

6. Eucharistie en de andere sacramenten

In het christelijk leven nemen sacramenten een belangrijke plaats in als ontmoetingsplekken van God met zijn mensen. Centraal zal staan wat sacramenten zijn en hoe ze een rol kunnen spelen in het (geloofs)leven.

7. Diaconie

In onze parochie is een van de speerpunten de dienst aan de naaste: de gemeenschappelijke inzet voor de arme, de kwetsbare medemens en de zorg voor de aarde. In deze bijeenkomst willen wij deze opdracht, die door Jezus aan ons is toevertrouwd, meer eigen te maken. Ook is deze bijeenkomst de laatste geloofs-bijeenkomst en zal er een evaluatie plaatsvinden.

Praktische informatie

De algemene geloofsbijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die - via ontmoeting en onderlinge (geloofs)gesprekken - (meer) wil leren over aspecten van het (RK-) geloof.

De zeven bijeenkomsten worden gehouden van 17.30 uur tot 20.30 uur op de volgende data:

1. Donderdag 17 oktober 2024
2. Woensdag 13 november 2024
3. Dinsdag 28 november 2024
4. Dinsdag 10 december 2024
5. Donderdag 9 januari 2025
6. Donderdag 23 januari 2025
7. Donderdag 6 februari 2025

Iedere bijeenkomst begint met een eenvoudige maaltijd, die door de deelnemers samen wordt bereid.

De locatie van alle bijeenkomsten is het parochiecentrum te Tubbergen, Grotestraat 66.

Aan deze geloofsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Een vrijwillige bijdrage om de kosten van de gezamenlijke maaltijd te dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de bijeenkomsten kunnen gesteld worden aan pastoor Hans Hermens (pastoorhermens@hpancratius.nl of 0546-622196) en pastoraal werker Christianne Saris (c.saris@hpancratius.nl of 06-20428594).

Opgave

Opgeven voor de geloofsbijeenkomsten kan via pastoraal werker Christianne Saris (c.saris@hpancratius.nl of 06-20428594) tot en met maandag 14 oktober 2024.

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 2024.

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112^e Gerardus Bedevaart plaats vinden.

Het thema voor de komende bedevaart is “**VERBONDENHEID IN LIEFDE**”

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is.

De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.

Dineren met ZoCo voor een ieder die wil!!

Stichting ZoCo Geesteren organiseert een diner op vrijdag 18 oktober a.s. om 17.00 uur bij erve Kampboer. Een groep enthousiaste koks willen in Geesteren elke maand voor iedereen, van jong tot oud, een heerlijk diner maken. De kosten zijn € 7,50 exclusief drankjes.

Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. ZoCo Geesteren wil graag iedereen met elkaar verbinden en door samen te eten komt een eerste verbinding met elkaar tot stand.

Er zal worden gekookt met verse seizoensgebonden groenten. Geef u spoedig op want vol is vol. Je kunt je aanmelden tot 10 oktober 2024 bij:

Pauline Hagenvoort tel. 0682608808

Anette Paus tel. 0615861155

Mirjam Hilberink tel. 0623866283

Kom gezellig samen eten.

Dames Vereniging Geesteren.

Dames onze ledenavond is op donderdag 24 oktober a.s. Locatie Erve Kampboer, aanvang 19.30 uur. De avond wordt verzorgd door Nicolet Plegt van SWDT Seniorenzorg Gemeente Tubbergen. Zij geeft een lezing over ouderen en mantelzorg. Het wordt een leerzame avond . Het thema zal iedereen aanspreken en daarom verwachten wij dan ook een goede opkomst.

Centrale Mariaviering voor alle parochianen in de H. Pancratius basiliek te Tubbergen

Zondag 13 oktober 2024 om 10:30 uur



Met medewerking van het
pastoraal team,
het koor Cantare uit Geesteren
en acolieten en lectors uit de
parochie

U bent van harte welkom

 **Heilige
Pancratius Parochie**