



Informatieblad Geloofsgemeenschap H. Pancratius Tubbergen



INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE
ST.-PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 59 nr. 04

15 februari tot 28 februari 2025

HET 'ONZE VADER'

Het onze Vader, is een gebed door Jezus aan ons gegeven. En door veel christenen wordt dit gebed regelmatig gebeden. Maar doordat het veel gebeden werd en nog steeds regelmatig wordt gebeden loopt het wel het risico dat het wel eens gebeden wordt waarbij de aandacht ver te zoeken is. En dan wordt dit gebed teruggebracht tot enkele prevelende zinnen. En natuurlijk ook ik betrap me er wel eens op dat ik het meer aandacht kan bidden.

Onze vader die in de hemel zijt....

De eerste twee woorden hebben al ontzettend veel betekenis. God mogen we door Jezus aanspreken als onze **Vader**. Jezus neemt ons mee in de band die Hij heeft met zijn hemelse Vader. Door God aan te mogen spreken met Vader mogen ook wij delen in de band die Jezus heeft met zijn hemelse Vader en mogen ook wij ons geroepen weten tot kind, tot kind van God. Vader, geeft een relatie aan. Is er een dichtere relatie mogelijk dan tussen ouder en kind? Bij Vader gaat het niet zozeer om het geslacht, maar om de dichtheid van de relatie. Zozeer wil God op ons betrokken zijn. En God is veel te groot om Hem een geslacht toe te meten. Dat is veel meer voor al zijn schepsels. Daarom ook, God is vader en moeder tegelijk. Immers zo schrijft een psalm. God laat zijn kind niet alleen, zelfs als een moeder haar kind zou verlaten, God zal zo iets nooit doen. Daarom ook is het onze Vader, een gebed van vertrouwen, een gebed van geborgenheid. In die twee woorden, 'onze Vader' wordt niet alleen de band gelegd tussen God en ons, mensen. Maar **onze** Vader zegt ook iets over de band die wij mensen met elkaar hebben. Want doordat we allen een gemeenschappelijke hemelse Vader hebben, zijn wij mensen ook geroepen tot broer en zus van en voor elkaar.

Toch mooi en waardevol om deze aspecten van dit gebed te beseffen, wanneer we dit gebed bidden. En dan heb ik het alleen maar gehad over de eerste twee woorden van dit gebed.

Met hartelijke groet,

Pastoor Hans Hermens

LITURGISCHE VIERINGEN:

Zesde zondag door het jaar

Zo. 16 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Vr. 21 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Zevende zondag door het jaar

Zo. 23 februari 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 28 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Achtste zondag door het jaar

Zo. 02 maart 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Aswoensdag

Wo. 05 maart 20.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens
U tevens het askruisje ontvangen

- Vr. 07 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum
- Vr. 07 maart 19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
Na de aanbidding gelegenheid ontvangen,
sacrament van boete en verzoening.

Vieringen zijn live te volgen via KerkTV, adres; <http://pancratius.kerkentv.nl>
hiervoor is een abonnement nodig. Aanmelden kan via tel. 06-33564002

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 15 - 16 FEBRUARI 2025:

Manny Velthuis; Marietje Veelers; Thea de Wit-Gielen; Jan Voorhuis; Bernard Bekhuis; Jozef Hermes;

INTENTIES WEEKEND 15 - 16 FEBRUARI 2025:

Zondag 16 februari 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; Annie Bekhuis-Maathuis; ouders Lenferink-Stopel en overleden familie; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; Jan Voorhuis; Riky Geuke-Geerdink; Thea de Wit-Gielen; Amadé en Marc Baecke; Jan Kunkeler;

Vrijdag 21 februari 09.00 uur

Overleden familie Koopman-Bos;

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 22 - 23 FEBRUARI 2025

Geertruida Eshuis-Schoemaker; Teun Hesselink; Gerard Hofhuis; Frans Haarhuis;

INTENTIES WEEKEND 22 - 23 FEBRUARI 2025:

Zondag 23 februari 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Annie Bekhuis-Maathuis; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; Gerard Smienk; Rik Groothuis en overleden familie; Ad Lenferink; Thea de Wit-Gielen;

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

- Lies Oude Luttkhuis – Hamse uit Vasse. Ze werd 86 jaar.
- Frans Groothuis uit Reutum. Op de leeftijd van 73 jaar.
- Johan Sterenbosch uit Vriezenveen. Op de leeftijd van 84 jaar.
- Annelies Spoor – Roelofs uit Albergen. Op de leeftijd van 72 jaar.

GELOOFSBIJEENKOMSTEN – LEVEND GELOOF

Hoe geef je je geloof vorm in het leven van alledag? In een nieuwe reeks geloofsbijeenkomsten kijken we naar inspirerende mensen die op hun eigen wijze het geloof in de Blijde Boodschap handen en voeten hebben gegeven, door alle moeilijkheden en afwijzing heen. In al deze mensen mogen we ook de Geest van Jezus herkennen. Zij zijn een voorbeeld van levend geloof en daarmee pelgrims van hoop in ons aardse leven.

De geloofsbijeenkomsten beginnen om 17:30 uur en duren tot 20:30 uur.

De avond begint met een korte inleiding en een gezamenlijke maaltijd.

Tijdens de geloofsbijeenkomsten bespreken we de volgende inspirerende mensen:

Woensdag 26 februari: Petrus en Paulus

Gelovige leerlingen van het eerste uur. Van karakter zeer verschillend, maar toch één in de liefde voor de Heer.

Donderdag 13 maart: Ignatius van Loyala

Ignatius van Loyala ontdekt in een periode van noodgedwongen rust een innerlijk kompas. Namelijk om als richtsnoer in je leven het evangelie te nemen en je te laten leiden door wat het je aan vrede en vreugde geeft. Zijn boekje 'Geestelijke oefeningen' helpt tot op de dag van vandaag mensen om hun eigen diepte te ontdekken en zich eraan toe te vertrouwen.

Dinsdag 25 maart: Jozef, bruidegom van Maria

Jozef de eeuwige tweede/derde. Wat valt van hem nou te vertellen. Timmerman uit Nazareth?

Woensdag 9 april: Edith Stein

Een Joodse vrouw die om haar Joods zijn in Auschwitz wordt vermoord. In haar latere leven wordt zij slotzuster in Echt, Limburg. Door de paus uitgeroepen als patrones van Europa. Haar geloof is sterk verbonden aan de roeping die we als christen mogen hebben, Kind van God zijn.

Dinsdag 29 april: Franciscus van Assisi

Hij leeft in relatie met alles waar hij mee te maken heeft, daarin herkent hij een glimp van Gods aanwezigheid. Zo spreekt hij van zuster water, broeder zon, maar ook van zuster armoede.

Donderdag 15 mei: Maria, moeder van Jezus

Maria, zij is niet alleen de moeder van Jezus, moeder van God. In haar voelen velen zich geborgen en heeft ze niet voor niets ook de titel, moeder van alle gelovigen.

Opgave

U kunt zich voor deze bijeenkomsten opgeven vóór dinsdag 25 februari a.s. bij het centraal secretariaat via e-mail: info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 op dinsdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Met hartelijke groet,
pastoraal team

EXTRA COLLECTE

Het door de Nederlandse Bisschoppenconferentie vastgestelde Collecteschema 2025 schrijft een extra collecte voor tijdens de Veertigdagentijd: **5 maart t/m 20 april**.

Het betreft de jaarlijkse Bisschoppelijke Vastenactie. Vanuit het pastoraal team en de MOV zal er ook aandacht zijn voor de Vastenactie.

WERKGROEP IN DE SCHIJNWERPERS

Zoals eerder aangekondigd gaan we opnieuw een werkgroep in de schijnwerpers zetten. Op deze manier krijgt iedereen een goede indruk waar de diverse werkgroepen in onze parochie zoal mee bezig zijn. Deze keer is de beurt aan de doopwerkgroep.

Wat doet de doopwerkgroep allemaal?

De doopwerkgroep helpt bij de voorbereiding van de doopviering en bij de doop zelf. Voor dat een kind wordt gedoopt hebben de ouders eerst een voorbereidingsavond, deze staat in het teken van waarom laat je je kind dopen, wat houdt dopen in en hoe verloopt de doopviering. De doopwerkgroep is hier nauw bij betrokken en helpt die avond de ouders op weg bij het maken van een doopboekje. Tijdens de doopviering is er altijd iemand van de werkgroep aanwezig, deze persoon zorgt ervoor dat alles al klaar staat voor dat de viering begint, tijdens de viering ondersteunen we de Pastoor.

Wie zijn wij?

De coördinator van onze werkgroep is Annelies, de spil van de werkgroep. Zij zorgt dat alle administratieve werkzaamheden gedaan worden. Verder zorgt zij ervoor dat de aangemelde doopouders de eerste informatie thuis ontvangen.

Elise, zij zorgt al jaren voor mooie gekalligrafeerde oorkondes; deze ontvangen de dopelingen na de doopviering. Ook schrijft zij op de doopschelpen de naam van dopeling en doopdatum. Deze schelpen worden na de doop tijdens de doopviering op het mooie schelpjesbord gehangen in de kerk.

Jeanine, Ellen en Marloes zijn de bekende gezichten van de doopwerkgroep. Zij zijn met toerbeurt aanwezig bij de doopvoorbereidingsavonden en doopvieringen.

In een jaar komen we een paar keer bij elkaar om te overleggen. Verder zijn wij een hele leuke en gezellige werkgroep. En één keer per jaar hebben we een gezellig etentje gepland staan!

Lijkt het jou nu ook leuk om bij een doop te helpen? We zijn altijd opzoek naar nieuwe mensen. Stuur een mailtje of bel met het secretariaat en dan nemen wij contact met jou op.

Gezellige groetjes,
De doopwerkgroep Tubbergen

TERUGBLIK CULTURELE AVOND OVER PROJECT KOMENDE VASTENACTIE

Op maandag 3 februari jongstleden vond de informatieavond plaats over het project voor de komende Vastenactie dat door de drie parochies uit Noordoost Twente zal worden gesteund.

Achttien mensen uit Plechelmus Parochie, parochie Lumen Christi en de Pancratius Parochie kwamen hiervoor naar de Damast in Ootmarsum. Pastoraal werker Christianne Saris heette iedereen hartelijk welkom en vroeg of de aanwezigen zich aan elkaar wilden voorstellen.



Renilde Heinink, lid van de stichting Loop en Werk, vertelde vervolgens over de situatie van gehandicapte kinderen in de Filippijnen. Haar verhaal maakte indruk bij de aanwezigen. De kinderen ontbreekt het zowel aan goede leefomstandigheden als hulp bij hun handicap. Met hulp van de stichting kunnen zij medische zorg krijgen en naar school gaan. De kinderen zijn heel gemotiveerd en positief en kunnen dankzij een opleiding een beroep leren. Met hun verdiensten helpen zij weer een familielid en zo komt er steeds meer verbetering van omstandigheden.

Er werden vele vragen gesteld door de aanwezigen en er ontstond een goed gesprek met elkaar.



Daarna trad een Filippijnse zang- en dansgroep op en er waren Filippijnse lekkernijen te proeven.

De avond werd besloten met een uitwisseling over de mogelijkheden om het project in de parochies onder de aandacht te brengen. Daarna dankte Christianne Saris Renilde Heinink,

de zang- en dansgroep en alle aanwezigen voor de zinvolle en mooie avond. Zij sprak de wens uit dat wij door de steun aan de kinderen in de Filippijnen een teken van hoop mogen zijn voor hen en voor onze wereld.

WERKGROEP MEDITATIEVE WANDELINGEN N.O. TWENTE



**Uitnodiging
om samen meditatief te wandelen
vanuit
de RK Plechelmuskerk in Saasveld
Het thema is dit keer: 'Nieuwe Energie'**



**Op zaterdagmorgen 22 maart 2025
wordt er weer meditatief gewandeld.
Vertrek: 9.30 uur vanuit de RK Kerk
aan de Hoflaan 18 - 7597LS te Saasveld**



We verzamelen ons iets voor 09.30 uur
in de kerk voor een korte overweging
waarna we zo'n 12 km. in en om dit
mooie wandeldorp en z'n de prachtig
omgeving zullen gaan lopen.

Zoals u van ons intussen gewend bent pauzeren we halverwege op 'n gezellig
locatie voor koffie en/of thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op
bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond 13.00 uur verwachten
we zeker bij de kerk terug te zijn zodat u ook nog iets aan de middag heeft.
Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Laat u dit voorjaar eens verrassen in en om Saasveld !!

We zorgen ervoor dat mensen die niet kerkelijk zijn maar wel graag wandelen
en/of iets hebben met spiritualiteit zich op deze zaterdag thuis voelen tussen
wandelliefhebbers uit heel Twente.

Want de werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen
dus.....iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij de opgave graag ook even uw woonplaats vermelden.

*Onze volgende (korte) zomeravondwandeling
staat gepland op woensdagavond 2 juli
vanuit 't Stift incl. 'n rondleiding in en rond 't
Stift*



150 JAAR ZUSTERS FRANCISCANESSEN VAN DENEKAMP:

Drie zusters uit Thuine betrokken op 23 november 1875 hun 'vluchthuis' in Noord-Deurningen bij Denekamp: zr. Leonarda Zwengel, zr. Juliana Kuhlman en zr. Felicitas Rehpöhler. Ook de stichteres Moeder Anselma was meegekomen. Dit was het gevolg van de zogenaamde 'Kulturkampf' – de Duitse Rijkskanselier Bismarck beschouwde de R.-K. Kerk als gevaar. De congregatie bestond pas zes jaar, ze was op 25 november 1869 opgericht en telde in 1875 al 42 zusters. Het eenvoudige begin van 1875 groeide uit tot een groot werk ten dienste van de Kerk, zieken en bejaarden, kinderen in internaten en scholen én verschillende parochies. De zusters verrichtten veel sociaal, maatschappelijk en pastoraal werk, een aantal richtte zelfs een aantal zorginstellingen op. In de loop van de jaren zijn deze instellingen overdragen aan de Kerk en de maatschappij.

In 1932 vertrokken vier zusters Franciscanessen van Denekamp naar Indonesië. Ze zorgden er voor de zieken en weeskinderen, verbeterden het onderwijs en hielpen in het pastoraat. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap met inmiddels 270 zusters. Ook in Tanzania verleenden enkele zusters van 1960 tot 2004 zorg aan de allerarmsten, in ziekenzorg en onderwijs. Na 45 jaar droegen ze hun taak over aan het bisdom Mbeya.

De laatste decennia is het aantal zusters in Nederland sterk gedaald. In 2000 kwamen er vanuit Indonesië 4 zusters en in 2018 kwamen daar nog drie zusters bij. In totaal wonen er nog zo'n 31 zusters in Denekamp. "In de voetstappen van Moeder Anselma en van de Nederlandse zusters willen wij openstaan voor mensen die hulp nodig hebben, voor mensen die in de stilte van het klooster tot zichzelf willen komen, om zo kracht te putten voor hun dagelijks leven. Op die manier zijn we op weg naar een nieuwe toekomst en vertalen de opdracht van Moeder Anselma voor de mensen van onze tijd. Ons klooster zal een centrum blijven van geloof, verdieping, ontmoeting en spiritualiteit," zo schrijven de zusters op hun website. In het ontmoetingscentrum van het klooster komen veel groepen samen voor retraites en bijeenkomsten, ook het Aartsbisdom Utrecht organiseert er geregeld activiteiten voor groepen.

ZWANENHOF LEZING: “GELOVEN, IN DE BESTE HELFT”



De volgende Zwanenhoflezing wordt gehouden door Arjan Broers. Hij is auteur, coach en pastor van de Dominicus geloofsgemeenschap in Amsterdam. Hij vertelt over zijn boek “De beste helft” dat inmiddels al een vijfde druk kreeg.

Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt.

Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is

voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen.

Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo’n nood aan wijsheid. Hoe inspireert ons geloof ons in de zoektocht naar wijsheid?

Heel van harte uitgenodigd om van deze lezing ‘samen wijzer te worden’.

**Dinsdag 8 april 2025 van 19.30 tot 21.30 uur
(inloop vanaf 19 uur)**

**Tuinzaal van Landgoed de Zwanenhof,
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen.**

Kosten: 10 euro per persoon, t/m 25 jaar gratis

**In verband met een beperkt aantal plaatsen is
aanmelden noodzakelijk.**

Dat kan bij receptie@zwanenhof.com

Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.



WEEKWACHT

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer **06-20430155**

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME

Als u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen tijdens verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op website.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Openingstijden: woensdag 09.00 uur tot 11.00 uur

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op: Dinsdag: 09.00 u - 12.00 uur en 13:30 uur - 16:30 uur donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864 **Bereikbaar op:** Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig. Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196 E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.

Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594 E-mail: c.saris@hpancratius.nl

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

Dhr. P. Kooiker, voorzitter, tel. 06-10638508, e-mail pkooiker@gmail.com

Dhr. Th. Masselink, secretaris, tel. 06-48810939,
e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546-621374, e-mail lenferinkmarian@gmail.com

Dhr. P. Kok, gebouwen tel. 0639287513, e-mail kokpatrick93@gmail.com

PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter werkveld vrijwilligers,
tel. 0546-624906, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com

Mevr. A. Bossink, tel. 0546-622710, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl

Mevr. B. Olthof-Hollink, tel. 0546-622774, e-mail: brigitteolthof@cs.com

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 01 maart 2025
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van **01 maart tot 14 maart 2025** op te
geven bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur en
11.00 uur tot **uiterlijk woensdagmorgen 26 februari**.

Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl, in brievenbus op
huisnummer 70, door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat
70, Tubbergen, per tel.: 0546-621238, of via het opgaveformulier op
onze website www.hpancratius.nl bij menu van de locatie Tubbergen.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtens, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v.

H. Pancratius Tubbergen o.v.v. 'misintenties'.

Of Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
een Misintentie of Jaargedachtens in Tubbergen.

Gebruik de Camera App op uw telefoon.

