

KOMPAS

MAGAZINE VOOR DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Jaargang 8 nr. 2 - april 2025

Licht



Hams verzorgt samen met u een **persoonlijke** **uitvaart** van uw dierbare

Hams uitvaartverzorging

- 📍 Almeloseweg 208, 7614 LC Mariaparochie
- ✉ info@hamsuitvaartverzorging.nl
- 🌐 www.hamsuitvaartverzorging.nl
- ☎ 0546 - 56 13 51 



LucasIT

**BETER
WORDT
IT NIET**



CLOUD



SECURITY



WERKPLEK



CONNECTIVITY



SERVICES

ALBERGEN / WWW.LUCASIT.NL / 0546-442322 / SUPPORT@LUCASIT.NL

Voorwoord redactie



door
Karin Grunder

De deadline voor deze editie van Kompas was 8 april. Op deze datum, 38 jaar geleden, overleed mijn schoonvader enkele maanden voor ons huwelijk. Ondanks moeilijke momenten en tegenslagen, bleef hij een positieve man die het leven van de zonnige kant bekeek.

Het thema 'Licht' hebben we gekozen omdat het past bij deze tijd van het jaar. De lente is begonnen, de klok is verzet naar zomertijd en we genieten ervan dat het 's avonds langer licht is. Licht geeft ons hoop en nieuwe energie.

Het ontsteken van het paasvuur is daar een voorbeeld van. Een eeuwenoude traditie waarbij het vuur symbool staat voor vruchtbaarheid en een nieuw begin.

Dit nieuwe begin vieren we ook in de Paaswake: in het scheppingsverhaal - van donker naar licht; in het verhaal van de uittocht - van slavernij naar vrijheid en in het verrijzenisverhaal - van dood naar leven, met het licht van de nieuwe paaskaars als symbool van de verrezen Christus.

Een troostrijke gedachte voor ons allen die mij opnieuw doet denken aan mijn schoonvader, die stevast zei als het even moeilijk was: "Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht".

Ik wens u Zalig Pasen toe en veel leesplezier, dat ook deze Kompas wat licht mag brengen.

Inhoudsopgave

- 4 In gesprek met...
- 6 Pastorale column
- 7 Actualiteiten
- 8 Vanaf de bestuurstafel
- 10 Actualiteiten
- 16 Overzicht vieringen
- 18 Nieuws uit de geloofs-
gemeenschappen
- 27 PCI
- 28 Actualiteiten
- 30 Colofon

FOTO VOORKANT

Buurtpaasvuur 2024

(Foto: Evelien Olimulder)

In gesprek met ...

Op een fraaie maartse voorjaarsochtend ben ik voor het gebruikelijke interview voor deze editie van Kompas neergestreken in de sacristie van de Langeveense parochiekerk. Onder het genot van een lekker kopje koffie ben ik in gesprek met **Gerrit Olimulder, koster van de plaatselijke Pancratiuskerk.**

Wil je jezelf allereerst wat nader aan de lezers voorstellen?

Ik ben 79 jaar geleden in Geesteren geboren en heb daar ook met veel plezier mijn jeugd doorgebracht. Ik ben getrouwd met Truus, zij is een geboren en getogen Langeveense. Daar was destijds bouwgrond beschikbaar en we hebben er een woning gebouwd; we wonen daar al bijna 50 jaar met heel veel plezier.

En je bent al vele jaren koster in de geloofsgemeenschap van Langeveen.

Inderdaad; maar van beroep ben ik tot mijn 57e altijd timmerman geweest. Zo ben ik zo'n dertig jaar werkzaam geweest bij een plaatselijk aannemersbedrijf. Totdat ik ten gevolge van een chronische aandoening werd afgekeurd. Vanaf dat moment ben ik echt vrijwilliger geworden voor de kerk.

Hoe ben je daar zo in gerold?

Eigenlijk ben ik al wel zo'n veertig jaar betrokken bij de kerk. Het is begonnen bij zuster Benigna, huisgenote van de toenmalige pastoor. Ik mocht haar op zondag helpen met het aansteken van de kaarsen.

En dat vond je toen al mooi werk?

Jazeker. Eigenlijk heb ik mij altijd al wel aangetrokken gevoeld voor het werk in de kerk. Sinds 1998 ben ik vaste koster, tot voor enkele jaren samen met Marietje Grootelaar.

Wat is er zo mooi aan het zijn van koster?

Het heeft mij altijd geweldig getrokken. Maar vooral de zorg om het goed laten verlopen van de eredienst heeft mijn bijzondere belangstelling en aandacht. Daar heb ik gewoon iets mee. De vieringen moeten gewoon goed verzorgd zijn en dat vraagt van de koster een goede en nauwgezette voorbereiding.

Vind je het beroep van koster een roeping?

Ja, want anders kun je het naar mijn mening niet met overgave doen. En het vraagt ook veel tijd. Bij de verschillende vieringen en andere kerkgerelateerde activiteiten moet je er gewoon zijn. Gelukkig hebben we de laatste jaren een kostersteam van drie personen. Maar voor een heleboel zaken ben ik wel het aanspreekpunt, zonder overigens mijn collega's daarin tekort te willen doen.



"Het geloof blijft, daar ben ik van overtuigd."

Al die taken overziend, wat doe je dan het liefste?

Ik vind het, zoals gezegd, heel mooi als de vieringen er goed verzorgd uitzien. Daar zie ik ook op toe. En dat vraagt veel tijd en aandacht, bijzonder met de feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Het geeft mij altijd veel voldoening als die weer goed verlopen zijn.

Heb je ook nog andere functies in de plaatselijke geloofsgemeenschap gehad?

Ik ben acht jaar bestuurslid geweest van de toenmalige parochie Langeveen. Ik heb dat met veel inzet en tijdsbesteding gedaan, maar het liefst ben ik toch gewoon koster.

Het thema van dit nummer van Kompas is 'Licht'. Welk gevoel roept dat bij jou op?

Dan moet ik direct aan Pasen denken. Voor de christenen het belangrijkste kerkelijke feest in het jaar. En dan denk ik meteen aan het licht van de kaarsen in de Paaswake en natuurlijk de mooie vlam, het prachtige licht dat in die viering wordt ontstoken aan de paaskaars, symbool van het licht van Christus, die door de dood van Goede Vrijdag met Pasen weer verzezen is. Zo mogen wij dat ieder jaar weer opnieuw gedenken. En dat met een mooie viering in de kerk, met veel mensen, dat geeft gemeenschapsgevoel. Ik kan geen Pasen vieren zonder een mooie kerkelijke viering.

Hoe zie je de toekomst van de kerk?

We zitten in een moeilijke tijd. Het kerkbezoek loopt terug en dat doet pijn. Het gevolg zien we ook heel nadrukkelijk in onze H. Pancratius parochie waar kerken moeten sluiten.

Hoe zie je in dat verband de toekomst hier voor de plaatselijke gemeenschap?

Dat is mij ook allemaal nog niet duidelijk. Door de voorgenomen kerksluiting gaat er natuurlijk het nodige veranderen. Maar het geloof blijft, daar ben ik van overtuigd en met dat in het achterhoofd is er denk ik nog veel wat wel blijft, misschien in een andere vorm.

Heb je tot slot nog een boodschap voor de lezers van dit blad?

Ondanks de moeilijke en zorgelijke situatie waarin kerk en wereld op dit moment verkeren wens ik de lezers van Kompas van harte toe dat het Licht van Pasen mag blijven doorschijnen in het leven van alledag!



Pastorale column



door pastoor Hermens

Het thema van deze Kompas is 'Licht' en tijdens de paasvieringen maken we ook gebruik van duisternis en licht om ons paasgeloof te duiden. Sommige kerkvaders gebruikten daarbij ook de beweging van de zon. Wanneer de zon onder de horizon is, is alles donker. Het is nacht. De nacht staat voor lijden en dood. Het is de afwezigheid van Christus in ons geloof. Met Pasen is de zon opgekomen en met Pinksteren staat de zon hoog aan de hemel. De zon staat voor geloof in Christus. Hij is immers het ware Licht dat ieder mens verlicht.

Ook in de liturgie werken we met licht en duisternis. Met stilte en met feestelijke gezangen. Zo wordt ook tijdens de Paaswake de paaskaars aangestoken. In de duistere kerk wordt een licht ontstoken om de duisternis te verdrijven en de stilte van Goede Vrijdag en Paaszaterdag wordt doorbroken met de eerste klanken. "Licht van Christus" zijn dan ook de eerste woorden die worden gezongen. De verrijzenis wordt aangekondigd. Duisternis en stilte. Ze stonden in de Goede Week voor de dood en het lijden. Met dat kleine beetje licht en die eerste klanken. Ze staan voor nieuw leven, voor verrijzenis. Het begint heel klein, maar na enige tijd verandert de kerk in een kleine zee van lichtjes. Tekens van hoop, geloof, van nieuw leven. Dit beeld symboliseert heel mooi ook het geloof dat leefde bij de getrouwen van Jezus. Het graf is leeg, men wist zich geen raad. Verhalen over opstanding, ze dringen nauwelijks door. Het duurt even voor het licht van Pasen hun harten verlicht.

Wanneer we de Paasverhalen van Jezus lezen, was het ook niet meteen "Alleluja, God zij geprezen, Hij leeft". We horen het aan de vrouwen bij het graf, ze horen een vreugdevolle boodschap maar echt horen doen ze nog niet, want ze zijn toch vol van angst. Angst die hen overweldigt. Alles is nog duister. Die ochtend op de eerste dag van de week, het Paasgeloof was er niet meteen, maar moest groeien. Ook de verandering van nacht naar dag heeft zijn tijd nodig. Zo geldt het ook voor het Paasgeloof. De verschrikkelijkste gedachten gingen door het hoofd van de getrouwen van Jezus en de verwarring moet ontzettend zijn geweest.

De vrouwen aan het graf. Ze leven met vrees en grote vreugde. Twee tegenovergestelde gevoelens, die ontstaan wanneer het leven op de kop wordt gezet. Het begint te schemeren. Het licht schijnt zeker niet volop, maar toch...

Het Paasgeloof moet wortel gaan schieten in het hart van deze vrouwen en bij alle leerlingen van Jezus. Maar ik denk dat dit ook geldt voor alle gelovigen, ook voor alle gelovigen in onze tijd. Want de weg van dood naar leven is in het leven van alle dag niet bekend. Tijdens het pastoraat kom ik veel mensen tegen die inderdaad leven met een geloof van vele vragen en twijfels, maar ook van hoop en vertrouwen. Het hoort bij ons menszijn, bij ons zoeken.

Pasen geeft woorden aan het vertrouwen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Gods bevrijdend en verlossend Woord sterker is. Het is de kracht van Gods liefde, concreet geworden in Gods Woord. En dat Woord is een persoon, Jezus Christus. Dit woord geeft leven, leven in overvloed.

Pasen, de nacht is verdreven, de Zon komt op. Maar het is nog geen middag. De zon staat nog niet hoog aan de hemel. Want het geloof in Jezus' verrijzenis moet groeien. En daar is de Geest voor nodig. Pasen en Pinksteren, ze horen bij elkaar. Maar wij mensen hebben tijd nodig om te wennen aan het volle licht.

Daarom bidden we:

God, schenk ons Uw heilige Geest
zodat we kunnen leven met een levenwekkend Paasgeloof,
dat uw liefde alles overwint.

Dit vragen wij U door Jezus Christus uw Zoon,
de verrezen Heer en onze broeder voor altijd,

Zalig Pasen.

Pastoor Hermens

Vastenactie 2025: toekomst brengen aan kinderen in de Filippijnen

Met dit project van stichting Loop en Werk wordt dit jaar aandacht gevraagd voor kinderen met een lichamelijke beperking uit arme gezinnen in de Filippijnen. Zij leiden een uitzichtloos bestaan.

Met onze hulp kunnen zij naar school en bouwen aan hun toekomst.

Basisschool St. Alphonsus in Mariaparochie, de Aloysiusschool in Geesteren en de Mariaschool in Vasse ondersteunden dit project.

Pastoraal werker Christianne Saris is op de eerste twee scholen komen vertellen over de situatie van de kinderen in de Filippijnen. Het maakte grote indruk op de leerlingen. Vervolgens werd gevraagd wie deze kinderen wilden helpen met een bijdrage. In iedere klas gingen de vingers omhoog.

De leerlingen gaan thuis vragen om een bijdrage of geven iets van hun zakgeld. Op de Mariaschool in Vasse is een contactpersoon van de stichting komen vertellen. De leerlingen van de Mariaschool hebben een sponsorloop gehouden en heel veel rondjes gelopen op een prachtige lentedag. Wij danken alle kinderen hartelijk voor hun geweldige inzet en betrokkenheid!



Vanaf de bestuurstafel

*door secretaris
Karin Roelofs*



Het is weer lente. De dagen worden langer en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Knoppen aan de bomen barsten open, bloemen kleuren de velden en het leven lijkt overal op te bloeien. De lente symboliseert hoop, groei en een nieuw begin.

Zo brengt ook Pasen ons deze boodschap van nieuw leven.

De opstanding van Christus laat ons zien dat zelfs in de donkerste tijden, er licht en vernieuwing kan zijn.

Pasen toont ons dat door geloof, hoop en liefde er altijd een nieuwe lente kan ontstaan in ons hart.

Kerksluiting Reutum

Terwijl we samen stilstaan bij het nieuwe leven dat Pasen ons brengt, kijken we ook met gemengde gevoelens naar de toekomst van onze parochie. Vrijdag 4 april is de kerk van Reutum, een plek met samenkomst, troost en veel dierbare herinneringen, aan de eredienst onttrokken. We leven mee met diegenen die het gemis van de kerk voelen. Maar tegelijkertijd blijven we geïnspireerd door de boodschap van Pasen. Net zoals de geloofsgemeenschappen van Albergen en Fleringen ons laten zien dat we ook na een sluiting nieuwe kansen kunnen vinden om het geloof uit te dragen en de warmte van gemeenschap te blijven koesteren.

Korenbeleid

We kijken ook vooruit, bijvoorbeeld met het werk aan het nieuwe korenbeleid. Onze koren zijn altijd een belangrijke bron van inspiratie en saamhorigheid geweest en samen willen we ervoor zorgen dat hun stemmen blijven klinken in onze parochie. De uitdaging is groot, want we moeten emotie en realiteit zorgvuldig in balans houden. De kosten moeten in verhouding blijven tot het kerkbezoek en voor dit laatste dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Actie Kerkbalans

We willen graag de vele vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet voor Actie Kerkbalans. Hun inzet is onmisbaar voor het voortbestaan van onze parochie. Ook willen we de parochianen bedanken voor hun financiële bijdrage. Alleen zo kan het pastoraal team de zorg bieden die gevraagd wordt.

Afscheid diaken Bert Huitink

Dankbaar voor alles wat hij voor onze parochie en vooral voor het kinder-, jeugd- en jongerenpastoraat heeft betekend, hebben we afscheid moeten nemen van diaken Bert Huitink. Zijn toewijding en eigentijdse manier om het geloof uit te dragen heeft jong en oud geraakt, aan het denken gezet en vooral bewust gemaakt wat christen zijn inhoudt. En hoe kun je mooier afscheid nemen van Bert dan met een Top2000 bijeenkomst! In de volgende editie van Kompas zullen we uitgebreid terugkomen op het afscheid van Bert.



Afscheid

Tenslotte wil ik deze gelegenheid gebruiken om een persoonlijke boodschap te delen. Na acht jaar neem ik afscheid als secretaris van het parochiebestuur. Het is een periode geweest vol mooie momenten, waardevolle samenwerking, emotie en soms uitdagende beslissingen. Het was lang niet altijd gemakkelijk, maar juist de uitdagingen hebben deze periode bijzonder waardevol gemaakt. Samen hebben we mooie momenten gedeeld en belangrijke stappen gezet. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op deze tijd en de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.



Op weg naar Lourdes: een bedevaart van geloof en verbondenheid

De voorbereidingen voor de Lourdesbedevaart zijn in volle gang. Op 21 mei vertrekken twee bussen met pelgrims en vrijwilligers naar Lourdes. Na een overnachting in Nevers komen ze de volgende dag aan op deze bijzondere plek, waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous.

Een bedevaart is meer dan alleen een reis; het is een ervaring van geloof, saamhorigheid en toewijding. Veel pelgrims gaan op zoek naar bezinning, troost of hoop. Wat hen bindt, is het gevoel dat ze deze reis niet alleen maken.



De kracht van vrijwilligers

Zo'n bedevaart vraagt om veel organisatie en inzet. Vrijwilligers spelen hierin een onmisbare rol. Dit jaar zijn er extra helpende handen gevonden in Lucas Thöni en Jesse Verver. Twee tieners die in 2022 al met Rock Solid naar Lourdes gingen. Ze helpen met het in- en uitladen van koffers en rollators, begeleiden pelgrims in rolstoelen en bieden ondersteuning waar nodig. Hun aanwezigheid betekent niet alleen extra kracht en hulp, maar ook een hoop vrolijkheid en enthousiasme.

Op de vraag waarom ze meegaan, antwoorden Lucas en Jesse vol overtuiging:

"Omdat we weten hoe bijzonder deze reis is. We willen graag iets terugdoen en ervoor zorgen dat iedereen, jong en oud, deze bedevaart op een fijne manier kan beleven."

Een reis mogelijk gemaakt door verbondenheid

De bedevaart wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van de parochianen. Tijdens de kerstvieringen is er een kerkdeurcollecte

gehouden voor het Lourdesfonds. Dankzij deze opbrengsten krijgen parochianen die anders de reis niet kunnen bekostigen een financiële steun in de rug. Ook zorgbehoevende pelgrims kunnen door deze bijdrage rekenen op begeleiding van deskundige en ervaren zorgvrijwilligers.

Via de Facebookpagina van de H. Pancratius parochie delen we dagelijks reisverslagen, zodat iedereen de bedevaart kan volgen. We hopen dat deze reis opnieuw een onvergetelijke ervaring wordt, vol bijzondere ontmoetingen en momenten van bezinning.

In de volgende editie van Kompas blikken we hierop terug!

Meimaand - Mariamaand

Gebed tot Maria

**Moeder Maria,
als mensen zijn wij samen op weg.
Als één familie, rondom U verzameld,
zijn wij met elkaar begaan.
Voor sommigen onder ons is de tocht te zwaar,
voor hen willen wij bidden:
Wees een zorgzame moeder, Maria,
voor wie ziek zijn of bedroefd,
en voor hen die leegte
moeilijk kunnen dragen.
Moeder Maria, wij willen in gebed uitspreken
wat soms zo moeilijk te verwoorden is.
Wij willen vreugde delen langs onze weg
en lasten helpen dragen.**

**Maria, gij wijst ons altijd de weg naar Jezus, Uw zoon,
verdiep ons geloof en maak ons vertrouwen sterker,
Blijf bij ons, Maria, op onze levenstocht,
doorheen de vreugdevolle en de moeilijke dagen.
Open altijd onze ogen voor hen,
die wij als tochtgenoten ontmoeten,
maak ons dienstbaar naar uw voorbeeld.
Wees voor ons een veilige gids, Maria,
leid ons langs veilige wegen
en leer ons steeds opnieuw het Licht te ontdekken,
bij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.**

Amen

Uitnodiging jaarlijkse ontmoetingsmiddag



Donderdag 8 mei organiseert de Parochiële Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van onze parochie waar iedereen welkom is. Het belooft een mooie middag te worden. We beginnen met een eucharistieviering in het kader van de meimaand, waarin het pastoraal team zal voorgaan.

Na de ontmoeting met elkaar, onder het genot van koffie en thee, is er een gastspreker uitgenodigd: de in Weerselo woonachtige Wim Wijering, een van

de oprichters van Natuur- en Vogelwerkgroep 'de Grutto'. Wim verzorgt al vele jaren lezingen over diverse natuuronderwerpen. Hij maakt ons deze middag in woord en beeld deelgenoot van zijn boeiende lezing over 'Natuurlijk Noordoost Twente'. U wordt kriskras door de seizoenen geloofdst, waarbij volop aandacht wordt besteed aan allerlei aspecten van moeder natuur. Zo krijgt u bijzondere opnames en onverwachte ontmoetingen te zien en te horen en wordt u gewezen op een aantal natuurontwikkelingen in onze omgeving. Tijdens de pauze worden er hapjes en drankjes geserveerd. Voor een impressie gaat u naar de website: www.nvwgdegrutto.nl

Plaats van samenkomst: café restaurant De Molen, Ootmarsumseweg 203 in Fleringen.

Aanvangstijd: 14:00 uur, zaal open vanaf 13:45 uur.

Einde ontmoetingsmiddag: 17:00 uur.

De eigen bijdrage bedraagt 10 euro.

U kunt zich aanmelden met vermelding van uw naam en telefoonnummer tot donderdag 1 mei bij het centraal secretariaat (contactgegevens zie pagina 30). Van harte welkom!

ijsvogel ~ mannetje op tak ~ foto: Wim Wijering



Vorbereiding op de Eerste Heilige Communie

Vanaf woensdagmiddag 15 januari zijn 31 kinderen uit onze parochie zich aan het voorbereiden op de Eerste Heilige Communie.

Pastoor Hermens begeleidt de kinderen uit Albergen, Mariaparochie en Tubbergen.

Pastoraal werker Christianne Saris de kinderen uit Vriezenveen, Langeveen en Geesteren.

Aan de orde kwamen het scheppingsverhaal, de doop, het kruisteken en het Onze Vader.

Maar ook verschillende bijbelverhalen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen en de betekenis van de H. Communie. Ook werd er regelmatig een bezoek aan de kerk gebracht om het een en ander uit te leggen. De kinderen waren belangstellend en stelden goede vragen.

Het was leuk om met hen op weg te gaan!

De Eerste Heilige Communievieringen vinden plaats op zondag 11 mei om 10:00 uur in Tubbergen en om 12:00 uur in Geesteren.

We wensen de aanstaande communicantjes een mooie tijd en viering toe!





Geloven in de ander.

Pinksteractie
31 mei - 8 juni 2025

Ieder mens telt mee.

help & doneer!

Pinksteractie van 31 mei t/m 8 juni 2025

Week Nederlandse Missionaris zet tijdens de Pinksteractie van 31 mei t/m 8 juni 2025 missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers. Het thema van de actie is 'Geloven in de ander. Ieder mens telt mee'. Door te geloven in de ander, spreken we het vertrouwen en de hoop uit dat elk mens de moeite waard is. De overtuiging dat ieder mens meetelt, herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbare medemens. Onze missionarissen en missionair werkers brengen hoop op plekken waar die het hardst nodig is. Geïnspireerd door hun geloof zetten zij zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Traditiegetrouw hebben we ook in 2025 weer twee bijzondere missionarissen die de Pinksteractie een persoonlijk gezicht geven. Dit jaar zijn dat Mirella en Marc. Lekenmissionaris Mirella werkt sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een vrouwenproject op het platteland en sinds kort bij een doveninstituut. Dankzij de steun van WNM kan ze haar hart volgen en zich inzetten voor een rechtvaardiger wereld. Missionair werker Marc van der Post woont en werkt sinds 2001 in de straatarme volkswijk El Jagüel in Buenos Aires. Hij zet zich met hart en ziel in voor de mensen die het onder toch al moeilijke omstandigheden extra zwaar hebben, zoals kinderen of mensen met een beperking. Net als Mirella en Marc staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander. En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! Kijk voor meer informatie op www.weeknederlandsemissionaris.nl Wilt u ook het missiewerk steunen? Dat kan via bankrekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie.



Hymne voor het Jubeljaar 2025

Voor het Heilig Jaar 2025 is, op initiatief van het Vaticaan, een hymne gecomponeerd, en op verzoek van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen is er een Nederlandse tekst op geschreven, getiteld 'Pelgrims van hoop'.

Deze hymne is door enkele koren in onze parochie ingestudeerd en wordt met enige regelmaat in de vieringen gezongen.



*Oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri
Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk
Muziek: Francesco Meneghello*

Pelgrims van hoop

Refrein:

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vrede en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharderen.

Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: "Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!"

Vieringschema van 19 april t/m 29 juni

onder voorbehoud - zie website voor actuele informatie

Zaterdag 19 april: Stille Zaterdag				
Geesteren	21:00 u	Paaswake	Pastor Huisman	Paastriduüm
Mariaparochie	21:30 u	Paaswake	Pastoor Hermens	Paastriduüm
Tubbergen	19:00 u	Paaswake	Pastoor Hermens en pw Saris	Paastriduüm
Zondag 20 april: Hoogfeest van Pasen				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Langeveen	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Mariaparochie	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	11:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Vriezenveen	10:00 u	Woord & Communie	Diaken Thöni	
Maandag 21 april: Tweede Paasdag				
Langeveen	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zaterdag 26 april: 2e zondag van Pasen				
Langeveen	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Mariaparochie	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Zondag 27 april: 2e zondag van Pasen				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vriezenveen	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zaterdag 3 mei: 3e zondag van Pasen				
Geesteren	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zondag 4 mei: 3e zondag van Pasen				
Langeveen	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Mariaparochie	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Eucharistie	Pastor Huisman	
Zaterdag 10 mei: 4e zondag van Pasen				
Vriezenveen	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zondag 11 mei: 4e zondag van Pasen				
Geesteren	12:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens en pw Saris	Eerste H. Communie GE LA VR
Langeveen	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Mariaparochie	09:00 u	Woord & Communie	Diaken Thöni	
Tubbergen	10:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	Eerste H. Communie AL MP TU
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Zaterdag 17 mei: 5e zondag van Pasen				
Langeveen	19:00 u	Eucharistie	Pastor Huisman	
Mariaparochie	19:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Vasse	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zondag 18 mei: 5e zondag van Pasen				
Geesteren	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zaterdag 24 mei: 6e zondag van Pasen				
Langeveen	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Mariaparochie	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	

Zondag 25 mei: 6e zondag van Pasen				
Geesteren	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vriezenveen	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Woensdag 28 mei: Hemelvaart van de Heer				
Langeveen	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Donderdag 29 mei: Hemelvaart van de Heer				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	met harmonie
Mariaparochie	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Zaterdag 31 mei: 7e zondag van Pasen				
Geesteren	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zondag 1 juni: 7e zondag van Pasen				
Langeveen	09:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Mariaparochie	09:00 u	Eucharistie	Pastor Huisman	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zaterdag 7 juni: Pinksteren				
Geesteren	19:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Zondag 8 juni: Pinksteren				
Langeveen	09:00 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Mariaparochie	09:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	Tuinviering
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Diaken Thöni	
Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag H. Maria, Moeder van de Kerk				
Langeveen	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Mariaparochie	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Zaterdag 14 juni: H. Drie-eenheid				
Langeveen	19:00 u	Woord & Communie	Diaken Thöni	
Mariaparochie	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Vasse	19:00 u	Eucharistie	Pastor Huisman	
Zondag 15 juni: H. Drie-eenheid				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Diaken Thöni	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastor Huisman	
Zaterdag 21 juni: Sacramentsdag				
Langeveen	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Mariaparochie	19:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Vasse	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Zaterdag 22 juni: Sacramentsdag				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u		nog niet bekend	
Vriezenveen	09:00 u	Woord & Communie	Pastoraal werker Saris	
Zaterdag 28 juni: HH. Petrus en Paulus				
Langeveen	19:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Zondag 29 juni: HH. Petrus en Paulus				
Geesteren	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	
Tubbergen	10:30 u	Eucharistie	Pastoor Hermens	
Vasse	09:00 u	Woord & Communie	Werkgroep	

Doordeweekse vieringen: zie website

Viering Eeshofkapel
Zaterdag 15:00 uur

Albergen

Geloofsgemeenschap H. Pancratius

Adres: Hobergenstraat 18, 7665 AJ Albergen

E-mail: info.albergen@hpancratius.nl



Heldengezichten



Op de begraafplaats in Albergen liggen zeven vliegeniers van het Britse Gemeenebest. Ze zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog toen hun vliegtuigen in Albergen en omgeving neerkwamen in de strijd tegen de bezetter. Zeven jonge mannen die niet met hun kameraden terugkeerden naar hun thuisland. Van wie ouders en geliefden geen afscheid konden nemen. Maar van wie de missie voltooid werd in een graf. In een voor hen totaal onbekend boerendorp, ergens in het oosten van Nederland.

Er zijn in die bange jaren ook Albergenaren omgekomen door oorlogsgeweld. Sommigen in het zicht van de bevrijding. En ook zij kregen hun graf op onze begraafplaats.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat Albergen werd bevrijd. De graven met enkel namen en data van hen die omkwamen, zijn stille getuigen van een harde strijd. Van helden, met verhalen die niet vergeten mogen worden. Zeker nu er bijna geen mensen meer zijn die ze uit eigen herinneringen kunnen vertellen.

Daarom plaatst de geloofsgemeenschap Albergen binnenkort in samenwerking met het 4 mei-comité een herdenkingsbord met de foto's en verhalen van Frederick, Richard, Edward, Charles, Barrie, Arthur, Ronald, Herman, Bernard, Jan, Bernard, Gerhard en Herman.

Om ze een gezicht te geven, om hun verhalen levend te houden en om nooit te vergeten.

Het bord krijgt een plek bij de esdoorn die onlangs door Stichting Tukkerstocht t.g.v. 80 jaar bevrijding op de begraafplaats werd geplant.



Fleringen

Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria

Adres: Oldenzaalseweg 98, 7666 LH Fleringen

Telefoon: 0546-621953

E-mail: info.fleringen@hpancratius.nl

Openingstijden: di 15:00-16:00



Feest en lente in Fleringen

Samenkomen is vieren, en 'vieren' stond in feite ook centraal in de eerste twee samenkomsten van 2025.

Op 8 februari was de eerste samenkomst van dit jaar. Een nieuwe start van een jaar. We stonden stil bij de wensen en dromen die we hebben en dat iedereen van waarde is en nodig is. Eén van de wensen was om tijd voor elkaar en voor feestelijke momenten te hebben, waaronder niet te vergeten Carnaval. Bij feest hoort muziek en daar zorgde Multiple Voices met mooie liederen voor!



Wie ziet er nu niet uit naar de lente? Op 15 maart, met een prachtige lenteweek in het verschiet, was dat het thema van de samenkomst. Met passende teksten en gedichten en met medewerking van 'nJoy die de zang verzorgde, werd dit seizoen in het zonnetje gezet! Bloemen horen bij de lente en de werkgroep 'verzorging bloemen' had dan ook fleurige bloemstukken gemaakt, onder andere bij Maria.



Binnenkort begint de verbouwing in het Hart van Fleringen. Dit betekent dat er de komende maanden geen samenkomsten in het Hart van Fleringen kunnen worden gehouden. We hebben echter mooie en inspirerende samenkomsten op andere locaties op het programma staan. Laat u/je verrassen! Informatie volgt via de gebruikelijke kanalen.

ZALIG PASEN !

Geesteren

H. Pancratius

Adres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren

Telefoon: 0546-631216

E-mail: info.geesteren@hpancratius.nl

Openingstijden: do 09:00-10:30



VerLICHTing in Geesteren

Licht heb je nodig om iets te kunnen zien. Er zijn rond de kerk verschillende soorten verlichting. Op de wijzerplaten en wijzers van het uurwerk op de kerktoren zit verlichting om de tijd te kunnen zien. En rond de kerk schijnen schijnwerpers op het kerkgebouw. Ook in het Mariakapelletje in de pastorietaanplanting brandt verlichting. Het valt onze parochianen echter ook op als er geen licht brandt. Rond de kerk was de laatste tijd verlichting defect of stond verkeerd afgesteld, waarover wij van verschillende parochianen reacties hebben ontvangen.



Ondertussen is alle verlichting hersteld of correct afgesteld. Voor wijzerplaat en wijzers is duurzame nieuwe LED-verlichting geplaatst.



De schijnwerpers rond de kerk zijn opnieuw afgesteld zodat ze weer op de kerk schijnen.



Tot slot hebben we door een kabelbreuk, die voor kortsluiting zorgde, de verlichting in de Mariakapel tijdelijk moeten uitschakelen. Met de paasdagen, maar ook daarna zal de verlichting rond en op ons kerkgebouw weer branden, zodat alles weer goed gezien kan worden. En defecte verlichting mag natuurlijk altijd gemeld worden!

Langeveen

H. Pancratius

Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen

Telefoon: 0546-681142

E-mail: info.langeveen@hpancratius.nl

Openingstijden: vr 09:00-10:00



Huisbezoek

Komt er nog weleens iemand van het pastoraal team op huisbezoek?

Het antwoord daarop is heel kort: Ja!

Maar het is wel belangrijk dat wanneer men graag wil dat de pastoor of onze pastoraal werker Christianne Saris bij u aankomt, dat u dan contact met hem of haar opneemt.

Wanneer u ziek bent en een huisarts nodig hebt, dan zal u zeer waarschijnlijk de dokter bellen voor een afspraak. Het heeft weinig zin om maar te wachten tot de dokter uit zichzelf bij u aankomt.

En zo geldt het ook wanneer u de pastoor of onze pastoraal werker wilt spreken over pastorale zaken. Neem dan contact op.

De telefoonnummers vindt u in de colofon van Kompas en in het informatieblad.

Natuurlijk is het ook mogelijk om iemand van de Commissie van Beheer te spreken wanneer het gaat om kerkgerelateerde zaken en coördinatie van pastorale zaken zoals kerkhof, misintenties, etc.

Wilt u iemand spreken van de Commissie van Beheer, dan kunt u contact opnemen met mw. Mariëtte Hesselink (06-30173233) of mailen naar m.hesselink-ubbink@kpnmail.nl



Mariaparochie/Harbrinkhoek

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo/Mariaparochie

Telefoon: 0546-861110

E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nl

Openingstijden: di en vr 09:30-11:30



Wateroverlast op het kerkhof aangepakt

Het voormalige kerkbestuurslid Johan Westerhof (tegenwoordig lid van de kerkhofploeg) vertelt over het ontstaan van de wateroverlast.

Midden jaren '70 van de vorige eeuw dreigde een gebrek aan ruimte op het parochiële kerkhof.



Daarom werd besloten de grote sloot achter de bomen op het kerkhof te dempen. De naastgelegen wal werd in de sloot geduwd, maar er was nog meer zand nodig. Dit werd gehaald van het Lateraalkanaal, dat destijds werd verbreed. Het zand bleek echter van slechte kwaliteit, omdat het veel klei en leem bevatte.

Na verloop van tijd ontstond hierdoor een ondoordringbare laag, waardoor regenwater rechts achter op het kerkhof niet goed kon wegzakken. Het gevolg was dat het water na hevige neerslag veel te lang tussen de graven en op de paden bleef staan.



De kerkhofploeg onder leiding van Hennie Welman heeft dit probleem nu opgelost. Er werd met kruitwagens scherp zand op de paden tussen de graven gebracht. Daarna werd dit zand met een freesmachine vermengd met de harde onderlaag. De verwachting is dat hierdoor het water beter weg kan zakken en de parochianen weer zonder natte voeten de graven van hun geliefden kunnen bezoeken...



Reutum en Haarle

HH. Simon en Judas

Adres: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum

Telefoon: 0541-670204

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Openingstijden: wo 09:30-11:30



Zeventig- en veertigjarige jubilaris dames- en herenkor Reutum

Onlangs heeft onze geloofsgemeenschap twee bijzondere jubilarissen in het zonnetje gezet.

Harrie Hesselink was zeventig jaar lid van het koor en Josephien Havinga-Deperink veertig jaar aan het koor verbonden als organist. De jubilarissen hebben één ding gemeen; ze blonken uit in het aanwezig zijn bij repetities en vieringen.



Muziek speelde altijd een grote rol in het leven van Josephien Havinga. Als achtjarige zat ze al op orgel en speelde ze saxofoon bij de plaatselijke harmonie. Na de middelbare school vervolgde ze haar opleiding aan het conservatorium en bekwaamde zich tevens in het Gregoriaans. In 1985 werd ze aangesteld als professioneel organist bij het dames- en herenkor. Ook is ze nog steeds vaste organist van het koor Da Capo in Saasveld.

Als jongen van 17 jaar trad Harrie Hesselink toe tot het herenkor maar eerst moest hij Gregoriaanse lessen volgen bij meester Brookhuis in Tubbergen.



In die tijd was er slechts één koor met als gevolg dat niet alleen de zondagse viering opgeluisterd werd maar er waren ook talloze rouw- en trouwdiensten waarbij het koor onmisbaar was. Voor Harrie was de Paaswake een jaarlijks hoogtepunt wanneer hij samen met Teussink Jan het welbekende 'Laat juichen' ten gehore bracht.

De geloofsgemeenschap is beide jubilarissen veel dank verschuldigd. Als blijk van waardering speldde pastoor Hermens de jubilarissen de versierselen van de Greorgiusvereniging op. Namens de geloofsgemeenschap werden een cadeaubon en bloemen aangeboden. Na de viering werden door het koor, onder het genot van een hapje en een drankje, de feestelijkheden in het parochiecentrum voortgezet.

Tubbergen

H. Pancratius

Adres: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Openingstijden: wo 09:00-11:00



Bezoek parochiecentrum

Woensdagmiddag 12 maart kwam een groep van oudere parochianen (met begeleiders) in het parochiecentrum samen om weer een bezoekje aan de kerk te brengen. Mensen die nu verblijven in instellingen als TMZ en al jaren niet meer in hun vertrouwde kerk kunnen komen werden met begeleiders naar het parochiecentrum gebracht om een keer weer in hun 'eigen' kerk te mogen zijn. Met koffie, een hapje en drankje werden ze ontvangen.



Er heerste een geweldig goede sfeer, het werd gewoon ouderwets gezellig en vele verhalen werden uitgewisseld. Met behulp van oude doopboeken (we hebben ze vanaf 1683!!!) werd door de pastoor 'geraden' hoe oud sommigen waren en werden ouders en peetouders benoemd. Dat werkte heel erg verrassend en bracht weer nieuwe verhalen naar boven. Er werd een toelichting gegeven op de kerk van nu en die van hun tijd. Discussie kon zo ontstaan maar iedereen was trots en blij met hun verleden en heden. De middag werd afgesloten door een kaarsje op te steken in de kerk. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door

Jacqueline Meupelenberg en worden in meerdere locaties gehouden. Dankzij haar hebben deze wel 'oude' maar niet oud-parochianen een heerlijke middag gehad. Fijn dat we er op deze manier voor elkaar kunnen zijn!



Vrijwilligers

We vragen verschillende vrijwilligersgroepen om hun werkzaamheden en motivatie toe te lichten in het informatieblad. De laatste is de bijdrage van de kerkhofploeg van kerkhof De Esch. Belangrijkste is dat ze het heel graag doen, en dat hun werk zeer gewaardeerd wordt. Maar de uit vijf heren bestaande ploeg raakt wel op leeftijd. Aanvulling is welkom. Elke donderdagmorgen zijn ze aanwezig. Breng ze gerust een bezoekje als u denkt een bijdrage te kunnen leveren. Als we het dan toch over vrijwilligers hebben: zondag 6 juni is er weer de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst na de viering. Alle vrijwilligers, inclusief de koorleden, van onze locatie zijn dan welkom. We willen hier graag iets actiefs van maken en suggesties daarvoor zijn van harte welkom; ook uit andere locaties

Vasse

HH. Joseph en Pancratius

Adres: Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Telefoon: 0541-680201

E-mail: info.vasse@hpancratius.nl

Openingstijden: di 09:30-10:30



Toekomst kerk Vasse

Op 13 maart is er een info-avond gehouden over de toekomst van de kerk in Vasse. Velen waren naar zaal 't Bolscher gekomen om van de Stichting Kerkelijk Erfgoed te horen wat de toekomst zou kunnen worden. De avond was opgedeeld in vier blokken.

Blok 1:

Wat is er tot nu toe door de werkgroep ondernomen?

Welke rol speelt de Stichting Kerkelijk Erfgoed SKE?

Blok 2:

Mogelijkheden m.b.t. herbestemming.
Hoe verlopen de onderhandelingen met het parochiebestuur?

Hoe ziet het voorstel tot aankoop er uit?



Blok 3:

Huidige stand van zaken.
Is het financieel haalbaar?
Wordt het voorstel breed gedragen?

Blok 4:

Forumdiscussie.

Positieve geluiden. De werkgroep kreeg van de 125 aanwezigen een luid applaus om door te gaan. Stichting Kerkelijk Erfgoed gaat de resultaten van deze avond verder uitwerken.



Vriezenveen

H. Antonius Abt

Adres: Oosteinde 19, 7671 AR Vriezenveen

Telefoon: 0546-561210

E-mail: info.vriezenveen@hpancratius.nl

Openingstijden: vr 10:30-11:30



Projectgroep Toekomst Geloofsgemeenschap Vriezenveen

In februari jl. hebben zeven enthousiaste mensen gesproken over de toekomstmogelijkheden voor onze geloofsgemeenschap Vriezenveen.

Na onttrekking van de kerk aan de eredienst en verkoop is in dat gebouw geen ruimte meer voor onze geloofsgemeenschap.

Een mogelijkheid om binding te houden met de kerk en onze geloofsgemeenschap is het creëren van een ontmoetingsplek achter de kerk waar activiteiten georganiseerd kunnen worden zoals:

- de dinsdagmorgenviering
 - 'bezinningsvieringen' in kleine kring met wisselende thema's
 - afscheidsvieringen
 - sociale ontmoeting: b.v. het gebouw twee keer per week openstellen voor mensen die daar behoefte aan hebben
 - eenmalige activiteiten door het jaar zoals met Pasen of Kerst (kerst/paasstukjes maken of activiteit met zang/muziek), Allerzielenviering en Mariavieringen
 - het bieden van een beschutte plek voor parochianen die de begraafplaats bezoeken
 - het gebouw gebruiken als onderkomen voor de vrijwilligers van de groenploeg
 - vitaaldag: extra onderhoud begraafplaats
 - eventueel verhuur aan dagbesteding.
- Maar alles staat of valt met de vraag of er daadwerkelijk behoefte is aan een ontmoetingsruimte en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Door de projectgroep is een vragenlijst opgesteld en meegestuurd met Actie Kerkbalans.

Wij vragen u dringend om deze vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren.

We hopen op veel respons van uw kant zodat we een goed beeld krijgen wat er in onze geloofsgemeenschap leeft. Heeft u de vragenlijst nog niet ingeleverd? Doe hem alsnog in de brievenbus bij de pastorie.

Stand van zaken m.b.t. de renovatie van de begraafplaats

Hovenier Roy von Piekartz heeft met hulp van een aantal vrijwilligers de oude hagen verwijderd. Bedankt beste mensen voor uw inzet! De nieuwe aanplant van de oost- en westzijde van de begraafplaats is inmiddels voltooid. De achterkant moet nog gebeuren. De houtwal achter de begraafplaats is gesnoeid en opgeschoond. Er moet nog een hek geplaatst worden. Het gazon op het voorste deel wordt opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel. Het geeft een kleurrijk aanzien en trekt bovendien insecten aan.



PCI: Er willen zijn voor u

De PCI H. Pancratius is een Caritasinstelling die wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken.

Caritas betekent immers: christelijke liefde, naastenliefde.



Licht

Het thema van deze Kompas is 'Licht'. Wanneer we dit woord opzoeken in de VanDale komen er veel betekenissen naar voren. Zo gaat het over het natuurverschijnsel, maar ook over de tegenstelling van donker. En zoeken we verder in de VanDale, dan komen we ook de toelichting tegen op licht. En velen daarvan passen bij het werk van de PCI:

- Gemakkelijk; vele handen maken licht werk. Dan denken wij aan onze kerstactie waarbij wij door veel mensen geholpen worden.
- Niet zwaar; wij hopen met onze activiteiten het leven voor mensen iets lichter te maken.
- Gelovig worden; de PCI is ontstaan vanuit de katholieke kerk.

En zo zien wij onze activiteiten voor de PCI ook. Wij hopen dat wij de mensen die het nodig hebben, een klein beetje licht kunnen brengen. En welk licht dat dan ook mag zijn, wij hopen dat het hen helpt.

Mocht u iemand zijn die licht en daarmee ook lucht nodig heeft of kent u iemand? Neem dan contact met ons op!

Paasactie

Het diaconaal beraad verzorgt met Pasen elk jaar een paaspakket voor inwoners van de parochie die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PCI ondersteunt deze actie financieel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het diaconaal beraad.

Contact

Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kan dat op verschillende manieren.

U kunt contact opnemen met de weekwacht, tel. 06-20430155 of met het pastoraal team voor telefonisch contact of een huisbezoek. Ook kunt u via de mail: pci@hpancratius.nl contact opnemen met de bestuursleden. Het bestuur van de PCI bestaat uit Anneloes Lummen (voorzitter), Edwin Plegt (penningmeester) en Irene Rozendaal (secretaris).

Hoe kunt u helpen?

- Maak ons attent op mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
- Bied uw talenten aan om het plaatselijke diaconie- en caritasnetwerk te verstevigen
- Help ons met een gift of donatie via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151429251

Paasverhaal: Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena naar het graf loopt. Het natte gras kriebelt tegen haar benen als ze de tuin in loopt. Ze merkt het niet. Haar wangen zijn net zo nat als haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen haar gedachten. Steeds opnieuw duiken de beelden op van die verschrikkelijke gebeurtenissen. Haar Jezus is er niet meer. Machteloos heeft ze staan toekijken toen hij gevangen werd genomen en werd afgevoerd. Om haar heen schreeuwden de mensen "Kruisig hem!" Met haar handen op haar oren schreeuwde zij keihard: "HOUD JE MOND!" Maar haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met een schok staan. Voor haar ligt het graf, maar de zware steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze die niet kon weggrollen, ligt niet meer op zijn plek. Het graf is open en uit de verte kan ze al zien dat er niemand meer in ligt. Ze kan haar ogen bijna niet geloven. "Nee, nee, nee...", mompelt ze, terwijl ze het graf in rent. Het is inderdaad leeg.

"Nee!" schreeuwt Maria nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop dat ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit, wie dan ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat Maria op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze de voetstappen niet hoort aankomen. "Mevrouw, waarom huil je? Wie zoek je?" hoort ze. "O meneer! Heeft u mijn vriend gezien? Hij is weg... Hebben ze hem meegenomen? Weet u waar Jezus is?" ratelt ze. Ze hoopt zó dat hij wat gezien heeft.

"Maria", zegt de man. Met een ruk kijkt ze op. Voor haar ziet ze het vertrouwde gezicht. "Meester!" roept ze.

Zo snel als haar voeten haar kunnen dragen, rent ze op hem af, haar armen gespreid.

"Raak me niet aan, dat kan nog niet", hoort ze. "Maar ga naar de stad en vertel wat je gezien hebt".

Het kost haar moeite om Jezus weer de rug toe te keren. Maar ze weet dat dit haar taak is. En zo snel als ze kan, rent ze naar de stad.

Dit móet iedereen horen!



Paaswoordzoeker

V	R	U	U	V	E	R	R	I	Z	E	N	I	S	L	A	N	
A	A	S	U	R	T	E	P	G	I	D	V	D	T	L	G	E	
T	K	S	H	E	D	T	N	T	O	P	O	J	P	E	A	E	
H	O	L	T	A	I	A	K	O	A	O	O	E	A	N	D	T	
C	O	C	R	E	Z	A	P	L	R	J	R	R	A	T	N	S	
I	R	R	H	F	N	W	M	N	C	U	J	U	S	E	O	D	
L	E	T	O	E	A	T	E	H	V	D	A	Z	K	F	Z	I	
V	I	L	T	T	A	N	R	I	A	A	A	A	A	E	M	E	
N	W	S	E	K	T	I	P	O	E	S	R	L	A	E	L	H	
N	A	R	K	A	S	A	S	K	M	R	E	E	R	S	A	R	
V	A	E	K	T	M	A	R	I	A	M	E	M	S	T	P	A	
R	N	A	U	V	U	U	R	Z	E	G	E	N	I	N	G	A	
E	E	S	H	P	I	G	N	I	S	S	O	L	R	E	V	B	
U	G	N	I	S	R	N	E	L	A	R	T	S	T	S	C	K	
G	E	K	W	A	H	I	J	R	E	T	A	W	I	J	W	N	N
D	Z	E	F	E	N	H	A	L	L	E	L	U	J	A	E	A	
E	G	S	U	Z	E	J	N	E	L	E	T	S	O	P	A	D	

APOSTELEN
 CHRISTUS
 DANKBAARHEID
 DOOPWATER
 DOORNENTAK
 EIERN
 GRAF
 HAAN
 HALLELUJA
 JERUZALEM
 JEZUS
 JUDAS

KIP
 KRUISWEG
 LENTEFEEST
 LICHT
 LOFZANG
 MARIA
 PAASKAARS
 PALMTAKKEN
 PALMZONDAG
 PETRUS
 STEEN
 STRALEN

VASTENAKTIE
 VASTENTROMMELTJE
 VERLOSSING
 VERRADER
 VERRIJZENIS
 VOORJAAR
 VREUGDE
 VUUR
 VUURZEGENING
 WIEROOK
 WIJWATER
 ZEGEN

COLOFON

CENTRAAL SECRETARIAAT

*Karin Grunder, Ellie Harmelink,
Angeline Kienhuis en Henny Wiersma*

ALGEMEEN ADRES

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

Website: www.hpancratius.nl

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

dinsdag: 09:00 uur - 12:00 uur

en 13:30 uur - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur

vrijdag: 09:00 uur - 12:00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

E-mail:

begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag: 09:00 uur - 13:00 uur

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

E-mail: administratie@hpancratius.nl

PASTORAAL TEAM

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag gehele dag

en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

Vicevoorzitter: vacant

Secretaris: Mw. K. Roelofs-Haarhuis

Telefoon: 06-83897776

E-mail: k.roelofs@hpancratius.nl

Penningmeester: B. Mensink

Telefoon: 06-83398672

E-mail: b.mensink@hpancratius.nl

Onroerend goed: T. Linneman

Telefoon: 06-17090739

E-mail: t.linneman@hpancratius.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

Anneloes Lummen, voorzitter

Irene Rozendaal, secretaris

Edwin Plegt, penningmeester

E-mail: pci@hpancratius.nl

Telefoon via weekwacht: 06-20430155

WEEKWACHT

In dringende pastorale situaties

Telefoon: 06-20430155

REDACTIE KOMPAS

Karin Grunder, Evelien Olimulder,

Johan Steggink en Arie Vreeswijk

Redactieadres: kompas@hpancratius.nl

Copyright H. Pancratius parochie
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze
worden gereproduceerd of vermenigvuldigd
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.



<https://www.facebook.com/hpancratius.nl>

De volgende editie van Kompas
verschijnt eind juni



LENFERINKPAUS

accountants en adviseurs

ZUIVER

UITVAARTBEGELEIDING



Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag

Christel Bruggink - Bruns

☎ 06 443 227 66 - 24/7 bereikbaar
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl





Licht



KiK

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruijen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de hele weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.



Uit Marcus 16,5-6a

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns