

Locatie Geesteren



Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

Parochiebode

6 april t/m 12 april 2026

Parochiesecretariaat:

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216

Openingstijden:

Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
Liefst inleveren in de bus aan de
zijkant van de pastorie op elk gewenst
moment of bij het secretariaat (zie
tijden). Alle intenties die vóór
dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven
worden in de eerstvolgende
parochiebode vermeld.

Misintenties:

Digitaal kan ook:

bode.geesteren@hpancratius.nl

Kerkhof en aulabeheer:

H. Lammertink, Broenenstraat 41,
tel. 06-38898053

Bankrekeningnummer:

NL43 RABO 0115 7924 49

Emailadres:

bode.geesteren@hpancratius.nl

Website:

www.hpancratius.nl

Weekwacht:

Voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u 06-20430155.

Ziekte:

Indien u bezoek wenst te ontvangen van
een pastor van het pastorale team, kunt
dit doorgeven aan een pastor of aan het
parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen:

Bij voorkeur via mail:

info.geesteren@hpancratius.nl of
telefonisch op donderdagmorgen tussen
9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur – 12.00 uur

Woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur

Donderdag: 09.00 uur - 12.00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Dorpsondersteuner Geesteren

Nicole Bekhuis; 06- 27003393

Pasen: droom of werkelijkheid?

Pasen, het feest van leven en licht. In de tuinen en plantsoenen zien we overal het jonge groen verschijnen. Narcissen en tulpen kleuren de tuinen en de forsythia en de magnolia bloeien prachtig. Door het ingaan van de zomertijd is het 's avonds een uur langer licht. Het is voorjaar. Daar worden we blij van.

Maar tegelijkertijd zijn we ook bezorgd. We kunnen ons niet afsluiten voor de oorlogen en het geweld op vele plaatsen in onze wereld. Wij leven hier in veiligheid, maar elders hebben mensen geen leven. Tegelijkertijd hebben we vaak zelf ook een kruis te dragen. Kunnen we dan wel van harte Pasen vieren?

Geloof word je niet zomaar gegeven, maar daar moet je mee aan de slag. Zoals de vrienden van Jezus die na zijn dood vasthielden aan wat Hij hen gevraagd had. Ondanks hun verdriet en angst, ondanks alles wat er gebeurd was, kwamen ze toch bij elkaar. Ze braken het brood. Ze lazen de verhalen uit hun Heilige Boeken over licht dat de duisternis overwint. Over God die niemand verloren laat lopen. En gaandeweg, vierend, biddend, pratend met elkaar, ontstaat aarzelend, voorzichtig het geloof dat Hij leeft, tussen hen en in hen. En daarmee gaan ze op weg naar mensen, om hen licht en hoop te brengen.

Dat wij, ondanks alles, ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar net als de leerlingen verbonden blijven met Hem, die weet wat lijden is en het allemaal heeft meegemaakt. Maar ons ook voorgegaan is in een ander leven. Dat hij ons houvast mag blijven, onze hoop. Dat we in zijn Geest mogen leven en er zijn voor elkaar. Elkaars gastheer of gastvrouw zijn, luisteren en zien

wat gedaan moet worden. Dan zullen we het Leven vinden dat van Hem komt en kunnen we zeggen: "Hij leeft!"

Mede namens pastoor Hermens, wens ik u van harte een Zalig Pasen!

Pastoraal werker Christianne Saris

LITURGIEKALENDER:

Donderdag 2 april 2026

18.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Herenkoor
Paastriduüm – Witte donderdag
In de kerk

Vrijdag 3 april 2026

15.00 uur Kruisweg, parochiële werkgroep
In de kerk

Vrijdag 3 april 2026

20.30 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Cantare
Paastriduüm – Goede Vrijdag
In de kerk

Zaterdag 4 april 2026

21.30 uur: Eucharistieviering, Paaswake, pastoor Hermens, mmv Cantare
Paastriduüm - Stille Zaterdag
In de kerk

Zondag 5 april 2026

09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, mmv Herenkoor
Pasen. In de kerk

Zaterdag 11 april 2026

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Herenkoor

In de kapel

Zondag 12 april 2026

12.00 uur: Eucharistieviering – **Eerste Heilige Communie**

Pastoor Hermens en pastor Saris, mmv Kinderkoor

In de kerk

Donderdag 16 april 2026

19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens

In de kapel

Zondag 19 april 2026

09.00: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Herenkoor

In de kapel

Na afloop viering koffiedrinken.

Jaargedachtenissen en intenties

Zaterdag en zondag 4 en 5 april 2026; Pasen

Jaargedachtens: Marietje Brammer-Oude Vrielink

Intenties: Rieky Telgenkamp-Hoek, Alphons Nobbenhuis, Gerard Nobbenhuis, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, ouders Wermelink-Kraayvanger, Truus Ankoné-Kokhuis, overleden fam. Krone-Rikhof, Herman en Ans Huis in 't Veld-Lansink, ouders ten Velde-Maathuis, Jan en Helena Olimulder-Oude Wesselink, Alwie Olimulder, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Gerrit en Gerard Hemmer, ouders Lohuis-Paus, fam. Waaijer-Schothuis, ouders Alberink-Bekhuis, Joop Hilberink, Elly Hemmer-Droste, ouders Hemmer-Kienhuis, Ben Paus, ouders Lammerink-Roelofs,

Gerard en Marie Waaijer-Bekhuis, Hein en Riek Kock-Leus, Hein en Sien Waaijer-Schröder, ouders Hagenvoort-Kemna, ouders Masselink-Oude Wesselink, Frans Krikhaar, Harry Steggink, Herman Kraayvanger, ouders oude Nijeweme-oude Geerdink, Ben Pegge, Harrie Gehring, ouders Hemmer-Booijink, Ton en Marc Tibbe, Harrie Kreuwel, Jan en Annie Rekers-Hoek, Jinthe Stange, Harrie Nobbenhuis, ouders Nobbenhuis-Reinerink, ouders Blokhuis-Horst, Jan en Patrick Schröder, Herman Paus en Annie Nijhuis-Paus, Harry Meinders, fam. Meinders-Leus, Bennie Ophof, fam. Ophof-Krone, fam. Olimulder, Femke Haarhuis en familie, ouders Roosendaal-Aveskamp, Gerrit en René ter Halle, Gerard Oude Hengel, Toon & Santje Oude Hengel, Hein en Mien Oude Voshaar, Siny Hilberink-Broenink, Henk Geerdink, Jan Teikotte, Mien Grootelaar-Kuipers, Hennie Ophof, Lowie Kamphuis, Bennie Nijhuis, Fien Kruse-ten Winkel, fam. Leus-Jansen, ouders Wesselink-Hake, Truus Ter Wee-Oude Voshaar, ouders Ter Wee-Oude Hergelink, ouders Oude Voshaar-Mensink, Paul Engbers, Frans Lenferink en Eric Lenferink, Frans Busscher

Zaterdag en zondag 11 en 12 april 2026

Intenties: opa Jan Schröder, Patrick Schröder, Siny Hilberink-Broenink, Henk Geerdink, Jan Teikotte, Mien Grootelaar-Kuipers, Hennie Ophof, Lowie Kamphuis, Bennie Nijhuis

Overleden parochianen in de periode van woensdag 25 maart t/m dinsdag 31 maart 2026

- Marie Vrerink – Mensen in de leeftijd van 91 jaar uit Langeveen
- Lien Braakhuis – Kamphuis in de leeftijd van 85 jaar uit Geesteren. Ze behoorde bij de geloofsgemeenschap Reutum.

Actie kerkbalans

De actie kerkbalans start in onze parochie op 7 april en duurt tot 15 april. De brieven worden weggebracht, enveloppen worden opgehaald. Wij, als parochiebestuur, zijn dankbaar aan de bezorgers en eenieder die de actie kerkbalans dit jaar weer mogelijk maken. En natuurlijk zijn we ook dankbaar aan hen die hun financiële bijdrage gaan geven. Samen maken we kerk-zijn mogelijk.

Mededeling van het parochiebestuur, pastoraal team en staf van Aartsbisdom Utrecht

Hierbij een belangrijke mededeling namens het parochiebestuur en het pastoraal team alsook namens de staf van het Aartsbisdom Utrecht.

Met ingang van 1 augustus aanstaande zullen vier pastoors in het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe pastoorsbenoeming ontvangen en de pastoor van Oldenzaal en omgeving zal dan met emeritaat gaan. Onze pastoor Hans Hermens is één van de vier priesters die een nieuwe pastoorsbenoeming zal ontvangen. Hij zal vanaf 1 augustus a.s. pastoor zijn van de parochie St. Jan

de Doper dat is Mijdrecht en omgeving (het Noordwesten van de provincie Utrecht).

De aartsbisschop van Utrecht heeft inmiddels ook een opvolger benoemd. Het betreft pastoor Karel Donders. Momenteel is hij pastoor van Elst en omgeving. Tevens is er ook een tweede priester benoemd, pastor Paulus Tilma. Inmiddels hebben de pastorale teams en de parochiebesturen van de H. Pancratius en de H. Plechelmus Parochie kennis gemaakt met de nieuwe pastoor en de tweede priester. Zij zien hun komst met vertrouwen tegemoet.

Voor de parochie H. Pancratius en H. Plechelmus betekent dit dat zij vanaf 1 augustus aanstaande één pastoor gaan delen en ook een tweede priester. Pastoor Donders en pastor Tilma zullen gaan samenwerken met de overige leden van de pastorale teams van beide parochies.

Pastoor Hermens zal eind juli afscheid nemen, maar daar zullen wij u later meer over informeren.

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag van de parochie

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie nodigt iedereen van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van onze parochie, op donderdagmiddag 7 mei 2026.

De middag vindt plaats bij Zaal Kottink in Geesteren. Om 14.00 is er een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Het pastoraal team zal voorgaan en het koor Cantare uit Geesteren zal de zang verzorgen. Er zal ook een muziek bingo gehouden worden. Daarnaast is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten!

Om 17.00 wordt de middag afgesloten.

De eigen bijdrage is 10 euro. Graag aanmelden bij Monique Heppenhuys van het centraal secretariaat. Per mail: m.heppenhuys@hpancratius.nl of telefonisch: tel. 06-33564002 op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Van harte welkom!

Europa Kinderhulp

“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je zomer

Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn.

Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen, waar de kinderen zo'n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knutselen.

Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden via www.europakinderhulp.nl

Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doe je mee?

Voor meer informatie kun je terecht bij info@europakinderhulp.nl

Dames Vereniging Geesteren.

Dames onze kegelavond is donderdag 9 April aanstaande bij kegelcentrum Nijhuis in Mander
Aanvang 19.30 uur.

U kunt op eigen gelegenheid ernaar toe gaan.

Er is ook weer een leuk prijsje te winnen.

Wij hopen zoveel mogelijk leden te ontmoeten zodat het een gezellige en sportieve avond wordt.

Ook kunt u zich nog opgeven voor het reisje op 19 mei, bij Irma.