



## Informatieblad

### Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Reutum en Haarle

11-12 april 2026

Tweede zondag van Pasen.

56e jaargang, nr. 8

*Het voorwoord van het pastoresteam is van vorig weekend maar toen was er in onze geloofsgemeenschap geen informatieblad. Vandaar dat het alsnog dit weekend wordt geplaatst.*

### **PASEN: DROOM OF WERKELIJKHEID?**

Pasen, het feest van leven en licht. In de tuinen en plantsoenen zien we overal het jonge groen verschijnen. Narcissen en tulpen kleuren de tuinen en de forsythia en de magnolia bloeien prachtig. Door het ingaan van de zomertijd is het 's avonds een uur langer licht. Het is voorjaar. Daar worden we blij van.

Maar tegelijkertijd zijn we ook bezorgd. We kunnen ons niet afsluiten voor de oorlogen en het geweld op vele plaatsen in onze wereld. Wij leven hier in veiligheid, maar elders hebben mensen geen leven. Tegelijkertijd hebben we vaak zelf ook een kruis te dragen. Kunnen we dan wel van harte Pasen vieren?

Geloof word je niet zomaar gegeven, maar daar moet je mee aan de slag. Zoals de vrienden van Jezus die na zijn dood vasthielden aan wat Hij hen gevraagd had. Ondanks hun verdriet en angst, ondanks alles wat er gebeurd was, kwamen ze toch bij elkaar. Ze braken het brood. Ze lazen de verhalen uit hun Heilige Boeken over licht dat de duisternis overwint. Over God die niemand verloren laat lopen. En gaandeweg, vierend, biddend, pratend met elkaar, ontstaat aarzelend, voorzichtig het geloof dat Hij leeft, tussen hen en in hen. En daarmee gaan ze op weg naar mensen, om hen licht en hoop te brengen.

Dat wij, ondanks alles, ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar net als de leerlingen verbonden blijven met Hem, die weet wat lijden is en het allemaal heeft meegemaakt. Maar ons ook voorgegaan is in een ander leven.

Dat hij ons houvast mag blijven, onze hoop. Dat we in zijn Geest mogen leven en er zijn voor elkaar. Elkaars gastheer of gastvrouw zijn, luisteren en zien wat gedaan moet worden. Dan zullen we het Leven vinden dat van Hem komt en kunnen we zeggen: "Hij leeft!"  
Mede namens pastoor Hermens, wens ik u van harte een Zalig Pasen!

Pastoraal werker Christianne Saris

### **Colofon pastores:**

#### **J.H.T.P.M. Hermens, pastoor**

Maandag afwezig  
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.  
Telefoon: 0546-622196  
E-mail: [pastoorhermens@hpancratius.nl](mailto:pastoorhermens@hpancratius.nl)

#### **C.M. Saris, pastoraal werker**

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig  
Telefoon: 06-20428594,  
E-mail: [c.saris@hpancratius.nl](mailto:c.saris@hpancratius.nl)

#### **Centraal secretariaat H. Pancratius parochie**

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen  
E-mail: [info@hpancratius.nl](mailto:info@hpancratius.nl), tel. 06-33 56 40 02

#### **telefonisch bereikbaar op**

dinsdag, woensdag en donderdag: 09.00-12.00 uur

#### **Begraafplaatsadministratie**

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,  
E-mail: [begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl](mailto:begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl),  
tel. 06-17808864,

**telefonisch bereikbaar op** woensdag: 09.00 uur-13.00 uur.

#### **Financiële administratie**

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen  
E-mail: [administratie@hpancratius.nl](mailto:administratie@hpancratius.nl)

**De website van de H. Pancratius Parochie is: [www.hpancratius.nl](http://www.hpancratius.nl)**

## **LITURGISCHE VIERINGEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:**

Voor vieringen in de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie zie de website of Op en Rond de Essen.

## **VIERINGEN DE EESHOF:**

Elke zaterdagmiddag om 15.00 uur is er een viering in de kapel van de Eeshof (Hof van Tubbergen). Iedereen is van harte welkom!

## **OVERLEDEN:**

29 maart te Geesteren (Erve Mensman): Lien Braakhuis-Kamphuis, 85 jaar.

## **JAARLIJKSE ONTMOETINGSMIDDAG VAN DE PAROCHIE:**

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie nodigt iedereen van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van onze parochie, op **donderdagmiddag 7 mei 2026**. De middag vindt plaats bij Zaal Kottink in Geesteren. Om 14.00 uur is er een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Het pastoraal team zal voorgaan en het koor Cantare uit Geesteren zal de zang verzorgen. Er zal ook een muziek bingo gehouden worden. Daarnaast is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten! Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten. De eigen bijdrage is € 10,--.

Graag aanmelden bij Monique Heppenhuis van het centraal secretariaat. Per mail: [m.heppenhuis@hpancratius.nl](mailto:m.heppenhuis@hpancratius.nl) of telefonisch: tel. 06-33564002 op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Van harte welkom!

## **HEMELVAARTSDAG DAUWTRAPPERSVIERING TE HERTME:**



Op 14 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om 6.30 uur in de ochtend. De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door het dames- en herenkoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naastgelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. Wij heten u opnieuw van harte welkom.  
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

### **OPBRENGST VASTENACTIE:**

Dit jaar heeft de Vastenactie in onze geloofsgemeenschap het mooie bedrag opgeleverd van € 572,95. Dit bedrag zal worden besteed aan het project 'Zorg voor kinderen in Bolivia'. Met uw steun hopen we dat deze kinderen in het Amazone-oerwoud een betere toekomst tegemoet mogen gaan. Namens de kinderen en Vastenactie Nederland hartelijk dank voor uw bijdrage.

### **ROPARUN 2026:**

***Verbind de ketting – 550 km – SAMEN met Team 35 “Duyf on the Move” – Een tocht vol menselijkheid.***

De Roparun is een estafetteloop van 550 km en komt van 23-25 mei 2026 door uw dorp of stad. Met de Roparun wordt geld ingezameld voor mensen met kanker die niet meer beter worden. De opbrengst gaat naar de palliatieve zorg, zorg die warmte, aandacht en verlichting brengt wanneer elke dag kostbaar is. In 2026 lopen wij de Roparun om iets te betekenen voor mensen in hun laatste levensfase, met het motto van de Stichting Roparun in onze gedachten: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer aan het leven toegevoegd kunnen worden”

### ***Het project: Ketting van verbondenheid***

Dit is geen gewone ketting maar een ketting waarin elke schakel verbondenheid van ons team symboliseert, met mensen die in hun laatste levensfase zijn. Aaneengeschakelde steun! Wij willen daarom een denkbeeldige ketting van 550 km langs de hele route vormen. Echter niet alleen. Maar samen met u, omdat de Roparun door uw stad of dorp komt. Een symbolische ketting van verbondenheid, ondersteund met uw liefde én gesmeed door honderden scholen,

verenigingen, bedrijven, organisaties; 15 lokale Radio/TV omroepen; doorkomspunten en verder iedereen die een schakel wil worden. Elke schakel zegt: je staat er niet alleen voor.

***Bekijk onze video: Team Duyf - Video***

Word een schakel, kleine gebaren maken een groot verschil.

Bijdragen kan simpel door o.a.:

- een online donatie direct aan Team 35 - Duyf on the Move of onderstaande QR-code
- een sponsorpot neerzetten op de bar of bij uw kassa
- een lege flessen actie organiseren
- aandacht in nieuwsbrief of clubblad
- een sponsorloop op school (draaiboek beschikbaar)
- ons initiatief delen zodat de ketting meer en meer schakels krijgt, het gaat niet om hoe groot het is, het gaat om wat het betekent.



***Waarom uw steun telt***

Uw gebaar geeft iemand die u misschien nooit zult ontmoeten een beetje extra liefde, aandacht en menselijkheid. Juist wanneer dat het meest nodig is. Samen maken we iets bijzonders. We bouwen samen met u aan een ketting van liefde, steun en verbondenheid. Iets dat uniek en nog nooit eerder is gedaan in 35 jaar Roparun.

**EUROPA KINDERHULP ZOEKT VAKANTIEGEZINNEN:**

***“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je zomer***

Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse vakantiegezinnes. De kinderen, die thuis onder moeilijke omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even onbezorgd kind te kunnen zijn.

Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnes, waar de kinderen zo’n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt.

Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knutselen.

Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden via [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl)  
Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap.  
Doe je mee? Voor meer informatie kun je terecht bij [info@europakinderhulp.nl](mailto:info@europakinderhulp.nl)

### **ROEPINGENZONDAG 26 APRIL:**

Op de vierde zondag van Pasen viert de Kerk de ‘zondag van de Goede Herder’, die ook wel Roepingenzondag wordt genoemd. Dit jaar is dat op zondag 26 april. Elk jaar horen we in de mis dan een Evangelieverhaal waarin Jezus zichzelf vergelijkt met een herder. Op Roepingenzondag bidden we dat veel mensen de stem van de Goede Herder horen en de weg volgen die Hij hen wijst.

“Wees wie God bedoeld heeft dat je bent en je zult de wereld in vuur en vlam zetten.” Met deze uitspraak zet de H. Catharina van Siena ook in onze tijd roeping en het volgen van de roepstem van God in de volle schijnwerpers. Het leven krijgt pas zijn ware glans en uitstraling als ik mijn leven leef in verbondenheid met en vanuit God die mij geschapen heeft.

Zelf ben ik gefascineerd door die Bijbelteksten die wijzen op het leven dat gevonden kan worden als ik Gods roepstem maar durf te volgen. In het Oude Testament klinkt deze roepstem door Mozes: “Kies dan het leven [...] door Jahwe uw God te beminnen, naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven” (Deut. 30,19-20). In het Nieuwe Testament zegt Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed” (Joh. 10,10). Natuurlijk kan iedereen goed leven, God zegt immers dat Hij de zon laat opgaan over iedereen (vgl. Mat. 5,45). Iedereen kan het goede uit Gods schepping halen. Echter, wil ik echt in volheid leven, dan dagen deze Bijbelverzen mij uit Gods roeping te volgen. Wat mis ik, of heb ik gemist, iedere keer wanneer ik in mijn leven een andere weg zou gaan of ben gegaan? Paus Benedictus XVI heeft dit mooi verwoord toen hij zei “de wereld biedt je comfort, maar je bent niet gemaakt voor comfort. Je bent gemaakt voor grootsheid.” Leven in overvloed, dat is leven in overeenstemming met Gods roeping voor mijn leven.

Zoals Henri Nouwen heeft aangegeven in zijn boek 'Een parel in Gods ogen' is het niet gemakkelijk de stem van God te horen "te midden van het geraas van al die andere stemmen die ons in het moderne leven dagelijks, onophoudelijk toeroepen." Het blijft daarom belangrijk om mogelijkheden te creëren, thuis en in parochies waar Gods roepstem gehoord kan worden. De roepingeraad van het Aartsbisdom Utrecht biedt hierbij ondersteuning door materiaal en eigen initiatieven. Maar bovenal blijft het belangrijk in het gebed de Heer te vragen om arbeiders te zenden voor de oogst (Luc. 10,2). Daarom nodig ik graag iedereen uit te bidden om roepingen en zich aan te sluiten bij de 'Vrienden van het Ariënsinstituut', de gebeds- en tevens donateurskring rond het Ariënsinstituut ([www.ariensinstituut.nl/vrienden](http://www.ariensinstituut.nl/vrienden)). Immers, zonder financiële middelen lukt het ook ons niet om ons ten volle in te zetten voor roepingen. Uw steun en verbondenheid zijn hierbij onmisbaar.

mr. E.G.W. Rozeman MA  
*Rector Ariënsinstituut*

Wie er zelf wel eens over nadenkt om priester of diaken te worden, kan voor een oriënterend gesprek contact opnemen met rector Rozeman, e-mail: [rector@ariensinstituut.nl](mailto:rector@ariensinstituut.nl).

*Uit: Parochiebladenservice van het Aartsbisdom Utrecht.*

### **JAARLIJKSE VERKOOPACTIVITEIT 14-15 JARIGEN REUTUM:**

Op **vrijdagavond 10 april** kunt u leden van de 14-15 jarigen Reutum aan de deur verwachten. Wij houden die avond onze jaarlijkse verkoopactie. In samenwerking met Slagerij Lindeman van de Reutumse slager Erik Kuipers kunnen we weer een leuke actie houden. Met de opbrengst van deze sponsoractie worden gezamenlijke sportieve activiteiten voor de leden georganiseerd. Namens de 14-15 jarigen Reutum alvast hartelijk dank voor jullie steun.

**Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).**  
**TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642.**  
**Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678 (24 uur bereikbaar).**  
**Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).**  
**Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie: 06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).**  
**Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.**  
**Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.**

### **GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS:**

Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,  
tel. 0541-670204.

E-mail: [info.reutum@hpancratius.nl](mailto:info.reutum@hpancratius.nl)

Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. H. Pancratius – Reutum.

### **Belangrijke telefoonnummers:**

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met **de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55**

Algemene vragen:	Marga Nijhuis	06-12540863
	Siny Poppink	06-83520907

Meldingen schade enz. aan en

rond de kerk en het kerkhof:	Johan Deterink	06-28383524
------------------------------	----------------	-------------

Coördinator koster:	Gerard Vrooijink	06-51297479
---------------------	------------------	-------------

Avondwake en uitvaart:	Hennie Deterink	670210/06-55177591
------------------------	-----------------	--------------------

Aulabeheer/bezoek aan de aula:	Petra Steggink	06-21567842
--------------------------------	----------------	-------------

Reserveren parochiecentrum:	Anita Hemmer	06-22545207
-----------------------------	--------------	-------------

Abonnement informatieblad:	Marian Vrooijink	06-14371982
----------------------------	------------------	-------------

**Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier van [www.hpancratius.nl](http://www.hpancratius.nl)**

**Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend van 25-26 april. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot uiterlijk ma. 20 april 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7, tel. 06-24 52 54 32, e-mail: [a.booyink@hotmail.com](mailto:a.booyink@hotmail.com).**