



Informatieblad
Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Reutum en Haarle

25-26 april 2026

Vierde zondag van Pasen.

56e jaargang, nr. 9

GEBED:

Dit gebed van Hein Stufkens willen we graag met u delen:

Om gelijkmoedigheid

Goede God,

Maak mijn hart een oase van stilte
maak mijn lichaam een tempel van rust
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van voor ik begon.
Maak mij één met alles,
één met allen, één met de Bron.

Het pastoraal team

Colofon pastores:

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Telefoon: 06-20428594,

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel. 06-33 56 40 02

telefonisch bereikbaar op

dinsdag, woensdag en donderdag: 09.00-12.00 uur

Begraafplaatsadministratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl,

tel. 06-17808864,

telefonisch bereikbaar op woensdag: 09.00 uur-13.00 uur.

Financiële administratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl

LITURGISCHE VIERINGEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:

Voor vieringen in de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie zie de website of Op en Rond de Essen.

VIERINGEN DE EESHOF:

Elke zaterdagmiddag om 15.00 uur is er een viering in de kapel van de Eeshof (Hof van Tubbergen). Iedereen is van harte welkom!

SPREEKUUR PAROCHIECENTRUM:

Op ***zaterdagavond 30 mei*** zal er om 19.00 uur een Maria-vingering plaatsvinden in het kerkgebouw. Mocht u in deze samenkomst een dierbare willen gedenken en zijn of haar naam genoemd willen hebben, dan kunt u dit doorgeven tijdens het spreekuur in het parochiecentrum op ***woensdag 13 mei van 9.30-11.00 uur***. Mailen kan ook tot 13 mei naar info.reutum@hpancratius.nl of een briefje in de postbus aan het parochiecentrum. Vermeld hierop de naam van de overledene. De namen van uw dierbaren worden ook vermeld in het informatieblad. Hieraan zijn geen kosten verbonden maar een vrije gift voor de onkosten van de samenkomst wordt gewaardeerd.

WAT EEN GEWELDIG RESULTAAT!

De actie in maart voor de jaarlijkse bijdrage aan ons nieuwe 'Kuielhoes' is een groot succes geworden. We zijn ontzettend blij en dankbaar voor de betrokkenheid en steun vanuit ons dorp. Dankzij jullie bijdragen hebben we niet alleen ons streefbedrag van € 15.000,-- gehaald, maar zelfs ruim overschreden: de actie heeft ruim € 25.000,-- opgeleverd! Dit mooie totaalbedrag is opgebouwd uit verschillende bijdragen: via jaarlijkse machtigingen is bijna € 15.000,-- toegezegd, daarnaast is er € 4.000,-- rechtstreeks overgemaakt en hebben we meer dan € 6.000,-- aan contante giften mogen ontvangen. Een prachtig resultaat waar we samen trots op mogen zijn!

Deze actie betrof de jaarlijkse bijdrage. Later dit jaar volgt nog een actie. We hopen dan opnieuw op jullie steun, zodat we samen een groot bedrag kunnen ophalen en de plannen voor ons 'Kuielhoes' daadwerkelijk kunnen realiseren.

Dit prachtige resultaat laat zien hoeveel draagvlak er is en geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.

Ondertussen is er door de werkgroepen hard doorgewerkt aan de plannen: er ligt inmiddels een mooi ontwerp, de vergunningaanvraag loopt en er zijn al enkele mooie subsidies toegezegd. Kortom, het project is volop in ontwikkeling en in beweging – en dat laten we jullie graag zien.

Noteer daarom alvast in de agenda: **maandagavond 18 mei**. Dan organiseren we om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in het Kuierhoes. De uitnodiging, het programma en verdere informatie volgen binnenkort.

Nogmaals dank aan iedereen die heeft bijgedragen – samen maken we het mogelijk!

Stichting Gemeenschap Reutum & Haarle

KUNST OF KITSCH.....

Activiteit voor Senioren Reutum en Haarle

Zijn jullie benieuwd naar de waarde of herkomst van jullie bijzondere objecten? Kom dan naar onze Kunst of Kitsch-taxatiemiddag!

- **Wat:** objecten laten taxeren door twee ervaren taxateurs
- **Wanneer:** 21 mei om 14.30 uur
- **Waar:** Kulturhoes
- **Wie:** leden Senioren Reutum en Haarle
- **Aanmelden:** tot 18 mei bij Ine Viskaal, tel. 06-34 61 80 60 of Marga Nijhuis, tel. 06 12 54 08 63

Breng 1 of 2 objecten mee (niet alles komt aan de beurt), bij voorkeur van voor de oorlog. Ook oude boeken, documenten en andere bijzondere objecten, van welke aard dan ook, zijn van harte welkom. Twee deskundige taxateurs beoordelen welke van jullie objecten ze kiezen en vertellen jullie dan alles over hun geschiedenis en eventuele waarde. Een unieke kans om te ontdekken wat jullie 'schatten' misschien wel waard zijn! We kijken ernaar uit jullie te verwelkomen en alle objecten tot leven te laten komen! Misschien komen we wel voor verrassingen te staan.....je weet immers nooit! Ook wanneer je niets meebrengt, ben je natuurlijk van harte welkom op deze middag.

DUOFIETS:

We willen alle Reutummers eraan herinneren dat we een prachtige duofiets beschikbaar hebben.

De duofiets heeft elektrische trapondersteuning en voorzieningen om gemakkelijk wel of niet mee te trappen. Iedereen kan hem gemakkelijk gebruiken, als bestuurder of als passagier.

We geven graag uitleg en advies over het gebruik van de duofiets.

Reserveren kan bij Eddie Viskaal, telefoon 06-54171523.

Wel zijn we nog op zoek naar enkele fietsmaatjes die mensen willen begeleiden als het nodig mocht zijn. De kosten bedragen € 10,-- per dagdeel. Dit is voor verzekering en onderhoud van de fiets.

SAM'S KLEDINGACTIE:

Zaterdag 9 mei van 9.00 tot 12.00 uur is er weer Sams kledingactie. U kunt uw overtollige kleding en schoenen in goed gesloten plastic zakken inleveren bij fam. Deterink, Brinkstraat 24.

PINKSTERACTIE VOOR DE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS:



Elk jaar wordt in de Pinksterweek gecollecteerd voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar is de collecte van **16 tot en met 25 mei**. De opbrengst van de Pinkstercollecte is van levensbelang voor de missionarissen en missionair werkers. WNM zorgt dat zij een basis in bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich volledig

kunnen richten op het bijstaan van de meest kwetsbare medemensens wereldwijd. Dat doet WNM onder meer door verzekerings- en sociale premies voor haar rekening te nemen. Ook ondersteunt WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk welzijn, onder meer door bij te dragen aan hun verlof. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat missionarissen en missionair werkers hun werk kunnen voortzetten. Dit is voor hen een belangrijke morele steun. U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer NL30 RABO 0171211111. Voor meer informatie zie www.weeknederlandsemissionaris.nl.

ONTMOETINGSMIDDAG OP 7 MEI:

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de Pancratius Parochie nodigt alle parochianen van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag op **donderdagmiddag 7 mei 2026 van 14.00 tot 17.00 uur**. De middag vindt plaats bij Zaal Kottink in Geesteren. Er wordt gestart met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand met medewerking van koor Cantare.

Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en er is een muziekbingo. De eigen bijdrage is € 10,--. Graag even aanmelden bij het centraal secretariaat uiterlijk vóór 4 mei. Per mail: info@hpancratius.nl of telefonisch via 06-33564002 op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Parochiële Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie en het pastoraal team

VERSLAG VAN DE REIS NAAR GHANA:

We zijn weer terug uit Ghana! Wat hebben we een geweldige tijd gehad in Hanukkah! Zo bijzonder om dit keer samen te zijn geweest. Waar het eerst vooral iets van Loes was, zit Hanukkah nu ook voor altijd in Jeroen zijn hart. We hebben zoveel dingen kunnen doen, mooie momenten gehad en onwijs genoten van alle lieve kinderen en dit prachtige land. Ghana is een prachtig land, de mensen zijn aardig en de natuur is mooi. De mensen werken hard, al op jonge leeftijd. Helaas heeft Ghana ook dingen waar je verdrietig van wordt. De zorg in het ziekenhuis bijvoorbeeld, er zullen zeker ook goede dingen gebeuren maar als je met je neus er bovenop staat en ziet hoe het gaat, word je er vooral heel erg verdrietig en machteloos van. De zorg in het algemeen is niet goed. Natuurlijk mogen en kunnen we het niet met Nederland vergelijken maar je zou deze mensen zoveel beter gunnen. De bezoeken aan de dorpen maken ons nederig, deze mensen hebben zo weinig en werken zo hard. Toch hoor je deze mensen niet klagen en lijken ze vrolijk. En waarom zouden ze ook niet vrolijk zijn? Wanneer ben je arm en wanneer ben je rijk? Een vraag die we onszelf veel hebben gesteld de afgelopen tijd. Laten wij als blanke westerlingen daar maar wat van leren. Het is mooi dat we bij sommige dingen kunnen helpen en door onze 'rijkdom' het hen een stukje makkelijker kunnen maken. En het is ook belangrijk dat te doen, maar wel op een manier zodat zij er zelf mee verder kunnen. Investeer in onderwijs, een goede basis voor kinderen, en voorzieningen zoals waterputten bijvoorbeeld of schoolgebouwen van steen en natuurlijk soms ook een voetbal of een volleybal.



Hanukkah was wederom een plek om van te houden. Mooi om te zien dat de kinderen zo gegroeid zijn, ze zijn groot geworden en zelfstandig. Vroeger hielpen we ze aankleden voor school, nu zitten ze allemaal op de high school en zijn er een heel aantal intern op de universiteit. Mooi om te zien dat ze vanuit Hanukkah deze kans geboden wordt. Alle kinderen mogen studeren wat ze willen en worden hierin gesteund, een dure tijd voor de stichting. Studeren kost geld en oudere kinderen zijn nou eenmaal duurder om te onderhouden. Maar dit weerhoudt de stichting er niet van de kinderen alle kansen te geven. Natuurlijk zitten er ook nog steeds veel kleine kinderen in Hanukkah, de jongste is twee maanden oud. Mooi om te zien hoe alle kinderen samen echt een familie vormen, de jongste baby is elke avond bij de grote meiden op de kamer en iedereen bekommert zich om elkaar. Tuurlijk zijn er soms ook even ruzies, ze zijn ten slotte 'broers' en 'zussen'.

De kinderen met een beperking worden nog steeds met heel veel liefde verzorgd door mama Mercy, zoveel respect voor deze lieve vrouw. Zij zorgt elke dag en nacht voor deze 10 kinderen. De bouw van de dagbesteding is begonnen, mooi om te zien dat die er gaat komen en heel belangrijk dat het er komt. "Ma, I go to school today?" Hebben we heel vaak gehoord, hoe leuk dat zij straks ook een betere invulling van de dag hebben.



We zouden nog veel meer kunnen schrijven en vertellen over alles wat we hebben gedaan, het is te veel. We zijn trots dat we zoveel geld hebben opgehaald voor Hanukkah met de actie voor het vogelvoer, uiteindelijk ruim € 4.000,--. Een groot deel van dit geld gaat naar de bouw van de dagbesteding, een ander deel is uitgegeven aan de zorg voor een kindje van Hanukkah dat in het ziekenhuis lag toen wij er waren en waar Loes veel bij geholpen heeft. En natuurlijk hebben we ook heel veel fruit, ijsjes en lekkere dingen

voor de kinderen gekocht, zijn er nieuwe matrassen gekocht voor de jongste kinderen en nog een heleboel andere dingen! Vanuit Nederland hadden we ook een heleboel spullen meegenomen: volleyballen, voetballen, sportmateriaal, heel veel spelletjes, knutselpullen etc. Niet alleen de kinderen in Hanukkah werden geholpen, ook de kinderen in omliggende dorpjes. We hebben verschillende dorpen bezocht en spullen uitgedeeld. De school waar Jeroen werkt heeft rond Pasen een grote sponsoractie gehouden voor de stichting. Het einddoel was genoeg geld ophalen om een waterput te bouwen in een nabijgelegen dorp zodat de kinderen vanuit school niet meer zo ver moeten lopen om water te halen. Deze actie heeft uiteindelijk € 18.000,-- opgeleverd! Een geweldig bedrag waar we bijna twee waterputten van kunnen bouwen!

Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen gedoneerd hebben en trots op de ouders van Loes voor alle hulp met het maken van het vogelvoer. Dat het geld goed terechtkomt is geen twijfel over mogelijk, dat is heel fijn om te zien. Het is dan ook zeker niet de laatste actie die wij zullen doen voor Hanukkah en we gaan ook zeker weer een keer terug. Bedankt voor alle donaties aan Hanukkah!



Lieve groetjes, Loes Hagedoorn

Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678 (24 uur bereikbaar).
Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie: 06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).
Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.
Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS:

Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. H. Pancratius – Reutum.

Belangrijke telefoonnummers:

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met **de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55**

Algemene vragen:	Marga Nijhuis	06-12540863
	Siny Poppink	06-83520907

Meldingen schade enz. aan en

rond de kerk en het kerkhof:	Johan Deterink	06-28383524
------------------------------	----------------	-------------

Coördinator koster:	Gerard Vrooijink	06-51297479
---------------------	------------------	-------------

Avondwake en uitvaart:	Hennie Deterink	670210/06-55177591
------------------------	-----------------	--------------------

Aulabeheer/bezoek aan de aula:	Petra Steggink	06-21567842
--------------------------------	----------------	-------------

Reserveren parochiecentrum:	Anita Hemmer	06-22545207
-----------------------------	--------------	-------------

Abonnement informatieblad:	Marian Vrooijink	06-14371982
----------------------------	------------------	-------------

Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier van www.hpancratius.nl

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend van 9-10 mei. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot uiterlijk ma. 4 mei 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7, tel. 06-24 52 54 32, e-mail: a.booyink@hotmail.com.