



**Informatieblad
Geloofsgemeenschap
H. Pancratius Tubbergen**



INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE
ST.-PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 60 nr. 09

25 april tot 08 mei 2026

GEBED: OM GELIJKMOEDIGHEID

Dit mooie gebed van Hein Stufkens willen we graag met u delen:

Om gelijkmoedigheid

Goede God,

Maak mijn hart een oase van stilte
maak mijn lichaam een tempel van rust
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.

Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.

Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.

Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.

Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.

Het pastoraal team

LITURGISCHE VIERINGEN:

Vierde zondag van Pasen

Zo. 26 april 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 01 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vr. 01 mei 19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
Voorganger pastoor Hermens

Vijfde zondag van Pasen. Met 60 jarig koorjubileum Multiple Voices

Zo. 03 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger pastor Pikkemaat
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Wo. 06 mei 19.00 uur Marialof m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 08 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Zesde zondag van Pasen

Zo. 10 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Hemelvaart van de Heer

Do. 14 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens

Vr. 15 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Zevende zondag van Pasen

Zo. 17 mei 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop koffiedrinken onder de toren

Vr. 22 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Hermens
Na afloop inloopochtend in het parochiecentrum

Vieringen zijn live te volgen via KerkTV, adres; <http://pancratius.kerkentv.nl>
hiervoor is een abonnement nodig. Aanmelden kan via tel. 06-33564002

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 25 - 26 APRIL 2026:

Jan Oude Steenhof; overleden ouders Aarnink-Steggink; Gerard Wassink;
Clemens Droste; Johan Elshuis;

INTENTIES WEEKEND 25 - 26 APRIL 2026

Zondag 26 april 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Annie Teun en Bekhuis-Maathuis; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; Annie en Chris van Midden; Riky Geuke-Geerdink; Jan Stroot; Maria ter Beke-Derksen; Gerard Peters en overleden familie; ouders Lenferink-Stopel en overleden familie;

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 02 - 03 MEI 2026

Ad Lenferink; Gerard Bosch; Anny Elferink-Lenferink; Frans Hesselink;

INTENTIES WEEKEND 02 - 03 MEI 2026

Zondag 03 mei 10.30 uur:

Pastor Heuven en overleden familie; Henk en Mien Velthuis-Mensink; Teun en Annie Bekhuis-Maathuis; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; overleden familie Kempers; Riky en Jan Lenferink–Kerkhof Jonkman; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Manny Velthuis; Marietje Holsink-Oude Elbering; Annie en Chris van Midden; Jan Voorhuis; Jan Perik; Gerard Goossen; Gerhard en Jan Elferink en ouders Elferink- Lansink; Gerard Smienk; Maria ter Beke-Derksen; Truus Hesselink-Vrerink; San Nijhuis; overleden familie Koopman-Bos;

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN

- Johan Nijmeijer uit Aadorp in de leeftijd van 91 jaar.
- Jan Paalhaar uit Vasse in de leeftijd van 70 jaar.
- Nettie Mollink – Obdeijn uit Tubbergen in de leeftijd van 88 jaar.
- Johan Horst uit Geesteren in de leeftijd van 87 jaar.
- Annie van den Munckhof – Beelen uit Tubbergen in de leeftijd van 90 jaar.
- Annie Wesselink – Snelder uit Geesteren in de leeftijd van 91 jaar.

ONTMOETINGSMIDDAG OP 7 MEI

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de Pancratius Parochie nodigt alle parochianen van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsmiddag op donderdagmiddag 7 mei 2026 van 14.00 tot 17.00 uur.

De middag vindt plaats bij Zaal Kottink in Geesteren. Er wordt gestart met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand met medewerking van koor Cantare. Er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en er is een muziekbingo. De eigen bijdrage is tien euro. Graag even aanmelden bij het centraal secretariaat uiterlijk voor 4 mei. Per mail: info@hpancratius.nl of telefonisch via 06-33564002 op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groet,

Parochiële Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie en het pastoraal team

MULTIPLE VOICES: 60 JAAR VERBONDENHEID!

Het koor Multiple Voices, voorheen het Jongerenkoor Tubbergen, viert in 2026 haar 60-jarig jubileum. In 1966 is het koor opgericht door dhr Nelissen, docent aan de toenmalige lagere school. Er was een koor nodig voor het zingen bij de Plechtige Communie en daaruit ontstond het eerste Jongerenkoor.



In de jaren 60 en 70 werden er vele “beatmissen” verzorgd door het koor, de jaren erna veranderde het repertoire wel geleidelijk naar een wat rustiger kerkelijk jongerenkoor repertoire. In 1976 verscheen de elpee van het Jongerenkoor Tubbergen, toen o.l.v. Theo Roelofs. In de jaren daaropvolgend zijn er meerdere dirigenten geweest die het koor geleid hebben. Vanaf 1994 staat het koor o.l.v. dirigente Petra Kramer. In 1999 verscheen er een cd van het koor en in 2005 een Kerst cd.

Het koor is eigenlijk altijd een plek geweest waar jongeren elkaar konden ontmoeten en vriendschappen ontstonden. Op de repetitie of na de viering werd met elkaar afgesproken waar uit te gaan op de zaterdag avond. Vaak werd er na de repetitie met elkaar een gezellige borrel gedronken.

Net als bij andere jongerenkoren werd de gemiddelde leeftijd steeds iets hoger en dus is aan het begin van deze eeuw de naam veranderd in Multiple Voices, wat beter paste bij het koor in die tijd. Het koor werd een “middenkoor”. Wat altijd is gebleven is de gezellige sfeer in het koor, met ook altijd de motivatie om liederen ten gehore te brengen die de mensen in de kerk aanspreken. Deze combi maakt dat het koor nu al zoveel jaren binnen de Pancratiusparochie in Tubbergen actief is.

In 2018 is het koor 4 dagen naar Rome geweest, samen met pastor Casper Pikkemaat, die hen rondleidde in deze prachtige stad. Op de zondagmorgen ging hij voor in de viering in de Friezenkerk waar het koor de zang verzorgde.

Het 60-jarig jubileum wordt gevierd op zondagmorgen 3 mei, met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur in de Pancratiusbasiliek in Tubbergen. In deze viering zal pastor Casper Pikkemaat voorgaan.

Voorafgaand aan de viering zal het koor vanaf 10 uur al een aantal liederen uit het repertoire van 60 jaar koor ten gehore brengen. Na de viering is er kans om elkaar te ontmoeten onder de toren onder het genot van een kop koffie en een drankje. Iedereen die zich betrokken voelt bij het jubilerende koor is van harte hiervoor uitgenodigd!!



PINKSTERACTIE 2026: COLLECTE VOOR MISSIEWERK



Elk jaar wordt in de Pinksterweek gecollecteerd voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar is de collecte van 16 tot en met 25 mei. De opbrengst van de collecte is van levensbelang voor missionarissen en missionair werkers. WNM zorgt dat zij een basis in bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op het bijstaan van de meest kwetsbare medemensen wereldwijd. Dat doet WNM onder meer door verzekerings- en sociale premies voor haar rekening te nemen. Ook ondersteunt WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk welzijn, onder meer door bij te dragen aan hun verlof. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat missionarissen en missionair werkers hun werk kunnen voortzetten en is voor hun een belangrijke morele steun.

HEMELVAARTSDAG DAUWTRAPPERSVIERING TE HERTME:



Op 14 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om 6.30 uur in de ochtend.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne, met onder-steuning van zang door het dames- en herenkoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappers-viering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naastgelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Wergroep Dauwtrappersviering Hertme

VOORSTELLING MARIA MAGDALENA



Op zaterdag 9 mei ben je van harte welkom in de kerk in De Lutte voor de voorstelling *Maria Magdalena*.

Het verhaal van Maria Magdalena' is een muzikale voorstelling waarin we haar leven volgen vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft. Maria Magdalena is een Bijbelse figuur in het Nieuwe Testament en wordt beschreven als een volgeling van Jezus. Zij was getuige van de kruisiging en degene die als eerste het nieuws over de opstanding van Christus verspreidde. In de mannenwereld van toen was het moeilijk je als vrouw te doen gelden.

In de afgelopen eeuwen zijn er diverse verhalen en mythen over haar ontstaan. In deze voorstelling is hier één verhaal van gemaakt. De dialogen worden afgewisseld met hedendaagse popmuziek. Zie ook www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl

Online reserveren

Kaarten zijn voor € 10,- (contant) te koop en kunnen vooraf gereserveerd worden, daarvoor kunt u mailen of bellen met: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (van 09.00 tot 11.00 bereikbaar). U kunt de kaarten op de avond van de voorstelling tussen 18.30 uur en 19.00 uur aan de deur van de kerk ophalen.

Ook kunt u kaartjes kopen bij De Tourist Info De Lutte, Plechelmusstraat 14, De Lutte, tel: 0541-551160 info@visitdeluttelossier.nl (ma- vr 9.00-16.30 uur en zaterdag 10.00-13.00 uur)

Plaatsing

Voor de voorstelling is er een vrije plaatskeuze. U krijgt geen specifieke plek toegewezen. Er zijn een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar. Maakt u gebruik van een rolstoel? Laat ons dit weten.

Praktische informatie

Aanvang: 19.30 uur kerk open van 18.30 uur

Entree: €10,- Datum: zaterdag 9 mei

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (geen pauze)

Locatie: H. Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7 in De Lutte

Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de kerk open

ZANGDAG VOOR JONGEREN, TIENERS EN KINDEREN.

Zangdag voor jongeren, tieners en kinderen op zondag 27 september 2026 in Klooster Denekamp.

Zondag 27 september 2026 vindt de 5e zangdag voor jongeren, tieners en kinderen plaats. De zusters Franciscanessen in Denekamp openen wederom hun deuren van het klooster voor zingende jeugd.

Onder auspiciën van de Kerkelijk Instelling Sint Caecilia Aartsbisdom, wordt een informatieve en leuke zangdag georganiseerd voor iedereen die van zingen houdt, specifiek voor jongeren, tieners en kinderen. Je bent ook meer dan welkom als je nog niet bij een koor zingt, maar wél van zingen houdt. Zingen is goed voor het brein, én bovendien is zingende jeugd slimmer!

De dag wordt geleid door onder meer de zusters van Denekamp en Simon de Jong (dirigent van het jongerenkoor JKA en het kinderkoor 'Sing to God', beide uit Ede. Andere kinderkoor dirigenten worden van harte uitgenodigd om zich, eventueel met kinderkoor, eveneens aan te melden als workshop leider.

In het klooster gaan we zingen, spelen, en een Indonesisch lied leren! Met aanwezige dirigenten en de zusters worden nieuwe mooie liturgische liederen geleerd. Samen (buiten) spelen en samen eten geven je de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en te spreken.

We openen met een eucharistieviering waarin Mgr. Woorts voorgaat. Daarna volgen workshops waarin aan de hand (nieuwe) liederen speels gewerkt wordt aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie. Rond het middageten is er ruimte voor ontspanning en spel met aansluitend nog enkele workshops. De dag wordt afgesloten met een prachtige ontmoetingsbijeenkomst, geleid door de zusters, waarin geluisterd en gezongen wordt naar o.a. de ingestudeerde liederen, zodat eenieder geïnspireerd en met nieuwe liederen naar huis gaat.

Wanneer: zondag 27 september 2026

Waar: Zusters Franciscanessen van Denekamp, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp.

Dagplanning: aanvang 9.30 uur Eucharistieviering, sluiting ca. 15.30 uur.

Kosten: ter bestrijding van de onkosten wordt per koor of per individu een bijdrage gevraagd.

Mee doen? Cursuscoördinator Marcus de Haard: Tel. 06-49957318.

E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

BISSCHOPPEN SCHRIJVEN BRIEF OVER VREDE EN GERECHTIGHEID

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceerden op 15 april een brief met de titel 'Vrede en Gerechtigheid. Houvast in veranderende tijden'. Zij adresseren hierin de huidige onrust in een veranderende wereld. "De veranderingen van de wereldorde leiden tot onrust, instabiliteit en conflicten. Ook in Nederland merken we de gevolgen daarvan, voor onze vrijheid, welvaart en veiligheid." Het geloof biedt in tijden als deze houvast, zeggen de bisschoppen.

"Te midden van alle veranderingen vinden we houvast, richting, hoop en troost in ons geloof dat oproept te bidden voor en te werken aan vrede en gerechtigheid." De oproep aan gelovigen om mee te bidden voor vrede en gerechtigheid gebeurt in eenheid met de voortdurende aandacht die paus Leo XIV vraagt voor ongewapende en ontwapenende vrede langs de weg van dialoog en gebed.

De brief van de bisschoppen past in de lijn van het overleg dat zij recent voerden met twee legeraalmoezeniers en diakens, J.P. Thöni en E. Sengers van het militair ordinariaat (of legerbisdom). Zij spraken met de bisschoppen over hoe de huidige onrust in de wereld in het leger wordt gevoeld en ook wat het betekent voor geloofsvragen waar veel militairen juist ook in tijden van spanning mee bezig zijn. De vraag naar geestelijke bijstand neemt toe met de toenemende dreiging.

Wat wordt er van kerken en gelovigen gevraagd?

Ook werd besproken wat de bisdommen en de parochies kunnen betekenen in het gebed voor en de omgang met katholieke militairen. De dreiging werd actueel genoemd maar niet acuut. Kerken kunnen bijdragen bij het weerbaarder maken van de samenleving als er sprake is van een ramp of crisis. Daarbij is het ondersteunen en bijstaan van mensen in nood voor de Rooms-Katholieke Kerk een vanzelfsprekende taak. Eerder namen de bisschoppen al kennis van het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) hieromtrent en zij adviseerden ook parochies om daar kennis van te nemen.

Lees de volledige brief van de bisschoppen plus de aanbevelingen en concrete tips van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op:

www.aartsbisdom.nl/brief-bisschoppen-over-vrede-en-gerechtigheid

KLOOSTER WITTEM KOMT MET GLOSSY OVER GERARDUS MAJELLA

Het redemptoristenklooster Wittem komt dit jaar met een speciale uitgave: een glossy over Gerardus Majella. Het was namelijk op 6 april 300 jaar geleden dat deze heilige werd geboren in Muro Lucano (in Zuid-Italië).

Gerardus Majella was broeder bij de redemptoristen en ging op bedeltocht voor zijn medebroeders. Ook hielp hij mensen die bij het klooster aanklopten. Tevens zou hij duivels uitgedreven hebben en wonderlijke genezingen hebben verricht. Tijdens zijn leven had hij visioenen en men sprak over hem als 'Il santo' – de Heilige. Gerardus overleed, 29 jaar oud, aan tuberculose. In 1904 volgde zijn officiële heiligverklaring.

In het Aartsbisdom Utrecht zijn een kerk in Utrecht (de H. Gerardus Majella parochie) en in Overdinkel (parochie Maria Vlucht) naar hem vernoemd. In Overdinkel wordt elk jaar in oktober een St. Gerardus Bedevaart gehouden. In het Limburgse klooster Wittem wonen al sinds 1836 redemptoristen. In de rijk geïllustreerde glossy die het klooster uitgeeft over Gerardus Majella is zijn levensverhaal te lezen en wordt verteld hoe klooster Wittem uitgroeide tot een pelgrimsoord voor Gerardus Majella. Daarnaast zijn er beelden van andere Gerardusbedevaartsoorden te zien en brieven en getuigenissen van mensen die steun bij hem zochten.

De glossy is te bestellen voor € 14,50 bij de boekwinkel van Klooster Wittem: www.kloosterboekwinkelwittem.nl/9789083391410.

WEEKWACHT

Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06-20430155

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME

Als u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen tijdens verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op website.

ADRESGEGEVENS SECRETARIAAT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Openingstijden: woensdag 09.00 uur tot 11.00 uur

Kostersteam: Dhr. B. Bekhuis, Tel. 06-38290979 of bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op: Dinsdag 09.00 uur – 12.00 uur,

Woensdag: 09.00 uur – 12.00 uur, Donderdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl

Telefoon: 06-17808864 **Bereikbaar op:** Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen E-mail: administratie@hpancratius.nl

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig. Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196 E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, Woensdag en vrijdagmiddag afwezig.

Telefoon: 06-20428594 E-mail: c.saris@hpancratius.nl

COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

Dhr. P. Kooiker, voorzitter, tel. 06-10638508, e-mail pkooiker@gmail.com

Dhr. Th. Masselink, secretaris, tel. 06-48810939,
e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546-621374, e-mail lenferinkmarian@gmail.com

Dhr. P. Kok, gebouwen tel. 0639287513, e-mail kokpatrick93@gmail.com

PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter werkveld vrijwilligers,
tel. 0546-624906, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com

Mevr. A. Bossink, tel. 0546-622710, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl

Mevr. B. Olthof-Hollink, tel. 0546-622774, e-mail: brigitteolthof@cs.com

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 09 mei 2026
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw
misintenties voor de periode van **09 mei tot 22 mei 2026** op te geven
bij het secretariaat op woensdagmorgen tussen 09.00 uur en 11.00 uur
tot **uiterlijk woensdagmorgen 06 mei.**

Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl, in brievenbus op
huisnummer 70, door inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat
70, Tubbergen, per tel.: 0546-621238, of via het opgaveformulier op
onze website www.hpancratius.nl bij menu van de locatie Tubbergen.

Het verschuldigde bedrag, € 10,- voor een misintentie of voor een
jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of
overmaken op nr. NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v.

H. Pancratius Tubbergen o.v.v. 'misintenties'.

Of Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
een Misintentie of Jaargedachtenis in Tubbergen.

Gebruik de Camera App op uw telefoon.

